



In deze aflevering: Introductie van de Jerusalem Olive Tree Fellowship • De JOTF oproep • TJC-II Consultatie in Roemenië

# Aanvaard elkaar

door Peter Hocken

De apostel Paulus geeft veel meer onderwijs over de relatie tussen de Joodse en de niet-Joodse gelovigen in Jezus dan meestal beseft wordt. De lezers van het Communiqué van TJC-II zijn ongetwijfeld bekend met het onderwijs over de "ene nieuwe mens" in de brief aan de Efeziërs en het beeld van het geënt zijn in Romeinen 11. Maar misschien



hebben we nog niet zo aandachtig gekeken naar Romeinen 15. Hier zegt Paulus tegen de gelovigen in Rome: "Aanvaardt elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard." (Rom. 15:7). Uit de context wordt duidelijk dat hij spreekt over de verhouding tussen de Joodse en de niet-Joodse gelovigen, als hij namelijk in het vervolg spreekt over het verschil tussen die twee: "Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen, maar hij is

ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid" (Rom. 15:8-9). Voor de Joodse gelovigen is het handelen van God in Jezus (Jesjoea) een demonstratie van de trouw van God aan de beloften aan de aartsvaders. Voor de niet-Joden is het volkomen genade.

Iets verder in Romeinen 15 noemt Paulus de offergave die in Macedonië en Achaje (het huidige Griekenland) voor de arme gelovigen in Jeruzalem en Judea is opgehaald, wat eenvoudig wordt beschreven als "om de heiligen bijstand te verlenen" (Rom. 15:25). Paulus schrijft aan de Korintiërs over deze offergave en noemt dit "zeer vrijge-

vig" van "de gemeenten van Macedonië" (2 Kor. 8:1-2). De gelovigen van Macedonië hadden er bij Paulus op aangedrongen dat ook zij een aandeel zouden kunnen

hebben in het inzamelen van deze offergave. "Ik verzeker u dat ze naar vermogen gegeven hebben, ja, zelfs boven hun vermogen". (2 Kor. 8:3). Paulus was hierdoor verrast: "En zij gaven aanzienlijk meer dan wij hadden verwacht: door Gods wil gaven

ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons" (2 Kor. 8: 5). Titus krijgt dan de opdracht om dit liefdewerk tot een goed einde te brengen.

Wat is de relevantie hiervan voor TJC-II? We kunnen TJC-II zien als een oproep aan de Joodse en de niet-Joodse heiligen om "elkaar te aanvaarden". TJC-II roept op tot een rijke vrijgevigheid onder de kerken van de volkeren. De kerken zijn geroepen om zich "zo veel als ze in staat zijn, en zelfs boven hun vermogen" verantwoordelijk te weten voor de Joodse gelovigen in Jesjoea. Natuurlijk behoort er in deze dagen onder de niet-Joden berouw te zijn voor het feit dat de kerken van de volkeren door de eeuwen geen gulheid hebben betoond aan de Joodse gelovigen. En dan zal er zeker een Joodse reactie volgen naar de niet-Joden. Toen hij

*We kunnen TJC-II zien als een oproep aan de Joodse en de niet-Joodse heiligen om "elkaar te aanvaarden".*

de brief aan de Romeinen schreef, was Paulus op weg naar Jeruzalem om deze offergave naar de heiligen in het land te brengen. Hij vroeg om gebed dat zijn "hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd" (Rom. 15:31). Dus bidden we voor aanvaarding van dit initiatief door de Messiaanse gemeenschap, vooral die in het land.

Paulus schrijft: "Immers, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan

# Introductie van de Jerusalem Olive Tree Fellowship (JOTF)

Zoals u kunt zien in de gezamenlijke verklaring op deze bladzijde, heeft de Heer het leiderschap van TJC-II en JOTF ertoe geleid om de eenheid van onze visies van de volledige verzoening tussen de Joodse en de niet-Joodse takken van het lichaam van de Messias te bevestigen en ons eraan toe te wijden om voor de vervulling van onze onderscheiden roepingen samen in eenheid en in een wederzijds vertrouwen op te trekken. Het is daarom passend voor het Communiqué van TJC-II (om als aanvulling op het artikel in het zomernummer van 2006) meer informatie te geven over JOTF. Daarom drukken wij hier met vreugde "De oproep van JOTF" af, waarin duidelijk de visie staat weergegeven die hun gemeenschap inspireert.

Wat is het verschil tussen de oproep aan de kerken die TJC-II in september 2006 in Jeruzalem heeft uitgevaardigd en de oproep van JOTF? Er zijn twee belangrijke verschillen. Er is een verschil in de gedresseerde en een verschil in de strekking. De oproep van TJC-II is rechtstreeks gericht aan alle christelijke kerken en gemeenschappen over de gehele wereld, en in het bijzonder aan het leiderschap, en is beperkt tot het gebied van de visie en de taak van TJC-II. Het is een oproep aan de kerken om te aanvaarden wat de Heer aan het doen is onder de Jood-

## De gezamenlijke verklaring van het leiderschap van JOTF en TJC-II

Het leiderschap van de Jerusalem Olive Tree Fellowship (JOTF) en van Toward Jerusalem Council II (TJC-II) is op 29 en 30 april 2008 in Kirjat Yearim in Israël bijeengeweest.

**Wij bevestigen opnieuw onze diepe en respectvolle liefde voor elkaar.**

**Wij omhelzen elkaar in de gezamenlijke visie van JOTF en TJC-II van een volledige verzoening van de Joodse en de niet-Joodse takken van het lichaam van de Messias.**

**Wij verbinden ons met elkaar om samen te wandelen in eenheid en vertrouwen, met daarbij een volledig respect en een diepe achting voor het aanvullende karakter van onze onderscheiden gaven en roepingen.**

Handwritten signatures of the leaders of JOTF and TJC-II, including names like Peter Hockan, Johannes Felt, and others.



Niet aanwezig waren:  
Jonathan Bernis, John Dawson en Vasile Mihoc.  
Ieder van hen heeft later zijn instemming betuigd.

se gelovigen in Jesjoea en een oproep om te komen tot een volledige verzoening tussen de Joodse en de niet-Joodse takken van het lichaam van de Messias. De oproep van JOTF is gericht aan iedere gelovige in Jesjoea die oren heeft om te horen. Deze oproep is niet beperkt tot de specifieke taak van TJC-II, maar geeft uitdrukking aan datge-

ne wat in hun hart leeft voor de volledige manifestatie van de heerlijkheid van de Messias in de stad van de grote Koning.

Wij kunnen zeggen dat TJC-II een belangrijke fase vormt en zelfs een noodzakelijke stap vertegenwoordigt in de realisatie van de visie van JOTF. De oproep van TJC-II

*Introductie van de JOTF vervolg van blz. 2*

is meer, zoals de oproep van Johannes de Doper, een oproep om de weg te bereiden. De visie van JOTF heeft betrekking op datgene waarvoor de weg bereid wordt. TJC-II is een van de initiatieven van de Heilige Geest die de bruid van Jesjoea klaar maakt voor de wederkomst van de Messias naar Jeruzalem. JOTF is een initiatief van de Heilige Geest dat opgestaan is in Jeruzalem en dat uitdrukking geeft aan de "hoop van Israël" welke op een of andere manier de Messiaans-Joodse beweging karakteriseert. De relatie tussen TJC-II en JOTF legt de dimensie bloot van het element "Op weg naar Jeruzalem" in de visie van TJC-II.

© Toward Jerusalem Council II

*Aanvaard elkaar vervolg van blz. 1*

wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken" (Rom. 15:27). Dit is een ander aspect van TJC-II. De niet-Joden moeten gaan erkennen dat de geestelijke zegeningen, waarvan zij in Christus genieten, door de Joden tot hen zijn komen. De niet-Joden behoren in het bijzonder de Heer te danken, dat de zegeningen waarvan zij genieten, door de Joodse gelovigen in Jesjoea zijn gekomen. Een belangrijk aspect van TJC-II is dat zij de kerken van de volkeren wil helpen om hun geestelijke verplichtingen ten aanzien van de Joodse kerk van de eerste generaties te (h)erkennen, maar ook om hen tot inzicht te doen komen dat de woorden van Jesjoea "de redding komt immers van de Joden" (Joh. 4: 22) ook vandaag nog gelden.

© Toward Jerusalem Council II

## De oproep van de Jerusalem Olive Tree Fellowship

In het hart van de "Jerusalem Olive Tree Fellowship" (De gemeenschap van de Olijfbom van Jeruzalem) schuilt de oproep om te komen tot het volledige herstel van Israël en tot het opnieuw binnentreden van Israël, als Gods eerstgeboren zoon, in de familie van God, om zo opnieuw haar plaats in te nemen onder de volken. Wij verlangen naar de volledige en definitieve verzoening van Israël met haar Messias, welke tenslotte een einde zal maken aan de eeuwen waarin Israël diep verwond raakte, omdat zij gescheiden en vervreemd was van haar God. Wij verlangen ernaar om in Jeruzalem en in het hele land te zien dat Israël en haar Messias Jesjoea elkaar zullen omhelzen, om daarna nooit meer van elkaar gescheiden te worden.

De "Jerusalem Olive Tree Fellowship" roept ook uit tot de Heer dat Hij een volledige "wedergeboorte" van de edele olijfbom van Romeinen 11 tot stand zal brengen en dit zichtbaar te laten worden in de natuurlijke werkelijkheid. Voor ons betekent dit dat het Joodse deel van het lichaam van de Messias in Israël zal groeien

naar volwassenheid in de Messias en opnieuw apostolisch en profetisch zal worden. Dit zal het Messiaanse lichaam in staat stellen om zich uit te strekken naar de volken, teneinde de gelovigen in Jesjoea van de gehele wereldwijde Kerk opnieuw in verbinding te brengen met hun Hebreeuwse geestelijke erfenis, als vrucht van het feit dat zij geënt zijn op de olijfbom van God. Dit zal de openbaarwording mogelijk maken van de ene, verenigde en volmaakte, heilige Bruid van de Messias en tezamen met het herstel van Israël tot de Messias, zal dit voor de gehele Kerk en voor de wereld betekenen wat Paulus noemt "leven uit de dood".

De "Jerusalem Olive Tree Fellowship" roept de Kerk in de volken op te bidden en voorbede te doen voor God; "laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde" (Jesaja 62:7) en totdat de volheid van zijn heerlijkheid hersteld zal zijn in de stad van de grote Koning. Dan zal de herstelde Kerk in Jeruzalem Gods instrument van zegen zijn voor de Kerk en de wereld.

# TJC-II Consultatie in Roemenië

Tussen 6 en 10 juli vond een vervolgconsultatie van TJC-II plaats over het thema "Gemeenschap in de Messias," naar de titel van een boek over christendom en Jodendom van een Russisch-Orthodoxe monnik, dat is uitgegeven in 1942. De samenkomst was georganiseerd door de priester Vasile Mihoc en Marian Ciocanu, waarbij Vasile optrad als de gespreksleider. Het meeste onderwijs werd verzorgd door Benjamin Berger en Peter Hocken. Dit keer was er een grotere Messiaans-Joodse deelname, met Messiasbelijdende broeders en zusters uit Boekarest en Oradea in Roemenië en uit twee congregaties in Kishinev in Moldavië, met zowel Benjamin Berger en Eyal Friedman uit Jeruzalem, als Boris Grisenko uit Kiev in de Oekraïne. Hoewel de Orthodoxe deelname wat minder was, waren er verschillende Orthodoxe priesters aanwezig en was er enige tijd een groep van het Instituut van St. Filaret in Moskou. De uitdaging, die de Messiaans-Joodse beweging aan de historische kerken stelt, is overvloediger ter sprake geweest dan in de vorige consultaties en dit was mogelijk doordat men bijna vier volle dagen bij elkaar

was, waarbij belangrijke kwesties tussen de Messiasbelijdende Joden en de Orthodoxen, zoals de apostolische opvolging en de millenniumkwestie, besproken konden worden. DVD's met daarop alle onderde-



len van deze consultatie, zijn in voorbereiding.



## Bestel de DVD

Laat ons weten wanneer u interesse hebt om de DVD's te bestellen.

[tjc-ii@hetnet.nl](mailto:tjc-ii@hetnet.nl)

## TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: [egs@tjcii.org](mailto:egs@tjcii.org)

Editor: Jo Stoll Email: [editor@tjcii.org](mailto:editor@tjcii.org)

Nationaal Coördinator voor Nederland:  
René Leitner Email: [tjc-ii@hetnet.nl](mailto:tjc-ii@hetnet.nl)

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar: girorek. 1564388 T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II te Eindhoven

Website: [www.tjcii.nl](http://www.tjcii.nl)  
[www.tjcii.org](http://www.tjcii.org)

## De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.