



In deze aflevering: Dal van Genade • Echo • Verslag TJC-II Internationale leidersconferentie • Nieuws over Benjamin Berger

DAL VAN GENADE

Door Arlene Stucki

Verslag van de Internationale leidersbijeenkomst van TJC-II
23-25 september 2008

Ongeveer honderd personen, die een leidersfunctie hebben in het uitdragen van de visie van TJC-II, kwamen eind september samen in Gnadenthal (Dal van Genade) in Duitsland. We kwamen samen om elkaar te bemoedigen, ervaring en kennis uit te wisselen, de taken af te bakenen, die de Heilige Geest op verschillende niveaus heeft geopenbaard en ons te verheugen in de visie van hoop die de Heer, in Zijn genade, aan ons heeft toevertrouwd. We zijn een uiteenlopende groep van Messiaanse rabbijnen, priesters, dominees, voorgangers en andere gelovigen uit vele landen, zoekende naar die onderlinge eenheid, waarvoor Jesjoea bad in Johannes 17:21. We leren ons te verheugen in onze verscheidenheid en deze als een kracht te zien --- zoals de verschillende kleuren licht die, gereflecteerd door een prisma, allemaal nodig zijn om hun bron van wit licht zichtbaar te maken. Onze bron van licht is God, die geopenbaard en volledig gekend wordt in Jesjoea.

Deze conferentie werd gekenmerkt door betrokkenheid. Aan alle aanwezigen werd de gelegenheid gegeven aan de discussies deel te nemen, inzichten te delen en leiderschap op zich te nemen. We zijn gegroeid in ons verstaan van deze visie en we zien dat de Heer ons leidt er dieper in te gaan. Hij vormt ons door zowel persoonlijke als gemeenschappelijke bekering. We zien nu dat TJC-II zowel een belangrijke reis is als een gebed voor een toekomstige gebeurtenis. Het is daadwerkelijk een manier van leven die een prijs met zich mee draagt. Het draagt eschatologische gevolgen mee, die groter zijn dan we in het begin beseften. We hebben gezien dat we onszelf als onderdeel van een werk mogen beschouwen dat zich beweegt "Op weg naar de Tweede komst van Jezus Christus"--- een andere manier om de afkorting "TJC-II" te verstaan.

De werkgroepen hebben een veelvoud aan onderwerpen behandeld, zoals "TJC-II en de eenheid (*niet uniformiteit*) van de Kerk". "Wat is de theologische opdracht van TJC-II?" "Hoe gaan we verder in Azië, Afrika en Zuid-Amerika?" "Hoe verbeteren we de communicatie?" "Hoe ontwikkelen we de noodzakelijke gebedssteun voor deze visie?" "Hoe leren we van de volgende generatie en bouwen wij deze op?" "Hoe verhoudt TJC-II zich tot Jeruzalem als middelpunt van deze visie?" "Hoe brengen we deze visie in de historische kerken?" En ook: "Hoe ontwikkelen we deze visie in de Messiaans Joodse Diaspora?" Wij konden allemaal van elkaar leren, terwijl wij luisterden naar de groepsverslagen en biddend de conclusies daaruit overwogen.



**Jesus-Bruderschaft in Gnadenthal Duitsland,
plaats van de TJC-II Internationale Leidersconferentie**

Tijdens een van de lofprijzingen werden we geleid naar de bekende tekst uit Filippenzen 2:1-11, over de volmaakte nederigheid van Jesjoea die nodig is voor de heling van wonden en voor het één maken van Zijn volk. Laten we ons, terwijl we voortgaan, trouw in die nederigheid onderdompelen.

Wij zijn dankbaar voor de hoffelijke gastvrijheid van broeder Franziskus en de Jesus Bruderschaft in Gnadenthal. Zij zorgden voor een sfeer die het mogelijk maakte dat deze conferentie zowel een plaats van rust was, als een lanceerplatform voor het toekomstige werk van TJC-II.

Hoe kunt u helpen de TJC-II visie te verspreiden?

Het kost heel wat tijd om echt te gaan beseffen waar het eigenlijk om gaat bij TJCII. Als je er mee bekend bent moet je je inleven in mensen voor wie het hele 'vraagsstuk' nieuw is.

Voor mij werd het onderwerp pas 'tastbaar' toen ik persoonlijk kennismaakte met Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Ik had over hen gehoord en geschreven, maar na deze ontmoeting had ik er gezichten bij, gewone mensen met een levensverhaal.

Het organiseren van deze ontmoetingen is al een hele stap voorwaarts. Want nog altijd is een veelgehoorde bewering: Joden geloven niet in Jezus. Het eerste wat we moeten duidelijk maken is: dat ze bestaan! Joden die in Jezus geloven bestaan echt en ze zijn inmiddels met velen!

U kunt ook kennismaken met Joden die in Jezus geloven door lectuur, bijvoorbeeld door *De Messiaanse*

beweging en haar betekenis voor christenen, geschreven door Evert van der Poll. Dit is een vrij compleet overzicht van Messiasbelijdende Joden in al hun diversiteit binnen en buiten de gevestigde kerken (317 blz., uitg. Shalom Books, email: shalom-books@solcon.nl, €16). Dit boek dringt geen visie op maar geeft wel veel historische informatie.

Voor een kennismaking met Messiasbelijdende Joden is er ook het TJC-II boekje (48 pag.): *De Messiaans-Joodse Beweging*, van Daniel Juster en mgr. dr. Peter Hocken.

Informatie over TJC-II boekjes vindt u op de website www.tjci.nl. Ook kunt u contact opnemen met de nationaal coördinator René Leitner, tel. 040-2515183 of via tjc-ii@hetnet.nl.

Kees Slijkerman
Lid van de TJC-II theologische werkgroep

Hier Ben Ik Zend Mij!

Verslag van Fabian Witmer

Mijn naam is Fabian Witmer uit Duitsland en ik ben 20 jaar oud. Ik wil in het kort vertellen hoe ik de internationale leidersbijeenkomst van TJC-II in Gnadenthal, enkele maanden geleden, heb ervaren.

Het was voor mij een bijzondere eer aanwezig te mogen zijn, temeer daar ik de jongste deelnemer was. Het gebed, de aanbidding, de gesprekken en het feit dat je in de nabijheid van sterke internationale geestelijke leiders vanuit het Lichaam van Christus mocht zijn, waren een zeer indrukwekkende ervaring.

De laatste jaren ben ik de noodzaak gaan inzien van eenheid binnen het Lichaam van

Christus – een eenheid die zowel de Joodse als de niet-Joodse beleving van ons geloof omvat. Daarom heeft het deelnemen aan de bijeenkomst mij enorm bemoedigd en mij vervuld met ontzag, omdat God al zoveel tot stand heeft gebracht. Maar tegelijkertijd kon ik begrijpen dat wij, het Lichaam van Christus, nog maar aan het begin staan met alles nog voor ons!

Door mijn aanwezigheid bij deze bijeenkomst is het mij duidelijker geworden, dat de visie van TJC-II en de eschatologische betekenis ervan m.b.t. de wederkomst een centrale rol speelt in wat God aan het doen is in de laatste dagen. Als dit zo belangrijk is voor de Heer, dan ervaar ik heel sterk dat het ook belangrijk moet zijn voor mij en voor alles wat ik doe.

Ik kijk enthousiast uit naar wat God nog meer voor ons in petto heeft en ik wil klaar zijn om Zijn oproep te beantwoorden zoals Jesaja dat gedaan heeft met: "Hier ben ik, zend mij!" (Jes. 6:8).



Fabian Witmer (in het midden)
tijdens de conferentie



**"In de nabijheid zijn van
geestelijke leiders ...
was een zeer indrukwekkende
ervaring"**

Echo

Door zr. Joela Krüger

Het leek ons de speciale leiding van de Heer dat de internationale leidersbijeenkomst van TOWARD JERUSALEM COUNCIL II gehouden zou worden in Duitsland in een plaats met de naam "Gnadenhal" (= Dal van Genade). We danken de Heer dat het diepe dal "Duitsland", wat het zeker nog steeds is voor onze Joodse broeders en zusters, voor ons allen een dal van genade is geworden.

"Verwijder de stenen" (Jes. 60:10) is een passende beschrijving van het moeizame geestelijke werk dat al is verzet sinds TOWARD JERUSALEM COUNCIL II twaalf jaar geleden begon. "Verwijder de stenen" kan ook de beschrijving zijn van de drie dagen in Gnadenhal. En veel stenen liggen nog op de weg naar Jeruzalem te wachten om te worden verwijderd. Maar de liefde van onze Heer Jezus Christus en de bovennatuurlijke vreugde van de Heili-



Leidersconferentie in Gnadenhal

ge Geest straalden gedurende deze dagen over deze weg met stenen.

Degenen die door de tragische kerkgeschiedenis van ons zijn "vervreemd", zijn in het licht van Efeziërs 2 inderdaad onze meest nabije broeders. Degenen die de "laatsten" zijn geworden, zouden nu de "eersten" moeten worden. Dit betekent dat wij, christenen uit de volkeren, een stap terug moeten zetten zodat de Messiasbelijdende Joodse gelovigen de plaats kunnen innemen, waartoe God hen geroepen heeft.

Iets heel kostbaars werd duidelijk: Theologische muren werden niet op een liberale manier weggenomen, noch werden muren met geweld neergehaald. Eerder werd duidelijk wat de Heer in Joh. 13:35 zegt: "Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."

Het was een bijzondere vreugde voor ons om de jonge deelnemers mee te maken. Zij werden niet alleen geïnspireerd door de bijzondere visie van TOWARD JERUSALEM COUNCIL II van "een nieuwe mens", maar zij raakten ook in vuur en vlam door de blijde verwachting dat de komst van de Heer nabij is en zij willen helpen Zijn komst voor te bereiden!

Dank aan de Heer en aan ieder van u dat we het voorrecht hadden om deel te mogen hebben aan het uitdragen van deze visie.

Gods strategie voor de TJC-II visie

"De strategie is vriendschap," zei een van de jonge leiders in Gnadenhal in Duitsland, toen hen gevraagd werd hun eigen verantwoordelijkheid voor de visie van TJC-II te nemen. Het Internationale Comité en bijna tachtig mensen uit verschillende continenten en landen die de visie ondersteunen, kwamen vier dagen lang samen in het oude klooster van de Jesus-Bruderschaft in de buurt van Frankfurt. Voor mij als Duitser was het, gezien onze afschuwelijke geschiedenis, een verder bewijs van Gods eindeloze genade dat deze conferentie juist in Duitsland werd gehouden.

Tijden van gebed en aanbidding en het werken in groepen hadden als doel om de visie op een hoger niveau te brengen in geografische en geestelijke betekenis. Het was eveneens de bedoeling dat er een relatie zou ontstaan of het intensiveren hiervan tussen alle deelnemers aan de conferentie. Om een groot aantal leden van het Internationale Comité en vele supporters van deze visie uit allerlei landen te leren kennen, naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten was voor iedereen een indrukwekkende en verrijkende ervaring. Het kostte de Heilige Geest niet veel tijd ons thuis te laten voelen bij elkaar. Dus denk ik dat het inderdaad Gods strategie is voor de visie van TJC-II om in de naam van Jezus door wederzijdse vriendschappen de opbouw van geografische en geestelijke netwerken te bevorderen en te ondersteunen. In Gnadenhal hebben we dit als een grote zegen ervaren.

Hubertus Benecke
Bestuurslid van de Duitse TJC-II vereniging

Nieuws over Benjamin Berger

Enkel van u hebben waarschijnlijk intussen wel gehoord dat Benjamin Berger van de Jerusalem Olive Tree Fellowship op 2 oktober ernstig gevallen is, waarbij hij een schedelbasisfractuur heeft opgelopen en inwendige bloedingen had. Na ongeveer tien dagen zijn de bloedingen gestopt en na een week met antibiotica verdween de koorts. Vrienden en leden van zijn gemeente hebben in gebed urenlang bij zijn bed doorgebracht. Op 22 oktober is Benjamin naar een ander ziekenhuis in Jeruzalem gebracht waar hij een tijd van revalidatie zal doormaken. Onlangs is hij begonnen wat te lopen. Wilt u a.u.b. blijven bidden voor Benjamin en zijn broer Reuven en voor Eyal, medelid van hun gemeenschap, die met Benjamin ook in Gnadenthal was.

De laatste jaren zijn er verschillende ernstig geestelijke aanvallen

geweest op sleutelfiguren binnen TJC-II, in het bijzonder op onze Messiaanse broeders. Het schijnt geen toeval te zijn dat deze aanval op Benjamin gebeurd is net na de verzoening tussen TJC-II en de Jerusalem Olive Tree Fellowship die in Gnadenthal plaatsvond, slechts 10 dagen voor zijn val. Benjamin is een geliefde broeder en een sleutelfiguur in Gods plan. Moge hij volledige bescherming vinden onder het kostbaar bloed van Jesjoea.

Nagekomen bericht per 22-12-2008

Het gaat inmiddels veel beter met Benjamin; hij is nu thuis. Zijn geheugen is weer teruggekeerd, maar hij heeft geen reuk meer en heeft nog problemen met zijn evenwicht.

Blijft u a.u.b. bidden voor een complete genezing en voor bescherming voor alle TJC-II leiders.



Benjamin Berger tijdens een presentatie in de leidersconferentie in Gnadenthal

TJC-II visie gaat over eenheid

Voor mij was dit een van de meest concrete en constructieve bijeenkomsten van TJC-II. Door te werken in kleine groepen werden we allen gedwongen ons in te zetten en persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de vele kwesties die we besproken hebben. Andere zaken moeten natuurlijk ook gedaan worden maar soms moet de nadruk liggen op gebed, informatie, enzovoort. Deze bijeenkomst was meer een werkbijeenkomst en ik denk dat dit nodig was om de zaken dichterbij te brengen. De onvoorstelbare grootte van de visie maakt dit nog belangrijker. Een ander aspect van de nauwe samenwerking is, dat alles bouwt op relaties en niet alleen op structuur, aangezien de visie van TJC-II juist over eenheid gaat. Die eenheid moet bij ons beginnen of anders zullen we weinig tot geen kracht hebben om de visie op anderen over te dragen. De bijeenkomst in Gnadenthal was, naar mijn ervaring, een stap voorwaarts op de reis die we samen begonnen zijn.

Robert Ekh

Seniorpastor, Word of Life Kerk in Uppsala, Zweden

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjcii.org

Editor: Jo Stoll Email: editor@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

Rekening 1564388

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Eindhoven

Website: www.tjcii.nl
www.tjcii.org

De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.