

Waarom ik deel uitmaak van TJC-II

door Jonathan Bernis

Opgegroeid in een traditioneel Joods gezin maakte ik weinig verschil tussen niet-Joden en christenen. Iedere niet-Jood was een christen, en christenen hielden niet veel van ons, gaven ons de schuld van het doden van hun God, Jezus Christus. Als kind leerde ik dat wij vanwege deze beschuldiging bijna 2.000 jaar lijden hadden moeten ondergaan – de Kruistochten, de Spaanse inquisitie, de pogroms en de Shoah – door de hand van degenen die zichzelf christen noemen.

U kunt zich mijn antipathie voorstellen tegen degenen die zulke monsterlijke gruweldaden tegen mijn Joodse volk hadden begaan. Als iemand probeerde het Evangelie met mij te delen, wees ik dat direct af door te zeggen dat ik Joods was. Eigenaardig was dat zij zich dan altijd verontschuldigten... wat mij bevestigde in mijn afwijzing van Christus. Totdat ik tweedeaars student was aan de universiteit en een vriendin van mij werd veranderd door de kracht van God. Ze maakte mij tot haar vaste doelwit en belde mij dagelijks op om over de Heer te praten. Nog belangrijker, haar hele gemeente begon voor mij bij naam te bidden! Gebed is krachtig. Ik begon naar God te verlangen en kreeg een overweldigende aandrang om de Bijbel te lezen en vooral het Nieuwe Testament.

Toen ik de eerste keer het Nieuwe Testament las, was ik geschokt. In Matteüs las ik over Abraham, Isaak en Mozes! Ik las over een Joodse Messias, geboren uit Joodse ouders in een Joods Land (Israël). Ik ging naar mijn eigen Hebreeuwse Ge-

schriften en zag profetie na profetie over de Messias, die mij nooit getoond waren... en ik zag Jesjoea (Hebreeuws voor Jezus) aangekondigd in profetieën die eeuwen voor zijn geboorte geschreven waren.

In Romeinen 11: 17 en 24 lezen we, dat de Kerk gent is op de edele olijfbom (het volk Israël) om de Joden tot jaloezie te wekken. Mijn leven werd veranderd door het getuigenis, de gebeden en de liefde van ware christenen. Het is tijd dat de verdeeldheid en haat van 2.000 jaar, die voortgekomen zijn uit een onjuiste leer, worden afgebroken zodat we de dag zullen zien waarop "gans Israël behouden" zal worden. Daarom maak ik deel uit van TJC-II.



Jonathan Bernis is president van Jewish Voice Ministries International en maakt vanaf 2002 deel uit van het Internationale Comité van TJC-II. Hij woont in Phoenix in de staat Arizona (VS) met zijn vrouw Elisangela en hun dochter Liel Gabriella.

Overweeg een gift aan TJC-II

Zoals u hebt kunnen lezen in deze nieuwsbrief groeit TJC-II. **Wij hebben uw gebedsondersteuning en uw financiële steun nodig** om door te kunnen gaan met het verspreiden van de visie van bekeering en verzoening in het Lichaam van de Messias. Help ons om samen de visie in 2009 naar nog meer gebieden van de wereld te brengen. U kunt de bijgesloten invulkaart gebruiken voor het bestellen van de brochures of om een donatie te geven. Dit kunt u doen door een eenmalige, maandelijks of jaarlijkse machtiging te geven.

Dank U!

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjcii.org
Editor: Jo Stoll Email: editor@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

Rekening 1564388

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Eindhoven

Website: www.tjcii.nl
www.tjcii.org

Het doel van TJC-II omvat:

- **Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.**
- **Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias.**
- **Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.**
- **Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.**



In deze aflevering: 1e Bijeenkomst in GB • TJC-II begint in Ierland • De TJC-II visie • Waarom ik deel uitmaak van TJC-II

Eerste bijeenkomst TJC-II in Groot-Brittannië

Birmingham, een stad waar reeds vele jaren een Joodse gemeenschap is, was de plaats voor de eerste bijeenkomst van TJC-II in het Verenigd Koninkrijk. Achtendertig kerkleiders, voorbidders en andere geïnteresseerde gelovigen kwamen op 15 november samen om te luisteren naar de visie van TJC-II en om leden van het Internationale Comité te ontmoeten. De bijeenkomst werd voorgezeten door Russ Parker, die als voorbidder een langdurige samenwerking met TJC-II heeft en die voorzitter is van de TJC-II stuurgroep van het Verenigd Koninkrijk.



TJC-II Birmingham Comité

V.l.n.r. : Voorste rij - Roy Hendy, Timothy Butlin
Achterste rij: Russ Parker, Dominic McDermott en Laurence Sharman

Peter Hocken en Dan (& Patty) Juster waren direct gekomen na hun tijd met TJC-II in Ierland (zie: "TJC-II begint haar bediening in Ierland") om op de bijeenkomst te spreken. Peter sprak over de geschiedenis en de ontwikkeling van de visie vanaf het allereerste begin; hoe vanuit een profetische visie deze bediening is ontstaan en hoe het Internationale Comité een weg is gegaan die wordt gekenmerkt door het doen van voorbede op belangrijke plaatsen waar wonden zijn geslagen in het Lichaam, alsook door het opbouwen van de visie met kerkleiders over de hele wereld. Dan Juster sprak over het theologische fundament van eenheid in het Lichaam van de Messias en de noodzaak voor de Kerk in haar breedste vorm om de taak die voor haar ligt op te pakken. Aansluitend hierop was er een belangrijke tijd van gebed waarin aan de Heilige Geest werd gevraagd om leiding te geven aan het werk dat voor ons ligt, zodat we de juiste stappen kunnen nemen om de visie van TJC-II in Groot-Brittannië door het hele land bekend te maken. Dat we in gebed een eerste steen hebben kunnen leggen, terwijl we met elkaar een sterk besef deelden van de aanwezigheid van God in ons midden, was een vitaal onderdeel van deze eerste bijeenkomst.

De taak is enorm! Een uitgebreide stuurgroep kwam in januari 2009 bijeen om in gebed de toekomstige strategie uit te zetten. Dan begint de intensieve taak om een website te ontwikkelen (www.tjcii.org.uk), om een netwerk te gaan vormen onder leiders en om te gaan spreken bij allerlei groepen door het hele land. Er worden al afspraken gemaakt om te komen spreken; er zijn er zelfs al verschillende gepland voor de eerste maanden van het jaar. Peter Hocken zal terugkomen om te spreken bij een groep waar hij al contact mee heeft en Timothy Butlin heeft op korte termijn verschillende spreekbeurten. Er is veel gebed nodig voor de leiding van de Heilige Geest opdat we onze beperkte tijd strategisch zullen gebruiken.

Timothy Butlin
TJC-II (GB), januari 2009

TJC-II begint haar bediening in Ierland

De bediening van TJC-II in Ierland heeft een heel goede publieke start gemaakt met het bezoek van Peter Hocken en Dan Juster in november 2008. We hadden in Armagh een ontmoeting met kardinaal Sean Brady. Hij was zeer geïnteresseerd om te horen over de Messiaans-Joodse beweging en over de visie van Dan op de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Peter Hocken sprak over de dynamiek in de Rooms-katholieke/ Messiaans-Joodse Dialoog.

Peter Hocken en Dan Juster waren gastsprekers in het Clonliffe College in Dublin. Zij gaven een overzicht van de verbazingwekkende groei van de Messiaans-Joodse gemeentes wereldwijd. Dan Juster preees de Katholieke kerk voor haar huidige sterke standpunt tegen de vervangings-theologie, welke door de eeuwen heen tot zoveel vervolgingen tegen zijn volk heeft geleid. Dan zei dat er 120 Schriftgedeelten zijn die spreken over een dag waarop God het Joodse volk naar Israël zal thuisbrengen. Hij citeerde Ezechiël 37 vers 12 en 14: "Ik... zal... u brengen naar het land

(Vervolg op pagina 2)

Israëls. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft..." (NBG).

Ezechiël 37 geeft aan dat God de Joden, zonder dat ze tot geloof zijn gekomen, zal terugvoeren naar het land Israël; daarna zullen zij hun Messias leren kennen. Dit proces is gaande; er is nu een Messiaans-Joodse gemeente in iedere stad in Israël. Hij verklaarde dat Messiasbelijdende Joden een brug kunnen vormen ter genezing van de kloof tussen de christelijke kerken en het Jodendom.

Peter Hocken vertelde over de oprichting van TJC-II als een internationale bediening van Messiasbelijdende-Joodse en christelijke leiders.



Peter Hocken en Dan Juster tijdens de bijeenkomst in Dublin, waar ze vertelden over de hedendaagse Messiaans-Joodse beweging

Hij legde uit dat de vervangingstheologie in feite een ernstige zonde is omdat men zich daarbij de rol van God als rechter toe-eigent. De leidersbijeenkomst werd bijgewoond door 60 leiders, van wie er een aantal nog nooit van TJC-II had gehoord en sommigen nog nooit van Messiasbelijdende Joden. Het Ierse comité van TJC-II is zeer bemoedigd door het bezoek van Dan en Peter.

E-mail naar tjii@eircom.net voor de Ierse folder en de door TJC-II Ierland aanbevolen boeken en brochures.

Paddy Monaghan
Nationaal coördinator, TJC-II Ierland

Noteer in uw agenda!!

TJC-II Bijeenkomst

Zaterdag 26 september 2009 van
10:30 tot 16:00 uur

Ook dit keer hebben we een boeiend spreker uitgenodigd: Benjamin Berger, Messiasbelijdende Jood uit Jeruzalem en lid van de "Jeruzalem Olive Tree Fellowship". De locatie van de bijeenkomst zal nog bekend gemaakt worden, maar noteer de datum alvast in uw agenda!

TJC-II Europese leidersbijeenkomst

Op 18 en 19 september vond in Berlijn in Duitsland de tweede jaarlijkse vergadering plaats van het Europese Comité van TJC-II. De Messiaanse gemeente Beit Sar Shalom, onder leiding van Vladimir Pikman, trad op als gastheer. Ongeveer 25 leiders namen deel aan de vergadering, waaronder de vier Europese leden van het Internationale Comité.

We hoorden van elk land, dat vertegenwoordigd was een verslag over de ontwikkelingen van TJC-II aldaar. René en Ans Leitner rapporteerden over Nederland, het eerste Europese land met een nationaal comité voor TJC-II. Rita Scholz en Hubertus Benecke rapporteerden over Duitsland, dat het afgelopen jaar grote stappen heeft gezet. Ierland dat een sterke lokale TJC-II-organisatie heeft, werd vertegenwoordigd door Paddy Monaghan, Niall Griffin en Seamus Heaney. Tim Butlin was gekomen uit Engeland, waar het werk net begonnen is. Serge Jacques vertegenwoordigde Frankrijk, waar ze van plan zijn een nieuwe start te maken. Uit Roemenië waren gekomen Vasile Mihoc en twee Messiasbelijdende Joden, David Nagy uit Oradea en Marian Ciocanu uit Boekarest. We waren onder de indruk toen we hoorden dat David en leden van zijn gemeente welkom zijn op de Joodse feesten in de voornaamste synagoge van Oradea, waar David soms gevraagd wordt het gebed te leiden. Twee Italiaanse broeders van de Koinonia Giovanni Battista gemeenschap waren aanwezig: pater Corrado, die nu in Spanje werkt en broeder Anselmus, die momenteel in Tsjechië woont. Dit zijn twee landen waar tot nu toe TJC-II niet aanwezig was, dus we bidden dat de Heer deze twee broeders daar zal gaan gebruiken. Hans en Elisabeth Heimbucher vertegenwoordigden de voorbidders uit Wenen.

Er gebeurt niet alleen meer dan een jaar geleden, maar er is een nieuw niveau van onderlinge uitwisseling en input onder de deelnemers. Er vindt een rijpingsproces plaats in de nationale groepen waardoor men verantwoordelijkheid neemt en de nodige stappen zet. David R. en Peter Hocken werken samen om de geestelijke verwoesting aan te pakken, die veroorzaakt is door de historische behandeling van de Maranen, waarbij zij nadrukkelijk laten zien dat dit een belangrijk geestelijk bolwerk is dat alleen door volwassen en geestelijk ervaren voorbidders kan worden aangepakt. De volgende bijeenkomst van het Europese Comité is gepland voor januari 2010 in Brussel en zal ook de Internationale Dag ter Herinnering van de Shoah (27 januari) omvatten.

Er waren verschillende verklaringen voorbereid door het Internationale Comité van TJC-II voor de Internationale leidersconferentie van TJC-II, die van 23 – 25 september 2008 plaatsvond in Gnadenthal, Duitsland. Tijdens de conferentie werd besloten, dat enkele van deze verklaringen van blijvend belang zijn voor het werk van TJC-II en dat deze verklaringen ter beschikking zullen worden gesteld. De eerste van deze verklaringen, is de volgende beschrijving van de visie van TJC-II.

De visie van TJC-II

In de visie van TJC-II verwijst het woord "vergadering" niet alleen naar een toekomstige gebeurtenis maar dient het ook als symbool voor het samenkomen van leiders van beide zijden om het proces van verzoening tussen het Joodse en het niet-Joodse deel van het ene Lichaam te voltooien.

De centrale elementen van de visie

1. De erkenning door de christelijke kerken van de legitimiteit en de noodzaak van Joodse uitdrukkingen van geloof in Jesjoea, de Messias van Israël en de Redder van de wereld.
2. De (volledige) verzoening tussen het Joodse en het niet-Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
3. Het eren door de niet-Joodse gelovigen - zowel persoonlijk als gemeenschappelijk - van de Joodse gelovigen als de "oudere broer".
4. Het herstel van het bijbelse patroon van relaties tussen het Joodse en het niet-Joodse deel van het Lichaam.
5. De verwerping door de betrokken kerken van al hun decreten en veroordelingen gericht tegen de Joodse identiteit en het Joodse leven in Jesjoea.
6. De beweging terug naar Jeruzalem als begin, middelpunt en doel, zoals nu gesymboliseerd in de relatie met de Jerusalem Olive Tree Fellowship als volledige deelgenoten in de visie.

De noodzakelijk middelen om de visie te realiseren

7. Een schuldbelijdenis over en een zich afkeren van alle aspecten en gevolgen van de vervangingstheologie, met name m.b.t de onderdrukking van een specifiek eigen Joods getuigenis aangaande Jesjoea en het vragen van vergeving aan de Heer en aan de Joodse gelovigen.
8. Het bevestigen van de blijvende geldigheid van de Bijbelse beloften voor Israël, inclusief de terugkeer van het Joodse volk naar het land.
9. Het herontdekken van het Jood-zijn van Jesjoea, "de zoon van David, de zoon van Abraham" (Matt. 1:1), "de Leeuw uit de stam Juda" (Openb. 5:5) en het uitwerken van dit inzicht binnen het leven van de kerken.

De beloofde vruchten van deze verzoening

10. Een immense wederzijdse zegen: "rijkdom voor de heidenen" (Rom. 11:12) en voor het Joodse volk: "leven uit de doden" (Rom. 11:15).
11. Het opheffen van oude vervloeking en het verwijderen van al het kwaad dat voortvloeit / is voortgevloeid uit de vervangingstheologie.
12. Het openen van deuren zodat het Joodse volk zijn Messias kan ontvangen.
13. Een nieuwe dynamiek voor de evangelisatie van de volken;
14. Een nieuwe dynamiek voor eenheid binnen het Lichaam van de Messias;
15. Het innerlijk openstaan van de christelijke kerken om de volle rijkdom te ontvangen van het nieuwe verbond in Jesjoea, gesloten "met het huis van Israël en het huis van Juda" (Jer. 31:31). Dit zal leiden tot een grondige zuivering van alle schatten die zij door de eeuwen heen meege dragen hebben.
16. Het innerlijk openstaan van de Messiaans-Joodse beweging om deze gezuiverde schatten van de kerken uit de volken te ontvangen.
17. Het verhaasten van de komst van onze Heer Jesjoea in heerlijkheid.