

(Vervolg van pagina 3)

Fellowship” in de kasteelkerk van Castell, vlakbij Würzburg. Zij kenden elkaar van tevoren niet, maar presenteerden in de bijeenkomst aan de 220 aanwezigen het elkaar aanvullende en bevestigende standpunt, dat de Messiaanse Joodse beweging is als een “wedergeboorte van de Kerk van de eerste eeuw”. Benjamin Berger legde er de nadruk op dat de Kerk en de Messiaanse beweging hetzelfde geloofsfundament hebben.



Een besproken onderwerp: „Te veel christenen negeren, vergeten of zijn onbekend met deze ware identiteit van Jesjoea.”

De Joodse identiteit van de Messiasbelijdende gelovigen bevat fundamenteel ook de sjabbat en de feesten. De christenen uit de volken hoeven deze Joodse tradities niet over te nemen. Efeze 2 laat Gods bedoeling zien om Jood en niet-Jood te verenigen binnen de vrede van de Messias.

“Als Jezus niet eerst de Messias van de Joden is, kan Hij nooit de Redder van de volken zijn”, zei prof. Berger. “Het is de menswording!” vervolgde Benjamin Berger. “Het Woord van God kwam naar de wereld als een mens, Jezus van Nazareth, die werd geboren uit een Joodse moeder en opgevoed als een Jood. Aan de rechterhand van de hemelse Vader zit zijn Zoon, een Jood. Te veel christenen negeren, vergeten of zijn onbekend met deze ware identiteit van Jesjoea. Geloven betekent dat je de Joodse Messias volgt. Als christenen dit evangelie niet naar de Joden willen brengen, is dat de grote uitdaging voor de Messiasbelijdende Joden.” “Christenen zijn verplicht de Messiaanse beweging krachtig te steunen, dus waarom niet door regelmatig een gift te geven?” vroeg prof. Berger.

Deze bijeenkomst was heel belangrijk voor TJC-II. Johannes Fichtenbauer (TJC-II Europa), Heribert Binder (Oostenrijk) en Ans and René Leitner (Nederland) wa-

ren naar Castell gekomen met het bestuur van TJC-II Duitsland. Nooit eerder heeft een Duitse wetenschapper samen met een Messiasbelijdende Joodse leider een openbare theologische discussie gehouden. De “**Oproep aan de Kerk**” van TJC-II, uitgegeven in september 2006, werd tijdens deze ontmoeting duidelijk beantwoord. De ambtsdragers van de Kerk zullen er zeker aandacht aan besteden. In de Duitse Evangelische Kerk is een deur geopend, toen de afdeling in Berlijn, die is belast met het onderzoek van alle bewegingen en bijzondere groeperingen binnen en buiten de Kerk, in juli, precies op tijd, in een bericht bekend maakte, dat de Kerk niet langer de Messiaanse beweging moet negeren.



De 220 aanwezigen luisterden naar de boodschap: “De Messiaans Joodse beweging is als een wedergeboorte van de Kerk van de eerste eeuw.”

Vertegenwoordigers van de Evangelisch-Lutherse Kerk, de verantwoordelijke pastor voor de Christelijk-Joodse dialoog, leden van de synode, katholieke priesters en andere bedienaren, alsook velen uit vrije kerken namen officieel deel. De bijeenkomst was gepromoot door de charismatische beweging binnen de officiële protestantse kerk. TJC-II Duitsland organiseerde ook op die dag haar jaarlijkse bijeenkomst in Castell, waarbij verslagen ontvangen werden uit Oostenrijk, Nederland en Israël. Johannes Fichtenbauer presenteerde de Europese uitdaging voor TJC-II. De prins van Castell heette de deelnemers hartelijk welkom.

TJC-II

Om de Franse flyer “*En vue du deuxième Concile de Jérusalem*” te downloaden, ga naar het onderdeel “Articles” op: www.tjcii.org.

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II

Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.
 Uitvoerend algemeen secretaris:
 Marty Waldman Email: egs@tjcii.org
 Editor: Jo Stoll Email: editor@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:
 René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:
 Rekening 1564388
 T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
 Eindhoven
 Website: www.tjcii.nl
www.tjcii.org

De doelstelling van TJC-II is:

- **Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.**
- **Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede “Vergadering in Jeruzalem” tot uitdrukking worden gebracht.)**
- **Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.**
- **Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.**

TJC-II COMMUNIQUÉ WINTER 2009

In deze aflevering: • Nationale TJC-II-dag Nederland • TJC-II in België • Berger ontmoet Berger

Op weg naar de toekomst

door Peter Hocken

Het Internationale Comité van TJC-II heeft tijdens de bijeenkomst in oktober in Israël belangrijke stappen gezet om TJC-II te richten naar de toekomst. Het woord dat de Heer gaf was heel helder: “naar Jeruzalem”. Dit woord is een vrucht van de samenwerking tussen TJC-II en de “Jerusalem Olive Tree Fellowship” en ook omdat verschillende leden van het Internationale Comité nu een woning in Jeruzalem hebben. Wat betekent dit woord voor TJC-II? We begrijpen eruit dat TJC-II meer en meer op Jeruzalem gericht moet zijn. Dit betekent niet dat we het verspreiden van de visie over de rest van de wereld gaan verwaarlozen; want er zijn belangrijke beslissingen genomen waarin de verantwoordelijkheid over verschillende regio's en gebieden aan bepaalde leden van het Comité toegewezen zijn. We wachten op de Heilige Geest om de volle betekenis van dit woord te openbaren. Maar we ervaren dat TJC-II steeds meer een woord zal worden dat uitgaat van Jeruzalem om allen in Jeruzalem samen te brengen: “Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.” (Jes. 2:3; Micha 4:2 NBG). Er is geen datum vastgelegd voor de volgende wereldwijde bijeenkomst van TJC-II, maar het is duidelijk dat deze in Jeruzalem zal plaatsvinden, ongetwijfeld wanneer de pogingen om meer delen van de wereld te bereiken enige vrucht hebben voortgebracht.

Nog iets opvallends van deze bijeenkomst van het Internationale Comité was de aanwezigheid van zes toegewijde jonge leiders, een uit Israël en vijf uit Europa. Zij erkennen dat relaties voor ons een prioriteit zijn en willen met het Internationale Comité een relatie opbouwen om zo de visie van TJC-II in zich op te nemen. We verwelkomen deze ontwikkeling en stimuleren de groei ervan zowel in Israël, als in Europa en Noord-Amerika. We hebben het concept besproken van een handboek voor voorbidders met richtlijnen voor het gehele voorbedenwerk van TJC-II en haar ontwikkeling. Wanneer de aangepaste versie door het Internationale Comité is goedgekeurd, zal het

gedrukt worden en ter beschikking gesteld worden. Het Internationale Comité heeft grote waardering voor de toewijding van de voorbidders die waren gekomen om met ons samen te zijn. We beseffen dat de rijke vrucht van deze bijeenkomst mogelijk is geworden door het team van voorbidders dat, voordat het Internationale Comité arriveerde, al een week lang naar Kiryat Ye'arim was gekomen om daar te vasten en te bidden, een idee dat naar voren kwam tijdens de bijeenkomst van TJC-II in Gnadenthal in 2008.

TJC-II

Jonge leiders komen samen in Kiryat Ye'arim

Afgelopen april besloten we om in oktober, parallel aan de bijeenkomst van het Internationale Comité, in Kiryat Ye'arim bijeen te komen. Door de genade van God werden we herenigd: Adam uit Hongarije, Pavol uit Slowakije, Christine uit Oostenrijk, Paula uit Nederland (thans wonend in Israël), Dora uit Roemenië en ikzelf. Isaac uit Cyprus voegde zich op de laatste dag bij ons.

We waren erg gezegend dat de voorbidders de week voorafgaand aan de bijeenkomsten gebeden en gevestigd hadden en deze daarna ondersteunden met hun gebed. We voelden gedurende de hele week dat we alleen maar in de ruimte hoefden te stappen die zij voor ons in de Geest hadden bereid. Een keer hebben we ons bij de voorbidders gevoegd om samen met hen te bidden en de dynamiek van de geestelijke strijd te ervaren.



De jonge leiders bij het Internationale Comité tijdens hun vergadering in Kiryat Ye'arim.

Omdat we met een kleine groep waren, was ieder van ons in staat wat over zichzelf te vertellen en hadden we tijd om voor elkaar te bidden, waardoor we elkaar beter hebben leren kennen. We

(Vervolg op pagina 2)

hebben gesproken over toekomstige bijeenkomsten en hebben afgesproken via Skype (= gratis telefoneren via internet) in contact te blijven. We zijn begonnen om een korte video te maken over de visie van TJC-II om op You Tube te zetten. Wij hebben ons voor één sessie bij de leden van het Internationale Comité gevoegd, waarbij we getroffen werden door de diversiteit van de leden, die toch een echte eenheid in liefde bewaren.

We hebben ons hoofddoel volledig kunnen realiseren, namelijk om de leden van het Internationale Comité beter te leren kennen en om dieper in de visie van TJC-II te duiken. Elke maaltijd ontvoerden we een van hen (sommigen met hun vrouw) naar onze tafel en luisterden aandachtig naar hun persoonlijke getuigenis en hun betrokkenheid bij de visie van TJC-II. Deze informele bijeenkomsten waren buitengewoon belangrijk omdat we zo ingevoerd werden in de zegeningen en de pijn van het bewandelen van deze weg, waarbij we uit de eerste hand leerden over de visie en aangemoedigd werden om het doel na te jagen waarvoor God ons heeft samengebracht. Onze onderlinge relaties zijn zo belangrijk opdat God met ons zijn gang kan gaan en voor mij persoonlijk is het een grote zegen geweest om zo enkele dagen met mijn 'familie' door te kunnen brengen.



TJC-II Voorbidders

"We waren erg gezegend dat de voorbidders de week voorafgaand aan de bijeenkomsten gebeden en gevast hadden en deze daarna ondersteunden met hun gebed."

Eyal Friedman Jeruzalem

TJC-II

Nationale TJC-II-dag Nederland

Dit jaar hadden we het voorrecht om twee leden van het Internationale Comité van TJC-II in ons midden te hebben: Benjamin Berger van de "Jerusalem Olive Tree Fellowship" en Johannes Fichtenbauer, de Europese Directeur van TJC-II.

Benjamin Berger vertelde ons hoe hij van een Orthodoxe Jood - maar in werkelijkheid een atheïst - een Messiasbelijdende Jood is geworden, toen Jesjoea zich rechtstreeks aan hem openbaarde als de Messias van Israël. Hij sprak over de groei van de Messiaans-Joodse beweging in Israël en de betekenis van deze wereldwijde beweging voor de kerken en de uitdaging die dit betekent voor de kerken.

Johannes Fichtenbauer toonde ons het belang van de Messiaans-Joodse beweging voor de identiteit van de historische kerken. Hij vertelde ons wat er mis gegaan is in de kerk, toen zij zich heeft losgesneden van haar Hebreeuwse wortels. Ook roerde hij de kwestie aan van de vele Joden binnen de historische kerken en daagde hen uit om opnieuw de betekenis van hun Jood-zijn te ontdekken. Johannes sprak ook over de ontwikkeling van TJC-II in Europa in het afgelopen jaar.

De reactie van de toehoorders was zeer positief: zij zagen dat TJC-II niet een hobby is van een paar enthousiastelingen, maar dat TJC-II een gezicht heeft en dat het een werkelijk levende en dynamische wereldwijde beweging is!

Van deze bijeenkomst zijn opnamen gemaakt. Hiervan zijn 4 cd's beschikbaar met daarop de inleidingen van Benjamin Berger en Johannes Fichtenbauer, de reacties, de beantwoording van vragen door Benjamin en Johannes en de bijbehorende vertalingen.

Deze set cd's is te bestellen door €12,- over te maken op rekeningnr. 1564388 t.n.v. Stg TJC-II, onder vermelding van: cd's 26 september en uw naam en adres.

René Leitner, Eindhoven

TJC-II

TJC-II Conferentie in Denver 4 en 5 februari 2010

Messiasbelijdende Joodse leiders in Denver (VS) en omgeving zijn vanaf de zomer van 2009 bijeengekomen met als doel een onderrichtconferentie van TJC-II voor te bereiden die op 4 en 5 februari 2010 gehouden zal worden. Wij zijn gezegend dat we deze conferentie kunnen houden in de "Kerk in de stad - Beth Abraham" in Denver, een prachtig gerenoveerde synagoge waarin Joodse en niet-Joodse gelovigen in Jesjoea elkaar ontmoeten voor gezamenlijke lofprijzen. **Wij nodigen de pastoren en leken in Denver en omgeving van harte uit voor deze conferentie om te horen over de wederopstanding van de Messiaanse gemeenschap wereldwijd.**

De onderwerpen waarover onderricht wordt gegeven tijdens de conferentie zijn: "De oorspronkelijke visie van TJC-II", "Het Joodse aandeel in de transformatie van de stad", "Het behoud van het Joodse volk", "De bijbelse plaats van Israël", "De gevolgen van de terugkeer naar het land en de wederopstanding van de Messiaans-Joodse gemeenschap", "Een kijk op Romeinen, hoofdstuk 9 tot 11", "De rol van en de reden voor de Internationale Coalitie van Christenen en Messiasbelijdende Joden" en "Onderwijs in de Joodse wortels van het bijbelse geloof". Voor meer informatie zie: www.tjcii.org of www.promisekeepers.org

TJC-II in België

door pater Daniel Maes

Tijdens de bijeenkomst in Wenen in 2004 begreep ik voor het eerst hoe belangrijk en dringend het is om je toe te wijden aan het herstel van de oorspronkelijke eenheid van het Lichaam van Christus in overeenstemming met de visie van Paulus in Romeinen 11: Eén olijfboom bestaande uit natuurlijke takken - de Joden - en geënte takken - de volkeren. Deze boom staat voor "één nieuwe mens", dankzij het offer van het leven van Jezus Christus, "die de twee één heeft gemaakt" (Ef. 2:14-15 NBG).



Het hoogtepunt van de week vond plaats in de gemeenschap "de Ster van David"

Sindsdien heb ik telkens aan dit onderwerp een hoofdartikel gewijd in onze kwartaalnieuwsbrief *Hoor Israël*. Tijdens de bijeenkomst in 2006 in Jeruzalem heb ik zuster Agnes-Mariam naar ons land uitgenodigd om haar getuigenis te geven, een uitnodiging die zij in juli 2007 en opnieuw in juni 2008 heeft gehonoreerd. In 2008 in Gnadenthal nodigde ik Benjamin Berger uit om te komen en om samen met zuster Agnes-Mariam spreekbeurten te houden in België. Dit is gebeurd van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september.

Tijdens enkele van deze conferenties waren nauwelijks dertig mensen aanwezig, maar bij andere waren er meer dan honderdtwintig mensen aanwezig. Voor veel toehoorders was de beweging "Op weg naar een Tweede Vergadering van Jeruzalem" volledig nieuw. Benjamin benadrukte dat de God van het Oude Testament dezelfde is als de God van het Nieuwe Testament. Hij gaf heldere antwoorden op lastige vragen over de politiek en maakte vanuit Gods woord heel duidelijk dat Zijn beloften en verbond met Israël boven iedere politieke situatie staan. Zuster Agnes-Mariam getuigde over de noodzaak van het herstel van het Lichaam van Christus, zoals Paulus de eenheid van de twee gemeenschappen in Antiochië aantrof.

Het hoogtepunt van deze week vond plaats in onze gemeenschap, de *Ster van David*, op zondag 27 september. Meer dan honderdtwintig mensen hadden zich van tevoren aangemeld. De vicaris voor interreligieuze relaties, aangesteld door de katholieke bisschop van Antwerpen, concelbreerde de plechtige Eucharistieviering en Johannes Fichtenbauer riep in zijn heldere en krachtige preek ons op om alle jaloezie te overwinnen en de eenheid met het Joodse volk te herstellen. Het hele gebeuren werd een echte viering, gevolgd met een maaltijd in de open lucht. In de namiddag hielden Benjamin Berger en zuster Agnes-Mariam hun laatste indrukwekkende toespraken. Hoewel de meerderheid van de aanwe-

zigen katholiek was, waren sommige van onze evangelische broeders ook in staat de dag bij te wonen en ook zij hebben genoten van de vriendschappelijke contacten.

In de loop van de week brachten we een kort bezoek aan Kardinaal Daneels, de aartsbisschop van België. Hij ontving ons hartelijk en nam alle documentatie over TJC-II aan. Tot onze verbazing scheen hij niet geïnformeerd te zijn over het bestaan en het belang van de Messiasbelijdende Joden. Er moet zonder twijfel, zowel voor de kerkleiders als de gewone christenen, nog veel gedaan worden. Tijdens de afgelopen jaren is de belangstelling geleidelijk toegenomen en zuster Agnes-Mariam en Benjamin Berger hebben ongetwijfeld bijgedragen aan een meer diepgaande en ruimere kennis. Als opstartteam van TJC-II in België zullen wij proberen in de kracht van de Heilige Geest blijvende vrucht voort te brengen voor de eenheid van het Lichaam van Christus.

TJC-II

Berger ontmoet Berger

Castell, Duitsland, 29 september 2009

door ds. Hans Scholz

"We zijn allen Jood!" zei dr. Klaus Berger om de ware bedoeling van de christelijke identiteit uit te leggen. Door het geloof in Jesjoea zijn christenen geïntegreerd in Gods uitverkoren volk. Romeinen 11 leert dat zowel de edele (natuurlijke) als de onedele (wilde) takken samengevoegd zijn in de boom en gelijktijdig door de wortels worden gevoed. Deze wortels zijn het geloof van Abraham, Isaak en Jakob, tezamen met alle heiligen van Israël. Hij ondersteunde daarmee krachtig de uitspraak van paus Benedictus XVI in Lourdes vorig jaar, dat christenen "door de Geest Semieten" zijn. Er is slechts één en dezelfde God voor Joden en christenen, die slechts één olijfboom teelt waarvan de olie beide smaken heeft, zowel de edele als de onedele. De boom symboliseert Gods ene uitverkoren volk. Als de Kerk en de individuele gelovigen waren opgevoed in deze identiteit, zou de geschiedenis van de 20^e eeuw anders verlopen zijn.



Ds. Hans Scholz, Benjamin Berger en Dr. Klaus Berger

Klaus Berger, een gepensioneerde professor in het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Heidelberg, is een internationaal erkende wetenschapper. Hij ontmoette Benjamin Berger, van de "Jerusalem Olive Tree