

## Een opening voor TJC-II in Polen

In 2003 werden enige mensen uit Katowice in Polen, die betrokken waren bij het werk voor de eenheid van de christenen in de streek van Katowice en Silesië, uitgenodigd voor een conferentie in Lanckorona, een klein plaatsje in Zuid-Polen. Deze conferentie werd geleid door de priester Peter Hocken. In zijn onderwijs over de christelijke eenheid onderstreepte Peter de sleutelrol van de relatie met het Joodse volk. Hij noemde ook TJC-II en gaf ons een brochure van TJC-II. Vanaf die tijd begonnen wij de gebedsbrieven van TJC-II te ontvangen. Nu worden deze brieven in het Pools vertaald en naar mensen gestuurd die door de Heilige Geest geleid zijn om voor deze visie voorbede te doen. Tot nu toe hebben we twee bijeenkomsten gehad en we hopen ze met meer regelmaat te houden.

Parallel hieraan hebben zich enkele mogelijkheden voorgedaan om de visie van TJC-II binnen verschillende christelijke kringen te presenteren. In de allereerste plaats is dit mogelijk via de uitstekende relaties met sommige voorgangers en katholieke priesters. Nog een gelegenheid om de visie te delen, vormen de uitzendingen van onze aartsdiocesane radio "eM" waarmee wij verschillende christelijke kringen bereiken.



Op de foto zien we: Beata Klimek, Barbara Morys (de moeder van Beata Dylus), Anna & Krzysztof Mikulscy en Beata & Adam Dylus.

### TJC-II nieuwsflitsen

- TJC-II Noord-Amerika had een stand op de **Promise Keepers Conferentie**, 31 juli en 1 augustus in Boulder, op de campus van de Universiteit van Colorado.
- TJC-II Roemenië was gastheer van een **"Verzoening in de Messias" Conferentie**, van 6-9 juli in een Orthodox klooster dichtbij Piatra Neamt, in de Roemeense provincie Moldavië (vlakbij de Republiek Moldavië). De consultatie was van maandagmiddag tot donderdagochtend. TJC-II Roemenië wil jaarlijks zo'n conferentie organiseren. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar: [office@patriarhul-avraam.ro](mailto:office@patriarhul-avraam.ro)

#### TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:  
Marty Waldman Email: [egs@tjcii.org](mailto:egs@tjcii.org)  
Editor: Jo Stoll Email: [editor@tjcii.org](mailto:editor@tjcii.org)

Nationaal Coördinator voor Nederland:  
René Leitner Email: [tjc-ii@hetnet.nl](mailto:tjc-ii@hetnet.nl)

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:  
Rekening 1564388  
T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II  
Eindhoven

Website: [www.tjcii.nl](http://www.tjcii.nl)  
[www.tjcii.org](http://www.tjcii.org)

#### De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jesus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.



In deze aflevering: Messiasbelijdende Joden kunnen een brug zijn tussen Christendom en Jodendom  
TJC-II Noord Amerika presentatie in Mexico • Een opening voor TJC-II in Polen

## De volgende generatie van TJC-II

*Hier zijn we, Heer !*

Wat begon als een kleine bijeenkomst van "de volgende generatie" tijdens de leidersconferentie van TJC-II in Gnadenthal (september 2008), is uitgelopen op de geboorte van een nieuwe groep. Veel jonge leiders die aanwezig waren hadden het gevoel, dat dit niet zomaar een bijeenkomst was waarvoor zij door hun natuurlijke en geestelijke vaders waren uitgenodigd. Zij begrepen dat het tijd was om het initiatief op een ander niveau binnen te treden. Van de leden van het Internationaal Comité hebben zij geleerd dat de strategie van TJC-II vriendschap is. Daarom was het hen duidelijk dat hun volgende bijeenkomst zou worden gewijd aan het opbouwen van relaties. Daarom vond van 2 tot 4 april een eerste bijeenkomst van "de volgende generatie van TJC-II" plaats in Latrun, niet ver van Jeruzalem. Wederom verwelkomde de Jesus Bruderschap Gemeenschap ons hartelijk in het gebouw van hun gemeenschap. Een groep van 14 mensen uit 7 landen nam deel aan de bijeenkomst.

Het was een spannende tijd. We hadden geen leiders, geen programma en geen richting. Daarom konden we alleen op onze knieën vallen en zeggen: "Heer, hier zijn we. Leid ons naar uw doel." En Hij was getrouw. Hij leidde ons in een tijd waarin we op een diepe wijze ons leven met elkaar deelden. We aanbaden en prezen Hem en reageerden op de leiding van de Heilige Geest met profetische handelingen.

*Hoe gaan we nu verder?*

Het belangrijkste resultaat van deze bijeenkomst is ons verlangen om een hechtere relatie met de leden van het Internationaal Comité te hebben. Dit is de tijd om hen te dienen en meer kennis over het initiatief te vergaren, om van hen te leren en hen na te volgen in het spoor dat zij zijn voorgedaan. Intussen zien we dat we de deuren kunnen binnengaan die voor ons openstaan om het initiatief van TJC-II aan de volgende generatie te presenteren, zowel aan leidinggevendenden binnen allerlei verbanden als individuele personen.

Wij hopen onze volgende bijeenkomst in Israël te houden in oktober 2009, gelijktijdig met de vergadering van het Internationaal Comité.



Deelnemers waren: Eyal Friedman, Youval Yanay, Simcha en Jonathan Moore (Israël), Adam G Balogh (Hongarije), Pavol Strezo (Slowakije), Marian en Andreea Iancu-Codreanu, Anka Uko, Marian Cioceanu, Florin Suci (Roemenië), Christine Braunsteiner (Oostenrijk), Paula Leitner (Nederland) en Bedros Nassanian (Cyprus); niet allen op deze foto!

# Messiasbelijdende Joden kunnen een brug vormen tussen Christendom en Jodendom

In februari 2009 sponsorde de leiding van TJC-II in Ierland een rondreis van de Messiasbelijdende rabbijn Vladimir Pikman uit Berlijn, Duitsland, om te spreken in katholieke, evangelisch-protestantse en pinksterbijeenkomsten. De volgende overdenkingen komen voort uit de discussies met de Orthodox-Joodse leiders in Ierland naar aanleiding van dit bezoek en de publiciteit die het veroorzaakte.

Ik geloof dat **Messiasbelijdende Joden een brug kunnen vormen tussen het Christendom en het Jodendom**. Hier volgen enkele ideeën die in Ierland in de discussies tussen christenen uit de volkeren en Orthodoxe Joden een hulp geweest zijn.

1. Veel Orthodoxe Joden beseffen niet dat Messiasbelijdende Joden niet synoniem zijn aan de organisatie 'Joden voor Jezus' - zij hebben eigen Messiaanse Synagogen, vieren de Joodse feesten, enz. In de (Engelstalige) Jerusalem Post stond op 12 febr. 2009 een uitstekend artikel van zes pagina's over Messiasbelijdende Joden (stuur een e-mail naar [tjii@eircom.net](mailto:tjii@eircom.net) voor het artikel), dat geschikt is om aan Orthodoxe Joden te geven.
2. Waar TJC-II betrokken is bij initiatieven om Messiasbelijdende Joden in een land te laten spreken, is het van vitaal belang dat een goede relatie wordt onderhouden tussen christenen uit de volkeren en Orthodoxe Joden. In ons geval informeerden we de Orthodoxe Joden dat het **doel van het bezoek was de kerken te onderwijzen** over de Joodse wortels van het christelijk geloof, om op te komen tegen antisemitisme en om corrigerend onderwijs over de vervangingstheologie te geven.
3. Als christenen uit de volkeren kunnen we zo jegens de Orthodoxe Joden opnieuw benadrukken dat wij toegewijd zijn om **de schuld van alle christenen jegens het Joodse volk in de geschiedenis te belijden**, en dat onze ontmoeting met de Messiasbelijdende Joden de kerken dwingt om dit nog nadrukkelijker te doen.
4. Het is goed om te benadrukken dat **de Messiasbelijdende Joden in Israël trouwe burgers zijn**, die hun belasting betalen, in het leger dienen, de bijbelse feesten vieren en het bestaansrecht van Israël verdedigen. Zij leiden centra voor rehabilitatie van drugsverslaafden, centra voor opvang van vrouwen, centra voor voedselverdeling onder arme Israëli's, etc. Oorspronkelijk maakten de Messiasbelijdende Joden deel uit van het Jodendom, totdat er in de 1e en 2e eeuw een scheuring plaatsvond.
5. Het is nuttig om te benadrukken dat **de Rooms Katholieke Kerk een informele dialoog voert met de Messiaans-Joodse beweging**, aangezien Orthodoxe Joden vaak respect hebben voor de Rooms Katholieke kerk, maar dikwijls moeite hebben om te begrijpen waarom het officieel uitgesproken berouw niet doorgesijpeld is tot het gewone parochieniveau.
6. Tenslotte kan het helpen om te benadrukken dat de persoonlijke prediker van de paus, pater Raniero Cantalamessa, heeft geschreven dat **de Messiasbelijdende Joden de genezing vormen van het schisma tussen de Kerk en Israël**: "Het herstel van de Joodse natie is een prachtig teken en een gelegenheid voor de kerk... Pas nu kan Israël (in veiligheid) de vraag naar Jezus van Nazareth op zich af laten komen... Een behoorlijk aantal Joodse mensen erkent openlijk Jezus als de Messias en zij noemen zichzelf "Messiasbelijdende Joden". Zij helpen ons om te beseffen dat het grote oorspronkelijke schisma... niet zozeer de scheiding is tussen Oost & West, of tussen katholieken & protestanten, maar wel de meer radicale scheiding tussen de kerk & Israël".

Paddy Monaghan  
TJC-II Ierland

# TJC-II Noord-Amerika geeft een presentatie in Mexico



In februari reisden acht leden van het comité van TJC-II van Noord-Amerika (TJCII-NA) naar Mexico Stad voor een comité-vergadering. Toen de stad zichtbaar werd onder de wolken, vingen wij een eerste blik op van deze enorme wereldstad. In "Groot Mexico Stad" wonen ongeveer 19,2 miljoen\* mensen. Het is ook het thuis van het comité-lid van TJCII-NA, Pastor Agustin Enriquez, en van zijn gemeente de Pan-de-Vida kerk.

De Pan-de-Vida kerk was de hoffelijke gastheer tijdens de driedaagse vergadering van het comité van TJCII-NA. Op 10 februari was er een presentatie voor lokale gemeenteliders. Twaalf pastors van kerken in de buurt woonden de presentatie bij met ongeveer 200 leden van hun gemeente.

Don Finto, comitélid van TJCII-NA, daagde hen uit: "...vanavond naar huis te gaan en Romeinen 11 te lezen. Dit is een brief die de apostel Paulus aan een kerk van gelovigen uit de volkeren schreef. Hij was bang dat zij zich tegen het Joodse volk zouden keren omdat het Joodse volk in zijn dagen werd vervolgd." Don las een aantal sleutelteksten voor uit Romeinen 11. Later nodigde hij een ander comitélid, rabbijn Marty Waldman, uit naar het podium te komen. Elkaar omarmend verklaarde Don, "Wij (rabbijn Marty en Don) staan hier samen om te proclameren

dat Jood en niet-Jood vandaag nog steeds bij elkaar horen." Een deel van deze presentatie kan worden bekeken op: [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=TOSNUNI_Re8)

[http://www.youtube.com/watch?v=TOSNUNI\\_Re8](http://www.youtube.com/watch?v=TOSNUNI_Re8)

Van 10 tot 15 juni is TJCII-NA terug gekeerd naar de Pan-de-Vida kerk voor een onderwijsconferentie. Het comité heeft vier sleutelonderwerpen ontwikkeld waarmee de visie van TJC-II gepresenteerd kan worden en onderdelen daarvan zijn gebruikt tijdens de juniconferentie in Mexico. De onderwerpen zijn: "De jongere broer omhelzen.- Een studie over de historische scheiding in het Lichaam van Christus," "Zich verheugen over de terugkeer van de oudere broer - Een studie over het karakter van het Messiaans Jodendom," "Een visie van hoop - Een studie over de zegen van de eenheid" en "Kiddoesj HaSjem (Geheiligt worde Uw Naam) - de verbondsrelatie tussen God en Israël." Als uw kerk, gemeente of synagoge geïnteresseerd is in nader nieuws over TJC-II in Noord-Amerika, neem dan contact op met Arlene Stucki via: [NorthAmerica@tjii.org](mailto:NorthAmerica@tjii.org).

\*Volgens de volkstelling van 2005



Don Finto tijdens zijn inleiding  
Een deel van de video "Jood en niet-Jood in de Messias"  
kunt u zien op You Tube