

Maak kennis met onze TJC-II coördinator in Argentinië: Agustin Marsal

Beste vrienden,

Jarenlang was ik al geboeid door Joodse tradities en door het Oude Testament. Ik heb vele malen geprekeerd over Oudtestamentische passages en heb Messiasbelijdende Joden uitgenodigd Pesach te vieren en ons in onze parochie in Buenos Aires in Argentinië hierover te onderwijzen.

Toen mijn goede vriend Brian Cox mij uitnodigde om deel te nemen aan een conferentie van TJC-II in mijn stad was ik verrast dat deze conferentie over Messiasbelijdende Joden ging (Brian wist niets van mijn interesse over dit onderwerp). Ik genoot van deze conferentie en begon ingewijd te raken in de visie van TJC-II. Later ontving ik een uitnodiging voor de internationale bijeenkomst van TJC-II in Jeruzalem in 2006. Wat me het meest raakte was de cruciale rol van het Joodse volk in deze tijd van de geschiedenis en de visie van TJC-II: de vervulling van de boodschap van de apostel Paulus in Romeinen 11.

Vorig jaar (2010) belde Brian Cox mij opnieuw om me uit te nodigen om als waarnemer deel te nemen aan de bijeenkomst van het Internationale Comité van TJC-II. Ik was enthousiast over de verwachting om nog eens naar Jeruzalem terug te keren. Ik beschouwde het als een voorrecht om een hele week met mannen van God in een klooster te zijn, op de plaats waar Koning David eens de ark van het verbond voor enige tijd heeft achtergelaten!

Ik werd voorgedragen voor coördinator voor Argentinië. Ik heb al veel werk thuis, zowel toezicht over kerken als mijn eigen parochie, maar ik bad toen en kon ik de Heer horen zeggen "Neem het aan..." Na

mijn terugkeer naar Argentinië had ik een overleg met mijn bisschop (ik ben Anglicaans). Hij ging akkoord en ik begon te werken aan het verbreiden van deze geweldige visie waarvan slechts een paar mensen in mijn land iets weten.

Ik ben begonnen een team op te bouwen en heb heel goede contacten gelegd met de rooms-katholieke kerk, die de belangrijkste denominatie in mijn land is. Ook heb ik persoonlijk contact gelegd met evangelische pastoren. Als ik kijk naar het werk dat gedaan moet worden, zou het menselijkerwijs gesproken, bijna onmogelijk zijn. Maar ik heb met God geleerd dat Hij ons soms vraagt "het onmogelijke" te doen, zodat we weten dat we het met Hem moeten doen!

Bid a.u.b. voor mij en het werk in Argentinië. Ik zeg jullie in Jesjoea's naam.

TJC-II



Agustin Marsal, een Anglicaanse priester uit Buenos Aires, is verantwoordelijk voor TJC-II in de zuidelijke helft van Latijns-Amerika.

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.
Uitvoerend algemeen secretaris:
Marty Waldman Email: egs@tjci.org
Editor:
Carole Wright Email: editor@tjci.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:
Rekening 1564388

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjci.nl www.tjci.be www.tjci.eu www.tjci.org

De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.

TJC-II COMMUNIQUÉ

ZOMER 2011



In deze aflevering: TJC-II trekt Ohio binnen • TJC-II in Zwitserland •
Maak kennis met de nieuwe TJC-II coördinator in Argentinië

GOED NIEUWS UIT AFRIKA

door Benjamin Berger

Onze reis in Afrika met een team van vier personen: Elizabeth Kamau, Brian Cox, Eyal Friedman en ikzelf, was boven verwachting gezegend.

Elizabeth had de mogelijkheid gekregen om bijeenkomsten met bisschoppen voor te bereiden in de drie landen, die we bezochten. We vlogen van Nairobi in Kenia naar Accra in Ghana waar we gedurende twee dagen ontmoetingen hadden met de Anglicaanse aartsbisschop en andere bisschoppen. We vertelden over de visie van TJC-II, gaven ons getuigenis en hadden een tijd van verootmoediging. Later konden we de visie vertellen aan de voorbidders. De openheid en het begrip waren opmerkelijk. Er was meteen het gevoel dat God voor ons in Afrika een enorme deur heeft geopend. Toen we terugkwamen in Nairobi mochten we daar de Anglicaanse aartsbisschop ontmoeten. Hij was ook zeer positief en zei dat hij ons onderricht zou doorgeven aan de andere bisschoppen. Wat ons enorm bemoedigde was dat al deze mannen diep gelovig zijn.

Van Nairobi vlogen we naar Entebbe in Oeganda en de volgende dag maakten we een reis van zes uur per auto, waarbij we de Nijl overstaken, naar een kamp ver weg in het land in een plaats genaamd Nebbi. Daar ontmoetten we de Anglicaanse aartsbisschop en zijn vrouw, die er op retraite waren. De aartsbisschop had anderhalve dag voor ons uitgetrokken. Hij is een geweldige man, met een groot hart, vervuld van de Heilige Geest. Hij bezoekt Israël regelmatig en heeft de Anglicaanse priester van de ChristChurch (Jeruzalem) gewijd, waar ook onze Messiaanse gemeente al bijna 24 jaar haar samenkomsten houdt. Hij houdt van het Joodse volk en het land Israël. Ik was zo gezegend dat ik mijn 70e verjaardag in zijn huis in Nebbi mocht vieren. Ik ervoer daarin de goedheid en de trouw van de Heer.



Voorbidders in Accra, Ghana

In Nairobi hadden we ook een ontmoeting met de voorbidders, waarvan Elizabeth de leiding heeft, en met de algemeen secretaris van de Evangelische Alliantie in Kenia. We hoorden over een profetie, die ongeveer 11 jaar geleden uitgesproken is, dat er een grote samenkomst op een berg in Kenia zal plaatsvinden, waarbij alle denominaties en ook Joden aanwezig zullen zijn en waar een grote verzoening zal plaatsvinden. De man die het visioen heeft ontvangen zei dat hij mijn gezicht meer dan eens in het visioen had gezien.

Als team hebben we heel goed met elkaar samengewerkt. Brian kent Afrika en ook de Anglicaanse Kerk goed. Elizabeth is geliefd en geëerd in Afrika en Eyal, als jonge Israëliische Messiasbelijdende Jood, heeft ook veel bijgedragen. Ik ben verscheidene keren in Afrika geweest, maar dit bezoek heeft mij hoop en geloof gegeven betreffende het enorme potentieel, dat er op dit moment in Afrika aanwezig is.

Ik geloof dat het een Kairos-tijd is voor TJC-II en het Afrikaanse continent en dat we moeten investeren in Afrika. Moge de Heer ons richting geven hoe we verder zullen gaan.

TJC-II

TJC-II trekt Ohio binnen

door Arlene Stucki — TJC-II Noord-Amerika

Vanaf het begin in 2010 hebben enkele leden van TJC-II Noord-Amerika afkomstig uit de staat Ohio, gebeden voor een gelegenheid om de visie van TJC-II in dat gebied te kunnen verspreiden. Door het jaar heen namen het gebedsvuur en het enthousiasme niet af en daarom zijn we, met de zegen van het Noord-Amerikaanse comité (NAC), de beschikbare mogelijkheden gaan onderzoeken om daar een educatief evenement te doen plaatsvinden. In december 2010 kwamen de leiders van twee gemeenten in het gebied van Columbus, de Beth Messiah Congregation en de Northwest Chapel, bij elkaar om de mogelijkheden te onderzoeken om samen de visie van TJC-II te verspreiden. Terwijl we naar elkaar luisterden beseften we dat, hoewel er respect is binnen de kerk voor de Messiaans-Joodse Gemeenschap, de groepen geen levende relatie met elkaar zijn aangegaan die over en weer zegen kan brengen. In het geloof dat de Heer veel meer van plan is met Zijn volk dan een afstandelijke vrede en tolerantie, besloten we in gebed stappen te nemen naar elkaar toe om zo achter het hartsverlangen van de Heer te komen voor de eenheid van Zijn volk. Dit is het geheimenis van het Evangelie – “de ene nieuwe mens”, de visie van TJC-II.

In januari 2011 sprak de geestelijke leider van de Beth Messiah Congregation in de Northwest Chapel en gaf uitleg over de terugkeer van de Messiaans-Joodse gemeenschap in deze generatie. Een aantal gemeenteleden gaf te kennen dat ze hier graag meer over wilden horen. Daarom werd er een bijeenkomst georganiseerd op 6 maart waarbij ongeveer 90 leden van beide gemeenten een aantal uur onderwijs ontvingen van twee leden van het NAC, waarvan er een Joods was. In de middag spraken zij over de fundamentele begrippen van de doelgerichte visie van TJC-II: Het onherroepbare verbond, de terugkeer van de oudste broer, het omhelzen van de jongste

broer, uitmondend in de “visie van hoop” van TJC-II.

Drie voorbedengroepen van TJC-II verspreid over het land hebben tijdens deze sessies gebeden dat de Heer een groep in Ohio zou oprichten om te gaan bidden voor Zijn leiding in dit proces. Dat gebed is genadig beantwoord aangezien tien mensen op de oproep gereageerd hebben. Gehoopt wordt dat daarmee een voorbedengroep opgericht kan worden die door gebed de volgende fase zal voorbereiden. De Heer heeft ons het enorme belang laten zien van het gebed, de eerbied en de juiste orde voor de wijze waarop wij optreden.

Met een enorm dankbaar hart presenteren we deze kleine stap voorwaarts in een gebied van de Verenigde Staten dat tot nu toe de visie van “Toward Jerusalem Council II” niet heeft gehoord. Moge Zijn Naam in ons midden worden geheiligd



Arlene Stucki is lid van het Noord-Amerikaanse Comité van TJC-II. Zij is Bijbelleraar en is al bijna veertig jaar vertrouwd met de Joodse Gemeenschap, en is sterk toegewijd aan de visie van TJC-II. Zij en haar man John leven in Estes Park, in Colorado, en leiden het voorbedenteam van TJC-II daar.

TJC-II

TJC-II in Zwitserland

door Robert Währer

TJC-II in Zwitserland begon met een “testgroep” aansluitend op de consultatie in Wenen in 2004. Iedere leider die bij de consultatie aanwezig was, was innerlijk geraakt door de visie en was bereid er achter te staan. Tijdens een retraite werd mij de taak gegeven de weg te bereiden.

Een moeizaam begin – In het begin ontmoette ik een wijdverbreid scepticisme. De periode van de charismatische opwekking was al lang voorbij. Op het oecumenische terrein was er nauwelijks respons. Dus moest ik onder ogen zien dat de visie van TJC-II niet snel zou inspireren en enthousiasme opwekken. En dat wat nodig was, waren nederigheid, bekering, een bereidheid te luisteren en te leren en een Bijbelse kijk op de toekomst, die we grotendeels zijn kwijt geraakt. Deze fase had echter ook zijn goede kant: mijn overtuiging werd versterkt dat TJC-II een beweging is, die door God is gegeven en een gezond Bijbels fundament heeft.

De grond voorbereiden – Te midden van deze moeilijkheden deed ik een bemoedigende ontdekking: de Heer was de grond al aan het voorbereiden. Door het onderwijs van Benjamin en Reuven Berger en andere Messiasbelijdende Joden was over een periode van 20 jaar het inzicht in Gods bedoelingen voor deze tijd gegroeid. Deze regelmatig terugkerende Messiasbelijdende bezoekers aan ons land waren de enige mensen die onderwijs gaven over het werk van God onder het Joodse volk, waarvan zij zelf de levende getuigen zijn. Hun rijke onderwijs, wijd verspreid door cassettes en boeken, heeft een groeiend aantal gelovigen bereikt. Maar er was geen enkele Messiaanse groep of gemeente waarmee we een relatie konden aangaan. Er zijn echter een paar over het land verspreide Messiasbelijdende Joden die open staan voor onze visie en met hen zijn we een relatie aan het opbouwen.

Langzaam maar zeker is er begrip gegroeid voor TJC-II en tevens een hechte solidariteit. Inspanningen in verschillende streken zijn begonnen vrucht voort te brengen. Inmiddels zijn ook wat jongere mensen erbij betrokken geraakt. Een team was bereid om verantwoordelijkheid te gaan dragen. Een belangrijke datum was 9 november 2010, toen een officiële, wettelijk erkende vereniging voor TJC-II in Zwitserland is opgericht.

Voor de verspreiding van TJC-II is het belangrijk:

1. TJC-II bekend te maken in de verschillende regio's van het land;
2. gelovigen bekend te maken met de Joodse wortels van het geloof, hen uit te nodigen voor aanbiddingdiensten rond de Joodse feesten en het Bijbelse fundament daarvan te laten zien (dit gaf aanleiding tot veel “Aha” ervaringen) terwijl het gebruiken van Messiaanse liederen en muziek de mensen diep heeft geraakt;
3. we zijn begonnen met het houden van onderwijssessies van een halve dag, waarbij de eerste sessie gaat over het belang van Jeruzalem; presentaties van zowel historische als theologische aspecten hebben hun vrucht opgebracht;
4. vanaf het begin was de meerderheid van de hervormde en evangelische vrienden gereserveerd ten opzichte van onze rooms-katholieke partners en de term “concilie”; een bezoek van dr. Peter Hocken in januari van dit jaar was erg nuttig op dit punt;
5. vanaf het begin wisten we dat voorbeden een prioriteit is, maar slechts een paar maanden geleden kon dit worden gestart.

We zijn dankbaar dat met een groter team alles kan groeien. Hoe langer het team de visie van TJC-II dient, hoe meer we ervan overtuigd zijn dat de Heer ons met zich mee zal leiden op de weg naar Jeruzalem.

TJC-II



Het huidige leidersteam (v.l.n.r.): Emmanuel Parvash, Robert Währer, Katharina Wälchli, Markus Neurohr, Heinz Bähler.
(Niet op de foto: Christoph Meister.)