

- In deze aflevering:*
- Opmerkingen en indrukken vanuit het team van voorbidders
 - TJC-II start een initiatief in Korea • TJC-II Zwitserland ontmoet TJC-II Argentinië

TJC-II IN JERUZALEM

Voor het eerst hield het Internationale Comité van TJC-II de jaarlijkse vergadering in Jeruzalem. Van 10 t/m 19 oktober kwamen we bij elkaar in het huis van Marcel Rebiai. Dit was niet zo maar een nieuwe vergaderplaats



Leden van het TJC-II Internationale Comité bidden bij de Westelijke

muur maar een beslissende stap voorwaarts in de visie van TJC-II. TJC-II is niet langer alleen maar "Op Weg naar Jeruzalem" maar is nu in Jeruzalem aangekomen. Omdat we ons terdege van bewust waren van het belang van deze stap, begonnen we onze tijd met elkaar in Kirjat Jearim, de plaats waar we van 2009 t/m 2011 hadden vergaderd. Vanuit Kirjat Jearim bracht koning David de ark naar Jeruzalem. Het Internationale Comité en de voorbidders begonnen met een gezamenlijke tijd van gebed in de tuin van het conferentiecentrum, waar Benjamin Berger en Peter Hocken de stenen zalfden, die zij daar in 1998 hebben gelegd tijdens een week van vasten en gebed voor eenheid en waarvan we nu zien dat het een tijd van voorbereiding is geweest voor 2012. Vanaf die plaats reisden we gezamenlijk naar Jeruzalem, naar Christ Church in de Oude Stad. Hier verbaasde kanunnik Brian Cox (Anglicaan) ons allemaal door een sleutel te voorschijn te halen, die hij overhandigde aan Benjamin Berger (Messiasbelijdende Jood), als een teken van het herstel van de oudere broer in zijn eervolle plaats van gezag in Jeruzalem. Wij begrepen dat de H. Geest ons aanspoorde om het werk voort te zetten dat in 1841 begonnen is toen de Anglicaanse kerk Christ Church stichtte als een profetisch teken van Gods bedoelingen met het Joodse volk en daar Michael Solomon Alexander installeerde als de eerste (Joodse) bisschop. Daarna gingen we bidden op de trappen aan de zuidzijde van de Tempelberg en tenslotte gingen allen naar de Kotel, de Westelijke Muur om daar te bidden. De leden van het Internationale Comité hebben toen een briefje met een gebed in een spleet van de muur geplaatst.

Een hoogtepunt van de week was de bijeenkomst op woensdag in Jad HaSjemona met bijna honderd Messiasbelijdende-Israëliëse leiders. In plaats van een presentatie te geven van de visie, wat meer lijkt op een strategie om een product te verkopen, gaven de

leden van het Internationale Comité ieder kort een getuigenis van wat de visie voor hen betekent. Ten slotte werd een uitnodiging gedaan om Brian Cox te vergezellen naar Oost-Afrika om de visie, die gericht is op Jeruzalem, daar te brengen. Velen namen deze uitnodiging aan. Deze manier van werken betekent, dat TJC-II nu zal uitgaan vanuit Jeruzalem om anderen naar Jeruzalem uit te nodigen. Wij hopen dat we hierdoor in de komende twee jaar meer dan honderd Afrikaanse leiders naar Jeruzalem zullen brengen. Tijdens deze dag was er een sfeer van liefde en vriendschap aanwezig.

Een belangrijke beslissing die tijdens de vergadering van het Internationale Comité is genomen, is dat we het komende seizoen onze aandacht gaan richten op Afrika en dat we ons niet op gebieden begeven waar we niet de mogelijkheid hebben om aan een vervolg te werken.

Het Internationale Comité ontving een verslag van de ontwikkelingen bij de TJC-II Now-Generation. Er werd besloten dat deze jongeren op ieder continent vallen onder de directe leiding van het leiderschap van TJC-II in dat continent. Zo zal de Now-Generation in Europa verantwoording verschuldigd zijn aan Johannes Fichtenbauer, de Europese directeur.

We willen het Communiqué een effectiever instrument voor vorming en informatie maken. We hopen vanaf 2013 over te gaan op zes pagina's. De extra ruimte zal het mogelijk maken om meer artikelen met onderricht op te nemen.

TJC-II



Voor het altaar in Christ Church.



Het TJC-II Internationale Comité in Jeruzalem oktober 2012

OPMERKINGEN EN INDRUKKEN VANUIT HET TEAM VAN VOORBIDDERS

Op zondag 7 oktober begonnen we met onze dagelijkse bijeenkomsten. We hadden allemaal de indruk dat de voorbeden die we zouden verrichten uiterst belangrijk waren. Op de eerste dag vertelde een van ons dat zij, toen zij met de voorbidders in Damascus was, daar met hen een grot in was gegaan waar je alleen binnen kon gaan door diep voorover te buigen en achterwaarts te lopen. Ze voelde dat de Heer zei, dat dit een beeld van TJC-II was. Ze werden gevraagd achterwaarts te lopen, waarbij ze de ene hand legden op de rug van de persoon voor hen en de andere hand op het hoofd van die persoon om deze te herinneren om diep neer te buigen. We wisten dat dit een teken was van de grote nederigheid die de Heer in ons wilde bewerken.



De diepere betekenis en het grote belang van de stap naar Jeruzalem, de ceremonie in Christ Church en het briefje met gebed in de Westelijke Muur zullen, geloof ik, een blijvende invloed uitoefenen en de vrucht ervan zal op Gods tijd zichtbaar worden. Het is bijna overbodig te zeggen dat het een enorm voorrecht was dat we erbij mochten zijn en dat we deel mochten hebben aan deze gebeurtenissen. Prijs de Heer!

We waren overweldigd door de gastvrijheid van de familie Carpenter; dat de voorbidders een week lang mochten bidden en lofprijzen vanuit de benedenverdieping hun appartement, met een vrij uitzicht op Sionsberg, de Tempelberg en de Olijfberg. Adonai heeft ons een nieuwe visie gegeven en een nieuw inzicht in de Schrift als gevolg van het feit dat we konden bidden vanuit een plaats met zo'n geweldig panoramisch uitzicht.



Sionsberg

Tempelberg

Olijfberg

We hadden onze gebedsbijeenkomsten in de benedenzaal van een mooi appartement dat gehuurd wordt door een jong echtpaar en dat ze gekregen hebben na een serie wonderen. Het bevindt zich recht tegenover de Oude Stad en, zoals gezegd, heb je er een perfect uitzicht op de Berg Sion, de Berg Moria en de Olijfberg. Deze plaats wordt de Berg van Gunst genoemd omdat het de plaats is, waar verschillende priesters uit de eerste eeuw begraven liggen. Een heel aantal priesterfamilies hebben op deze plaats gewoond. Het is bijna overbodig te zeggen dat we allemaal zeer onder de indruk waren van wat de Heer heeft gedaan en blijft doen voor ons en door ons.

Behalve de zegen van de eenheid onder de voorbidders, was er het besef dat we de drempel over zijn gegaan van een nieuwe tijd in het Land. De stap naar Jeruzalem vormt het begin van een verandering in het Land onder de gelovigen en onder degenen die nog tot geloof zullen komen. Er schijnt een nieuw licht, een "Or Chadash", in Israel en de eenheid die we hebben ervaren in TJC-II zal meer en meer ervaren gaan worden in het Lichaam van de Messias, naar mate de scheidingsmuren gaan wegvallen. Deze enorme stap om naar Jeruzalem te gaan heeft ons geplaatst op een nieuw en hoger niveau van voorbede en van verwachting van de terugkeer van onze Koning.

TJC-II

Volgende TJC-II Open dag: 12 april 2013 in Nijkerk
Spreker: Richard Harvey

Noteert u alvast deze datum; nadere gegevens volgen.



TJC-II START EEN INITIATIEF IN KOREA

door Daniel Juster

De vervangingstheologie is de dwaalleer dat de Kerk Israël heeft vervangen als het uitverkoren volk van God. Een van de sterkste centra van de vervangingstheologie in de wereld bevindt zich niet in Europa, noch in een Calvinistische Bijbelschool in Amerika. Het grootste aandeel aan de vervangingstheologie in de Protestantse wereld wordt geleverd door Korea! En Korea is, na China, het land met de grootste nationale kerken in Azië. En in Korea is een veel groter deel van de bevolking christen: 40%!

Al een tijd lang had ik het verlangen dat er een TJC-II conferentie voor Azië zou komen in Korea, georganiseerd door christenen die niet de vervangingstheologie aanhangen, maar in plaats daarvan toegewijd zijn aan Israël en het Joodse volk. Mijn vriend dr. Hungsoo Park, de voormalige directeur van de Hungsarang Bijbel School in Korea, heeft me ertoe aangespoord. We hadden echter de toezegging nodig van een aantal belangrijke leiders die invloed hebben in de kerken van Azië. Op een gegeven moment wist ik, dat we voldoende leiders hadden en toen heb ik onze Koreaanse contacten gevraagd om de conferentie te organiseren.

Jeong Lee, een man van 38, werd de centrale organisator. Hij geeft parttime les aan de Hungsarang Bijbel School en is parttime zakenman. Zij nodigden dr. Walter Kaiser uit om te komen. Walter Kaiser is een leidende evangelische denker en was tot 2006 de president van de Gordon Conwell Theologische Opleiding. Hij staat bekend als een man die al vele jaren de Messiaanse beweging steunt. Ik heb dr. Kaiser, die bij veel Koreanen bekend is, aangemoedigd om de uitnodiging aan te nemen.

De conferentie overtrof al mijn verwachtingen. Er waren meer dan 700 deelnemers. Bijzonder was dat er verschillende belangrijke leiders aanwezig waren, zoals een aantal centrale leiders van de Presbyteriaanse Kerk (de grootste Koreaanse denominatie), maar ook de leider van de Evangelikalen, een man uit de Heiligheidsbeweging, en tevens verschillende professoren van Bijbelinstituten.

Dr. Jin Sup Kim en Choong-Ryul Kim, beiden Presbyteriaan, staan er open voor om deel te nemen aan een Aziatisch TJC-II comité. Ook de leider van de Heiligheidsbeweging staat er open voor, en een belangrijke leider uit Japan en een uit Taiwan. We hopen dat een bijeenkomst met deze leiders de basis zal leggen voor een Aziatisch TJC-II Comité. De aanwezigheid en de status van Walter Kaiser vormden een sleutel voor de Koreaanse kerken, want Koreanen zijn zeer statusgevoelig. Zonder hem zouden we veel minder invloed hebben gehad. Zijn volledige ondersteuning en zijn onderricht gaven ons onderricht meer status en geloofwaardigheid. De twee andere Koreaanse leiders spraken ook met veel passie en helderheid.

Tezamen met mij van het TJC-II Internationale Comité was Avi Mizrachi, die als in Israël geboren leider een prachtig perspectief met zich meebracht. Avi werd vergezeld door zijn vrouw en zijn twee dochters. Door zijn onderricht, zijn getuigenis en zijn humor won Avi de harten van velen op een bijzondere en persoonlijke manier. Ik bracht boodschappen over het Messiaans-Jodendom en de Eindtijdleer, over Verzoening en de Eenheid van de Kerk. We vroegen wie van de aanwezigen zich wilden toewijden en velen hebben daarop positief gereageerd.



Na iedere sessie was er een tijd van prachtige lofprijzing en voorbede.

TJC-II

Dr. Dan Juster is betrokken bij het leiderschap van de Messiaans-Joodse beweging sinds 1971. Hij is directeur van Tikkun International Ministries, een netwerk van organisaties, die toegewijd zijn aan het herstel van Israël en de Kerk.

TJC-II ZWITSERLAND ONTMOET TJC-II ARGENTINIË

door Katharina Wälchli,

die lid is van het Zwitserse nationale TJC-II team en van de TJC-II Now-Generation in Europa

Op 6 juli 2012 stapte ik 's morgens vroeg in Buenos Aires uit het vliegtuig waar ik even later hartelijk verwelkomd werd door Agustin Marsal (TJC-II coördinator in Argentinië). Dit was het begin van een vakantiereis naar Latijns-Amerika waar ik een bezoek ging brengen aan de familie van mijn vader in Bolivia. Aangezien er geen directe vluchten zijn van mijn thuisland Zwitserland naar Bolivia, vloog ik via Buenos Aires en bracht daar een paar dagen door. Dit verschafte mij niet alleen de gelegenheid om een bezoek te brengen aan een indrukwekkende stad maar ook om nauwer in contact te komen met de mensen die de visie van TJC-II dragen in dat deel van de wereld.

Al vooraf hadden we een paar afspraken geregeld, die ons in staat zouden stellen om iets te vertellen van onze ervaringen in het werk van TJC-II en die ons inzicht zouden verschaffen wat er gaande is in onze twee landen. Ik kreeg dus de gelegenheid om deel te hebben aan de viering van de 100e verjaardag van de Anglicaanse Kerk waarvan Agustin Marsal de leider is. Ik ervoer sterk dat in deze plaats niet alleen het getuigenis van Jezus Christus centraal staat, maar ook het geloof in de God van Israël en de betekenis van de Messiaans-Joodse beweging. Dit werd onderstreept door een uitnodiging aan mij, als historica,

om in dezelfde kerk onderricht te geven over de geschiedenis van het Joodse volk. Aan de hand van een presentatie over "De genade van God in de hedendaagse Joodse geschiedenis" verwees ik naar de vervulling van de Bijbelse profetieën in onze moderne tijd.

Als laatste maar niet minder belangrijk hadden we ook een samenkomst met een groep mensen, die toegewijd zijn aan de visie van TJC-II. Bij die gelegenheid beseften we dat relaties opbouwen en onderhouden een belangrijk element is voor het bevorderen van het werk van TJC-II.

Bij die gelegenheden kunnen we het werk vanuit verschillende invalshoeken bespreken en ontwikkelen, samen de wil van God zoeken, leren en profiteren van elkaars ervaringen. Dit is dus een echt bemoedigende en verrijkende ontmoeting geweest tussen twee geheel verschillende landen, tussen twee conti-

nenten en tussen volkeren die elkaar niet zo goed kennen, maar die wel het verlangen met zich meedragen om samen te komen in het lichaam van Jesjoea HaMasjich. Wanneer u uw volgende reis voorbereid, zoek dan tevens naar een gelegenheid om de relatie te verdiepen met uw broeders en zusters van TJC-II wereldwijd.

Wanneer u uw volgende reis voorbereid, zoek dan tevens naar een gelegenheid om de relatie te verdiepen met uw broeders en zusters van TJC-II wereldwijd.

TJC-II

Mogen wij u het TJC-II Communiqué elektronisch sturen? Op deze manier helpt u TJC-II om een betere rentmeester te zijn. Omdat de kosten van de verzending per post steeds meer toenemen, voelen we ons genooddaakt, waar mogelijk, meer gebruik te maken van e-mail. Wilt u daarvoor een bericht met uw e-mailadres sturen naar: tjc-ii@hetnet.nl? Dank u voor uw vrijgevigheid.

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjcii.org

Editor:

Carole Wright Email: editor@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:
Rekening 1564388

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjcii.nl www.tjcii.be www.tjcii.eu www.tjcii.org

De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.