



*In deze aflevering:* • Verslag van de NOW-Generation  
• Terugblik op een reis met TJC-II

## VERSLAG VAN HET TJC-II COMITÉ VAN NOORD-AMERIKA BIJENKOMST IN KONA IN HAWAII – DOOR ARLENE STUCKI

Van 16 tot 18 januari kwam het TJC-II Noord-Amerikaanse Comité (NAC) bijeen in Kona in Hawaii voor haar wintersessie. Voordat de bijeenkomsten begonnen ontvingen we een warm Hawaïiaans welkom dankzij de voorbereidingen van Mary Boyd, een lid van het NAC uit Hawaï. Het weekend voor onze bijeenkomst spraken rabbijn Marty Waldman, Don Finto en Tod McDowell tijdens kerkdiensten in Hawaii; en ook andere leden van ons comité waren uitgenodigd om aan kleine groepen de visie van TJC-II te presenteren.

Het team van TJC-II werd hartelijk welkom geheten op de Universiteit van de Volkeren door Loren Cunningham, één van de grondleggers van Jeugd met een Odracht (JmeO), die Israël betitelde als het “moedervolk” van waaruit het heil zich verspreid heeft onder alle volkeren. Het was overduidelijk dat de warmte, waarmee het comité werd welkom geheten bij de Universiteit van de Volkeren, voortkomt uit de Hawaïaanse traditie. We eren de oorspronkelijke bewoners, die in de geschiedenis van



Noord-Amerika zo ontworteld en naar de zijlijn gedrukt zijn, tot vandaag toe. In ons hart willen we ons verootmoedigen voor deze zonde, net zoals we ons verootmoedigen voor het Joodse volk, “de oudste broer”, die in de geschiedenis ook naar de zijlijn gedrukt en beroofd is van zijn profetische roeping door hen die gezegend zijn door geënt te zijn op het eeuwigdurende verbond met Abraham. Moge de Heer genezing en herstel schenken aan het lichaam van Jesjoea de Messias en Tikkoen Ha’Olam (herstel van de wereld) door zijn spoedige wederkomst.

*(Vervolg op pagina 4)*

# VERSLAG VAN DE NOW-GENERATION

door Johanna Binder

Nadat we vier jaar lang elkaar regelmatig ontmoet hadden om ons leven met elkaar te delen en samen te bidden en voorbeden te doen, was het nu tijd voor de volgende stap. De Heer maakte ons duidelijk dat de tijd van de “zwangerschap” voorbij was en dat het nu tijd was voor de “geboorte”. De meeste tijd wisten we niet wat we aan het doen waren... TJC-II reist over een weg die nog niemand eerder bewandeld heeft. Het was een

uitdaginge en veel-

*De meeste tijd wisten we niet wat we aan het doen waren...  
TJC-II reist over een weg die nog niemand eerder bewandeld heeft.*

belovende tijd, maar ook een tijd met veel vragen:

- Wat zijn de volgende stappen?
- Zijn we daar klaar voor?
- Weten we eigenlijk wel waar we mee bezig zijn? – Wij zeker niet, maar God wel!

Nu hebben we dan van 10 tot 12 februari ons eerste TJC-II NOW-Generation weekend gehad in Slowakije, gericht op de Oost-Europese landen. Op de dag voor het weekend hadden we met jonge leiders uit Slowakije en Polen een ontmoeting met Marty Waldman (via Skype) en Peter Hocken. Deze jonge leiders wilden meer weten over de visie en hoe zij daar deel aan zouden kunnen hebben. Peter Hocken vertelde over de noodzaak om ons te identificeren met onze geschiedenis en onze kerkelijke achtergrond – zowel de mooie als de schandelijke dingen – zoals Jezus zich identificeerde met zijn volk. Dit was een goede voorbereiding op de dingen die zouden volgen.



De volgende dag arriveerden meer dan 60 mensen in Dolny Kubin; sommigen hadden meer dan 15 uur moeten reizen! Er waren in totaal 15 landen vertegenwoordigd: Israël, Litouwen, Noorwegen, Oekraïne, Hongarije, Wit-Rusland, Polen, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Engeland, de Verenigde Staten, Spanje en natuurlijk Slowakije. Vanaf het begin van het weekend konden we de tegenwoordigheid van God

ervaren, zoals Psalm 133 (NBV) zegt: “Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (...) Daar geeft de Heer zijn zegen.”

Een van de vele zegeningen van dit weekend was dat we het voorrecht hadden een interview te kunnen hebben met rabbijn Marty Waldman rechtstreeks vanuit Dallas, die de oorspronkelijke visie van TJC-II ontvangen heeft. Dit was mogelijk door de moderne techniek via Skype! Zijn persoonlijke getuigenis en het verhaal over het begin van TJC-II heeft ons allemaal diep geraakt en maakte ons heel duidelijk dat de roeping van TJC-II uniek is en voortkomt uit het hart van God.

Op zaterdagochtend sprak Peter Hocken erover dat bekering, schuldbelijdenis en eenheid bij elkaar horen. Eyal Friedman gaf een overzicht van de Messiaans Joodse Beweging in deze tijd, waarbij hij aangaf dat Israël niet voor zichzelf uitgekozen is, maar omwille van alle volkeren en dat zowel van de Jood als van de niet-



Jood een nederige houding gevraagd wordt om elkaar tot zegen te kunnen zijn. Een diepe ervaring was de sessie van zaterdagavond waarin de Geest van God ons leidde in een tijd van diep berouw en verzoening tussen Jood en niet-Jood, maar ook tussen de verschillende kerken. Het was een tijd van vergeving en ontferming vragen en schenken die eindigde in een tijd van spontane dans en viering.

Op zondagochtend konden mensen vragen stellen en horen hoe er in verschillende landen gewerkt wordt om aan de visie van TJC-II gestalte te geven. We sloten af met lofprijzing en aanbidding, waarmee we uiting gaven aan onze dank voor wat de Heer had gedaan. Het slotwoord was geen woord. Het was stilte: Gods tegenwoordigheid en Zijn sjaloom!

*Het volgende regionale weekend zal plaatsvinden in Genève voor de West-Europese landen; hierover krijgt u nader bericht.*

TJC-II



# TERUGBLIK OP EEN REIS MET TJC-II

## door Andy Zimmermann

### BEDANKT VOOR EEN GEWELDIG VOORRECHT!

Ik heb mee mogen reizen met TJC-II vanaf 1999. Mijn overheersende gevoel daarbij is een diepe dankbaarheid aan de Heer dat Hij mij de gelegenheid gaf om deel te hebben aan zo'n geweldig belangrijk initiatief, de visie van herstel tussen Jood en niet-Jood in het Lichaam van de Messias. Om dienstbaar te mogen zijn aan de nederige dienstknechten van het Internationale Comité is een geweldig voorrecht geweest en een van de hoogtepunten van meer dan dertig jaar van zendingswerk.

Ik heb de unieke gelegenheid gehad om de onderlinge contacten en beraadslagingen van deze broeders gedurende vele vergaderingen van dichtbij mee te maken en het is gemakkelijk te herkennen dat deze mannen een grote liefde hebben voor hun Messias en voor elkaar, door middel van een verbondsrelatie die door de jaren heen beproefd is. Opmerkelijk is dat iedere vergaderweek begint met een dag van bediening aan elkaar, met tijden waarin openhartig met elkaar gedeeld wordt en elkaars lasten in gebed gebracht en gedragen worden. Tijdens deze kostbare uren van bediening wordt een unieke band van liefde en vertrouwen opgebouwd, die de broeders in staat stelt om dieper te gaan en te volharden tijdens de intense beproevingen die in dit initiatief van verzoening ondergaan worden.

**Het is werkelijk een wonder van Gods genade waarin dit initiatief de kenmerken draagt van de Heilige Geest.**

kerkelijk en daarbij het wijde spectrum van de evangelische wereld. Dat is werkelijk een wonder van Gods genade waarin dit initiatief de kenmerken draagt van de Heilige Geest.

Er zijn tijdens de vergaderingen momenten waarop de gave van het lachen een welkome ontspanning brengt tijdens de ernst van de discussies; op andere momenten worden over zulke heilige dingen nagedacht dat het een voorrecht is om er slechts als een vlieg op de muur bij te mogen zijn. Deze indrukwekkende momenten bewaar je dan diep in je hart. Een paar van de meest belangrijke herinneringen heb ik overgehouden aan de gebedsreizen... Onze meditatie bij de put in

Haran; een tijd van proclamatie met zicht op Antakya en Addis Abeba; het pijnlijke bezoek aan Auschwitz; een persoonlijke geestelijke ontmoeting in Syrië. Zoveel meer herinneringen komen in me omhoog. Psalm 40:5 (NBV) "Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen."

TJC-II wordt gedragen door de trouwe handen van betrouwbare voorbidders. Veel toegewijde mannen en vrouwen hebben vreugdevol de roep beantwoord om te vasten en bidden voor en tijdens de vergaderingen, waardoor zij een eervolle plaats hebben verworven omdat zij daardoor de weg hebben bereid voor grotere doorbraken in de hemelse gewesten. Hun verslagen en de Bijbelteksten die zij doorgeven, worden tijdens de vergaderingen veelal ontvangen als belangrijke bevestigingen. Een woord van dank aan allen die geroepen zijn om deel te hebben aan het leggen van dit belangrijke gebedsfundament. Jullie offers gaan niet onopgemerkt voorbij en de Heer belooft zijn beloning aan wie Hem ijverig zoeken.

**Mijn dank gaat ook uit aan allen die zonder enige bekendheid bidden voor dit initiatief, aan allen die een last dragen voor de eenheid van de Bruid van de Messias, aan allen die ook financieel bijdragen aan TJC-II. Ik heb vaak in het vliegtuig de Heer gedankt voor de mensen die dit werk ondersteunen en die mij daardoor in staat hebben gesteld om deel te hebben aan deze visie, die zo dicht bij het hart van God ligt. Dank ook aan de vrouwen van de leden van het Internationale Comité; veel van hen hebben een grote prijs moeten betalen, die alleen zij en God kennen. Ik eer en groet jullie.**

*Andy Zimmermann is coördinator en secretaris van de vergaderingen van het Internationale Comité.*



Andy is geboren en opgegroeid in Genève in Zwitserland. Hij dient samen met zijn vrouw Marcia in Jeugd met een Opdracht en de Internationale Verzoeningscoalitie in Ventura in Californië. Zij hebben drie volwassen kinderen.

Na een tijd van gebed en bijpraten met elkaar, begonnen onze bijeenkomsten. De belangrijkste punten hieruit zijn:

- Het laatste nieuws over het Asheville muziekfestival dat in augustus gehouden wordt (AMF12.com) in Deerfields in Noord-Carolina. Dit is een prachtige gelegenheid voor Messiasbelijdende Joden van alle leeftijden om elkaar te ontmoeten door de muziekbediening.
- We hebben onze zorg gedeeld over de misleiding die uitgaat van de recent uitgekomen film "Met God aan onze zijde". We zoeken de leiding van de Heer hoe wij de waarheid over Israëliische/Palestijnse zaken zo goed mogelijk kunnen presenteren zodat de Heer erdoor geëerd wordt.
- We ondersteunen onze broeder, opperhoofd Kenny Blacksmith in Canada en bidden om leiding dat de visie van TJC-II in dat land verder verspreid mag worden.
- Gebed voor onze broeder pastor Agustin Enriquez die grote uitdagingen heeft in Mexico. De Heer zegent zijn bediening enorm. We bidden voor open deuren voor de Messiaans-Joodse gemeenschap in dat land.
- De herziene versie van de TJC-II inleidingen is nu klaar om opgenomen te worden door de MJBI studio's.
- De Heer zegent het werk van het voorbedenteam van TJC-II in Columbus in Ohio: Hij heeft hen zicht gegeven hoe de visie in dat gebied te verspreiden.
- We danken de Heer voor de open deur die Tod McDowell (Caleb Company) heeft gekregen bij het leiderschap van JmeO en kijken vooruit naar de gelegenheden die hierdoor zullen gaan komen om te vertellen over de visie van TJC-II zowel in Hawaï als onder andere volkeren.



Fontein op de campus van de  
Universiteit van de Volkeren

TJC-II

## TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: [egs@tjci.org](mailto:egs@tjci.org)

Editor:

Carole Wright Email: [editor@tjci.org](mailto:editor@tjci.org)

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: [tjc-ii@hetnet.nl](mailto:tjc-ii@hetnet.nl)

Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:  
Rekening 1564388

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II  
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

[www.tjci.nl](http://www.tjci.nl) [www.tjci.be](http://www.tjci.be) [www.tjci.eu](http://www.tjci.eu) [www.tjci.org](http://www.tjci.org)

## De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.