



In deze aflevering: • Enige gedachten over de Joodse apocalyptiek • Collecte voor de Heiligen
• Nationale Open Dag • Financiële verantwoording

DOORBRAAK IN BOEDAPEST, HONGARIJE



Benjamin Berger
een van de stichters van de
Jerusalem Olive Tree Fellowship.

We zijn bevoorrecht dat we goed nieuws kunnen brengen over een belangrijke doorbraak in Hongarije door de TJC-II conferentie van 9 tot 11 november 2012. Onze gastspreker was Benjamin Berger, een van de stichters van de Jerusalem Olive Tree Fellowship, die in heel Europa geliefd is als spreker. De andere spreker die wij

uitgenodigd hadden was Peter Hocken, die helaas vanwege zijn gezondheid niet naar Boedapest kon komen. Hij had ons echter wel voor iedere avond een boodschap gestuurd die iedere keer een prachtige eenheid vormde met de boodschap van Benjamin Berger.

Tijdens de opening van de conferentie stonden we even stil om rabbijn Jitschak Lichtenstein, een Hongaarse voorloper van de Messiaans-Joodse beweging, te herdenken. We lieten een korte video-opname zien van een rustige maar belangrijke herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van zijn 104e sterfdag.

De locatie waar de conferentie plaatsvond, het oude gebouw van de "Radnóti" middelbare school, had ook een profetische betekenis. De dichter Miklós Radnóti, naar wie de school vernoemd is, is in 1944 vermoord omdat hij een Jood was. Een paar jaar voor zijn dood was hij tot geloof gekomen in Jezus, door het getuigenis van een bevriend dichter Sándor Sík, een katholiek priester. Radnóti werd gedoopt in de katholieke kerk. Hij moets dwangarbeid verrichten in een kamp. Tijdens een gedwongen mars is hij niet ver van de Oostenrijkse grens doodgeschoten. Zijn gedichten horen tot de mooiste gedichten van Hongarije. Zijn profetische woorden over het Komende Koninkrijk zijn geschreven vanuit de diepe duisternis van zijn lijden.

"... totdat het Koninkrijk komt, dat beloofd is door een jonge rabbijn, die de wet en onze woorden heeft vervuld... Zie het uur is nabij, het komt er aan, het Koninkrijk nadert! En wat is het doel van de Heer – vroeg ik. Zie: dat is het Koninkrijk! Laat ons tot die tijd aan de slag gaan en het volk bijeen brengen..."

Vanuit hetzelfde gebouw organiseerde een luitenant van het Hongaarse leger in 1944 een operatie waardoor het leven werd gered van meer dan 2.000 Joden uit de moordenaarshanden van het Hongaarse Pijlenkruis.

Benjamin sprak met een profetische kracht die het voornamelijk katholieke gehoor flink door elkaar schudde. Voor veel van de aanwezigen waren zijn woorden moeilijk te vatten en men stelde hem de vraag: Waarom zou de kerk zich moeten bekeren? De antwoorden van Benjamin waren vol begrip maar ook heel direct over het verkeerde onderricht dat door de eeuwen heen is gegeven. Hij sprak openlijk over het zwijgen in de kerk, van priesters en bisschoppen, terwijl de Sjoa plaatsvond en ook over hun zwijgen in de huidige tijd nu het antisemitisme weer hand over hand toeneemt. Op zaterdag gaf hij een geweldig overzicht van de Bijbelse geschiedenis van het handelen van God met het Joodse volk en de andere volkeren, vanaf Abraham tot en met het boek Openbaring. Op zondag sprak hij over de Joodse identiteit van Jesjoea (in verleden, heden en toekomst).

Hieronder een paar getuigenissen van de conferentie:

"Deze conferentie heeft mijn beeld van het Christendom en het Joodse volk veranderd. Ik heb het gevoel dat ik een nieuwe weg opgegaan ben die ik nog niet goed ken maar ik weet dat dit van de Heer is. (Tamás Harkai, aanbiddingsleider van een vrije gemeente, met een Joodse achtergrond)."

"Het was een vreugde om zoveel mensen te zien met zoveel verschillende achtergronden. Dat is bemoedigend voor het verspreiden van de visie van TJC-II in Hongarije. Ik bid dat we spoedig weer bij elkaar mogen komen opdat we kunnen laten zien dat we eensgezind achter het uitverkoren volk van God staan." (Balázs Wintermantel, lid van het voorbedenteam)

"Als de kerk de Joodse identiteit van Jezus gaat erkennen en daar gestalte aan gaat geven, dan zal ook het Joodse volk opnieuw moeten gaan nadenken wie Jezus voor hen is. Hoe kijken zij naar Hem en naar elkaar? Misschien is dat het beste wat we kunnen doen: de Joodse identiteit van Jesjoea erkennen, eraan gestalte geven en dat dan in praktijk brengen."

"Wij, zondige mensen, hebben de eniggeboren Zoon van God gedood, maar Hij heeft ons tot zonen gemaakt. Wij, niet-Joden, hebben de eerstgeboren zoon Israël gedood en zij zijn bereid ons te aanvaarden als broeders in Jesjoea. Wij, als Kerk, zijn niet compleet zonder hen."

DE COLLECTE VOOR DE HEILIGEN

DOOR PETER HOCKEN

(Peter Hocken, lid van het Internationale Comité van TJC-II)



Voor de apostel Paulus had de collecte, die hij organiseerde voor de heiligen in Jeruzalem, een hoge prioriteit. Slechts weinig leerlingen van Jezus, Joods en niet-Joods, lijken te hebben begrepen hoe belangrijk dit voor hem was. Hij gebruikt het woord diakonia (dienstwerk) om deze toewijding te beschrijven: "Nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan om de heiligen daar bijstand te verlenen" (Rom. 15:25); "Uit eigen beweging hebben ze ons dringend

Jeruzalem te gaan, zullen ze mij vergezellen." (1 Kor. 16:3-4). Van Korinthe gaat hij naar Macedonië (zie 1 Kor. 16:5). Wanneer vervolgens de kerk van Macedonië vraagt of zij hier ook aan mag deelhebben, is Paulus van plan om zelf met de collecte mee te gaan. "Bovendien is hij door de gemeenten in Macedonië gekozen om met ons mee op reis te gaan en ons te helpen bij dit goede werk, dat wij verrichten ter ere van de Heer en om onze goede bedoelingen te tonen." (2 Kor 8:19) Maar Paulus is er niet zeker van hoe deze gave ontvangen zal worden door de kerk van Jeruzalem: "Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd." (Rom. 15:31).

"Immers, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken." (Rom 15:27)

verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund" (2 Kor. 8:4); Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken" (2 Kor. 9:12)

Paulus ziet de collecte die gehouden wordt in de gemeenten van de (niet-Joodse) volkeren als een uiting van de innige verbondenheid tussen de Joodse en de niet-Joodse gelovigen in Christus. De theologie van deze wederzijdsheid is neergelegd in Romeinen 15: "Immers, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken." (Rom. 15:27). De zegeningen waar de gelovigen uit de volkeren van mogen genieten zijn tot hen gekomen door de Joden en voor Paulus vormt deze collecte een uitdrukking van die fundamentele waarheid.

Het lijkt erop dat Paulus in eerste instantie niet van plan is geweest naar Jeruzalem te gaan met deze collecte. "Wanneer ik eenmaal bij u ben, zal ik degenen die u hebt uitgekozen om de gaven te overhandigen, met aanbevelingsbrieven naar Jeruzalem laten gaan. Als ik zelf ook de mogelijkheid heb naar

Een andere tekst die een licht werpt op de toewijding van Paulus aan deze dienst aan de heiligen vinden we in Gal. 2:7-10, waar Paulus beschrijft hoe de "steunpilaren" Jakobus, Petrus en Johannes erkennen dat: "wij [Paulus en Barnabas] naar de heidenen zouden gaan en zij naar de besnedenen." (Gal. 2:9). De steunpilaren vragen echter één ding aan Paulus en Barnabas: "Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet." (Gal 2:10). Hier vinden we de diepste reden waarom de collecte voor de heiligen in Jeruzalem zo belangrijk is voor Paulus. De armen hier slaat dan duidelijk op de armen in Jeruzalem en Judea. Het lijkt erop dat dit de eerste gelovigen zijn waarnaar verwezen wordt met het woord "heiligen". Zij zijn heiligen in een dubbele betekenis: ten eerste, als het heilige overblijfsel van Israël en ten tweede als geheiligd door de Geest van God door de wedergeboorte.

Als een initiatief voor de verzoening en de juiste ordening tussen Jood en niet-Jood in het ene lichaam van Christus, kan TJC-II een voorbeeld zijn dat niet alleen Joodse gelovigen hun geestelijke zegeningen delen, maar dat ook niet-Joden hun materiële zegeningen delen. Het ondersteunen van Joodse gelovigen, in het bijzonder in Jeruzalem en het land Israël, is een praktische consequentie van onze theologische overtuiging van de ene nieuwe mens.

TJC-II

Enige gedachten over de Joodse apocalyptiek van de periode 70 – 132 A.D.

door Maria Miduch



[Dit artikel is een korte samenvatting van de recentelijk geschreven dissertatie van Maria Miduch, docente Oude Testament in Krakau in Polen. Maria is ook een voorbidder van TJC II]

Niets is belangrijker voor een studie van de eerste kerk – de eerste gemeenschap van de gelovigen in Christus – dan de Bijbel zelf, in het bijzonder de Handelingen van de Apostelen en de brieven. Er zijn echter ook andere geschriften die – hoewel ze niet opgenomen zijn in de canon van de Bijbel – toch getuigenis afleggen van een samenvloeiën van Joodse theologische gedachten en de ideeën van de nieuwe volgelingen van de Joodse Messias. Bijzonder waardevol daarbij is de apocalyptische literatuur (het Griekse woord *apocalypsis* betekent openbaring, zoals in de Openbaring van de apostel Johannes). De geschriften die opgesteld zijn tussen het jaar 70 A.D. (waarin de Tempel verwoest werd door Titus) en het jaar 132 A.D. (waarin de Bar Kochba opstand uitbrak) verdienen daarbij onze bijzondere aandacht. We weten uit de Bijbel dat de Joden die geloofden in Jezus, zolang de Tempel bestond, samen met hun mede-Joden deel namen aan de Tempeldienst. Twee gebeurtenissen worden beschouwd als sleutelmomenten in de scheiding tussen de Joodse gelovigen in Jezus en de synagoge: de synode van Javne (Jamnia) (rond het jaar 90 A.D.) en het begin van de Bar Kochba opstand in 132 A.D. (de volgelingen van Jezus erkenden Bar Kochba niet als de Messias). De deuterocanonieke boeken leggen getuigenis af van de wijze waarop de leden van het Uitverkoren Volk, die de beloofde Gezalfde hadden erkend in Jesjoea, trouw waren gebleven aan de traditie van hun vaders en aan de eredienst van God op de Joodse manier.

In deze periode zijn vier apocalyptische boeken geschreven door Joodse auteurs: het vierde boek van Ezra, het tweede van Baruch, de Apocalyps van Abraham en het vierde Sibillijnse boek. Ik richt me hier op de eschatologie van de eerste drie genoemde. In alle drie de boeken is de eschatologie gecentreerd op het volk Israël (en is in die zin nationalis-

tisch van aard). Het Uitverkoren Volk staat in het centrum van de eindtijdgebeurtenissen en het uiteindelijke ingrijpen van God in het lot van de wereld vindt gericht op dat volk plaats. God is trouw aan Zijn verbond.

Sommige uitleggers zien bepaalde elementen die in de apocalypsen voorkomen als latere christelijke toevoegingen, omdat die duidelijk verwijzen naar de christelijke visie van de eschatologische zegeningen, waarbij ze als argument aanvoeren dat dit niet van Joodse oorsprong kan zijn. Dergelijke commentatoren vinden het onwaarschijnlijk dat deze teksten komen van Joodse volgelingen van Jezus. Deze redering lijkt mij foutief. Als het al mogelijk is aan te tonen dat sommige kleine fragmenten een niet-Joodse oorsprong hebben, dan moeten we ons nog af-

vragen: Waarom hebben de belangrijkste christelijke gemeenschappen (waarvan de leden niet-Jood waren) geen probleem gezien in deze op Israël gecentreerde eschatologie? Toont dit niet aan dat de vervangingstheologie, die later de kerk zou gaan overheersen, voor hen nog niet bestond?

Wanneer je een studie maakt van de onderwerpen in deze apocalypsen, wordt het steeds problematischer om een helder onderscheid aan te brengen tussen het Joodse en het christelijke. Voor mensen, die vertrouwd zijn met het Messiaans Jodendom en haar theologie, is dat feit overduidelijk. In de wereld van de Bijbelwetenschappers wordt nog steeds geprobeerd die scheidingslijn aan te brengen. Deze Bijbelwetenschappers lijken zich er niet bewust van te zijn, dat zij daarmee de Kerk en de Messiasbelijdende Joden tekort doen.

Het Uitverkoren Volk staat in het centrum van de eindtijdgebeurtenissen en het uiteindelijke ingrijpen van God in het lot van de wereld vindt gericht op dat volk plaats.

TJC-II Nationale open dag

De oudste broer weer aanwezig

Dit thema refereert aan de eeuwenlange afwezigheid van 'de oudste broer binnen het Lichaam van de Messias' ('de oudste broer' d.w.z. de Joodse gelovigen in Messias Jezus). Deze afwezigheid van de Joodse stem binnen de gemeenschap die door en rond Jezus Christus gevormd is, heeft ernstige gevolgen gehad op het vlak van theologie, onderricht en praktisch leven binnen het Lichaam van de Heer. Het geschenk van de hernieuwde aanwezigheid van een herkenbare en hoorbare Joodse stem is een uitdaging en heeft consequenties voor de 'kerkelijke' theologie en praktijk.

Als TJC-II Nederland hebben wij dit thema genomen voor onze conferentie op **vrijdagmiddag 12 april 2013 in de Goede Herderkerk te Nijkerk**. Op deze dag zal een spreker dit thema inleiden. We hopen verder dat een aantal officiële afgevaardigden vanuit verschillende denominaties een reactie zal willen geven. Ook zal er natuurlijk gelegenheid zijn tot ontmoeting met de spreker en elkaar. De middag zal worden afgesloten met een sabbatsmaal. Spreker zal zijn **Richard Harvey**. Richard Harvey is Messiasbelijdend Joods theoloog uit Groot-Brittannië. Hij is docent Oude Testament en Joodse Studies aan het All Nations College, vicevoorzitter van de British Messianic Alliance en lid van het Europese bestuur van Jews for Jesus.

De Open Dag is op **vrijdag 12 april 2013 in de Goede Herderkerk te Nijkerk**, begint om 13.30 uur en afgesloten worden om 17.30 uur. De maaltijd zal beginnen om 18.00 uur. De zaal zal open zijn vanaf 13.00 uur.

Let OP: Aanmelding is vereist!

Aanmelden vóór 5-4-2013

Deelname aan de dag zonder sjabbatsmaal kost €10,-; inclusief sjabbatsmaal €26,-

Het zou fijn zijn als u iemand meeneemt, die TJC-II nog niet kent.

U kunt zich aanmelden door het vereiste bedrag per persoon over te maken op rekening 1564388 ten name van Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven onder vermelding van: Open Dag en naam en adres.

Financiële verantwoording 2012

In Nederland heeft TJC-II 2012 af kunnen sluiten met een positief resultaat. We hebben 8 keer een maandelijkse bijdrage aan het Europese kantoor kunnen doen. Wij danken alle goede gevers voor hun financiële bijdrage. Zonder uw hulp (gebed en financieel) kunnen wij niet meewerken aan dit werk van God!

Naast de belangrijkste taak binnen TJC-II, namelijk het gebed, zijn er veel activiteiten, zoals het vertalen en uitgeven van brochures, vertalen en verzenden van communiqués, bemensen van informatiestands, het voeren van gesprekken met medegelovigen op allerlei niveaus in diverse denominaties en overleggen op Europees niveau. Zoals u zult begrijpen zijn er aan al deze activiteiten kosten verbonden. Wij zijn heel dankbaar als u het werk van TJC-II meeneemt in uw persoonlijk gebed, maar zouden het ook zeer op prijs stellen wanneer u ons op één of andere manier financieel zou willen steunen. Uw giften zijn belastingaftrekbaar!

TJC-II

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjci.org

Editor:

Carole Wright Email: editor@tjci.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:
Rekening 1564388

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjci.nl www.tjci.be www.tjci.eu www.tjci.org

De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.