

In deze aflevering: • De Messiaans-Joodse beweging: Noord-Amerika (de eerste in een serie door Dr. Dan Juster)

## EEN BELANGRIJKE STAP NAAR VERZOENING



Rabbi Marcelo Guimarães blaast op de sjofar, Peter Hocken, Johannes Fichtenbauer, professor Joseph Shulam, pastor Larry Huch

De stad Belo-Horizonte in het zuidoosten van Brazilië, trok nationaal en internationaal de aandacht in februari 2013. Terwijl in het hele land op de straten Carnaval werd gevierd, kwamen in een Messiaans-Joodse synagoge meer dan 500 christelijke leiders vanuit heel Brazilië en Latijns-Amerika bij elkaar om te spreken over VERZOENING tussen de Kerk en het Joodse volk. De **Har Tzion Messiaans-Joodse synagoge** is een van de grootste gemeentes in de wereld van Joodse discipelen van Jesjoea (Jezus). Onder leiding van rabbi Marcelo Miranda Guimarães, wiens voorouders slachtoffer waren van de Spaanse Inquisitie, organiseert de Har Tzion gemeente ieder jaar een conferentie voor christelijke leiders die een relatie willen ontwikkelen met Joodse gelovigen wereldwijd en die tevens meer willen leren over de Joodse wortels van het Christendom.

De zevende editie van deze conferentie had als hoofdthema: **“Het herstel van de eenheid en de relatie tussen Israël en Kerk.”** Als gastsprekers had Har Tzion vertegenwoordigers uitgenodigd van de Messiaans-Joodse beweging in Israël en daarbuiten, zoals **professor Joseph Shulam**, een prominente leider van de Messiaans-Joodse beweging in Israël waar de Messiasbelijdende Joodse broeders uit Belo-Horizonte al meer dan twintig jaar contact mee hebben; Messiasbelijdende **rabbi Marty Waldman**, leider van de grootste Messiaanse synagoge in de Verenigde Staten en Algemeen Secretaris van Toward Jerusalem Council II; **rabbi Russell Resnik**, Directeur van de Unie van Messiaans-Joodse Gemeentes in de VS en **pastor Larry Huch**, een wereldbekende televisie-evangelist en leider van de New-Beginning gemeente in Dallas (Texas) in de VS. Een speciale uitnodiging was gegaan naar twee rooms-katholieken, beiden lid van het Internationale Comité van TJC-II: **mgr. Peter Hocken**, priester, bekend leraar en auteur en **Johannes Fichtenbauer**, hoofd-diaken van het aartsbisdom Wenen en directeur van Europese TJC-II-kantoor.

Tijdens de openingstoespraak van de conferentie zei Rabbi Marcelo Guimarães dat het belangrijk is, dat het trauma dat overgebleven is na 300 jaar Inquisitie in Brazilië wordt aangesproken. “Het moet bekend worden dat in Brazilië miljoenen mensen wonen (de Anoesiem) die directe afstammelingen zijn van de Portugese en Spaanse Joden die in de 16e tot en met de 18e eeuw hier kwamen helpen om het land te koloniseren. Deze Joden werden zowel in Europa als in Brazilië vervolgd door de Inquisitie en de meerderheid van hen heeft zich moeten bekeren tot het Katholicisme om aan de dood te ontsnappen. Dit heeft een enorme wond achtergelaten in de ziel van hun nakomelingen, die ook in onze dagen nog steeds met angsten leven. Het is cruciaal dat de Katholieke kerk iets gaat doen met dit trauma en dat er door berouw en herstel gewerkt gaat worden aan een weg van heling.”



Har Tzion gemeente

Professor Joseph Shulam sprak ook over de rol van de Katholieke Inquisitie tegenover de Portugese en Spaanse Joden in de 16e en 17e eeuw: “De meeste aversie die Joden hebben tegen het Christendom en tegen Jezus komen voort uit de houding en de leer van de Kerk, een verkeerde theologie die Israël ver weg heeft gehouden

(Vervolg op pagina 2)

(Vervolg van pagina 1)

van het evangelie en het onderricht van Jezus in zijn oorspronkelijke context. Wil er enige vorm van verzoening plaats kunnen vinden tussen de Kerk en Israël, dan is het noodzakelijk dat de Kerk zijn fouten belijdt en het Joodse volk weer erkent als het uitverkoren volk van God.”

*“Als God de wereld met zich heeft verzoend toen Hij hen verwierp, wat zal Hij dan, wanneer Hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood” (Rom 11:15 NBV)*

Het hoogtepunt van de conferentie was het moment waarop aan de Katholieke leiders de gelegenheid werd geboden om iets te zeggen. Tijdens een indrukwekkende en krachtige toespraak behandelden zowel Peter Hocken als diaken Fichtenbauer het onderwerp “verzoening tussen de Kerk en Israël”, waarbij ze het belangrijkste aspect ervan onder woorden brachten: **De vervolging van het Joodse volk door de Katholieke Kerk in de dagen van de Inquisitie**. Alle deelnemers ervoeren een grote geestelijke doorbraak toen Peter Hocken en Johannes Fichtenbauer vergeving vroegen voor de zonden van de Katholieke Kerk tegen de kinderen van Israël. “Ik besef wat een geweldig diep lijden de Anoesiem is aangedaan door de Inquisitie. Hier moet schuld beleden worden omwille van de Katholieke Kerk en omwille van het hele lichaam van de Messias. Het is de verantwoordelijkheid van de Katholieke Kerk om dit immense kwaad te erkennen, toen zij, door de paus en de koningen, een ‘monster’ (de Inquisitie) schiep, dat geheel buiten controle raakte. De geschiedenis van de Inquisitie is een verhaal van een vermenigvuldiging van het kwaad en vertegenwoordigt de climax van de vervangingstheologie. Als Katholiek priester ben ik hier om uitdrukking te geven aan dit verdriet en om vergeving te vragen aan mijn Joodse broeders. We moeten de leiding van de Heilige Geest zoeken en Hem aan het werk laten in het midden van de Kerk”, zei Peter Hocken. U kunt deze toespraak helemaal zien en horen op:



Matheus Guimarães en Marty Waldman

<http://www.youtube.com/watch?v=pA866FYsA5k>

De vertegenwoordigers van TJC-II kregen ook de gelegenheid om aan de deelnemers de visie en het doel van TJC-II uit te leggen.

Met grote instemming van de deelnemers, maakte het leiderschap van TJC-II bekend dat zij rabbijn Marcelo Miranda Guimarães hebben aangesteld als hun vertegenwoordiger in Brazilië. Rabbijn Marty Waldman zei over hem: “Rabbijn Marcelo wordt gerespecteerd in geheel Zuid-Amerika, niet alleen onder de Messiasbelijdende Joden, maar ook door honderden christelijke leiders die zijn autoriteit erkennen en zijn speciale roeping om de Kerk weer terug te brengen naar zijn Bijbelse wortels en om tevens uit te reiken naar zijn Joodse broeders. Door het eerste **Museum van de Geschiedenis van de Inquisitie** in Brazilië op te zetten, heeft rabbijn Marcelo een brug gebouwd voor een dialoog en bekering tussen Joden en christenen en ook tussen Joden en Messiasbelijdende Joden. We erkennen zijn werken en eren hem als de vertegenwoordiger van TJC-II in Brazilië”.

Wat tijdens deze conferentie in Belo-Horizonte heeft plaatsgevonden vormt het begin van een wereldwijd ontwaken onder de christenen. Steeds meer gelovigen in Jesjoea (Jezus) worden zich bewust van hun identiteit, namelijk dat zij door Jezus Christus geënt zijn op de edele olijf, Israël en daardoor deel hebben gekregen aan het Joodse volk. Dit vormt ook het begin van een geestelijke doorbraak waardoor het Joodse volk dichterbij de woorden en de werken van Jesjoea (Jezus) zullen komen.



Rabbijn Marcelo Guimarães, Rabbijn Marty Waldman en Matheus Guimarães

TJC-II

Gebed wordt gevraagd voor het TJC-II Nationale Comité in Brazilië: Rabbijn Marcelo Miranda Guimarães (Belo Horizonte); pastor Levi Schmidt Oliveira (Santa Maria) en zuster Adola (Curitiba). Wilt u aub ook bidden voor Alexandre en Karina Barros, die leiding geven aan het TJC-II voorbedenwerk in Brazilië.



# De Messiaans-Joodse beweging: Noord-Amerika

door Daniël C. Juster



Dit is het eerste artikel van een serie over de Messiaans-Joodse beweging in de verschillende regio's van de wereld. Ik hoop dat ik de lezers uit de 'de kerk wereldwijd' een beter inzicht kan geven hoe gevarieerd onze beweging is. De beweging in Noord-Amerika is als katalysator van betekenisvolle invloed geweest op de andere regio's van de wereld. We beginnen met Noord-Amerika waar de moderne Messiaans-Joodse beweging het meest ontwikkeld is.

## Het begin

Hoewel er al voorlopers waren van de Messiaans-Joodse beweging in Amerika, mag je toch zeggen dat de moderne beweging begonnen is in 1970. Er was een klein aantal leiders die visie had om gemeentes te stichten waar Joden, die tot geloof in Jesjoea kwamen, zich zouden blijven identificeren met hun Joodse identiteit. Een van de belangrijkste was Manny Brotman, die in het midden van de jaren 60 opriep om Joodse terminologie te gebruiken in het verkondigen van het evangelie. Hij organiseerden seminars hoe je aan Joden het evangelie kon verkondigen. Uiteindelijk riep hij op tot het vormen van Messiaans-Joodse gemeentes die voor evangelisatie onder de Joden zouden samenwerken met christenen uit de kerken. Zijn seminars trokken veel mensen. Manny Brotman speelde een belangrijke rol in de Young Hebrew Christian Alliance (vandaag de Young Messianic Jewish Alliance) en werkte aan de oprichting van de Beth Messiah Congregation in Washington, D.C. Hij werd later de eerste rabbijn van deze gemeente.

Ik geloof dat de invloed van het Messiaans-Joodse idee de sleutel was in het oprichten van Beth Messiah in Cincinnati in Ohio in 1970 en de omvorming van de Hebrew Christian gemeente in Philadelphia in Beth Messiah, verbonden met de Presbyteriaanse kerk. Dr. Ray Gannon en dr. Phil Goble (Assembly of God) begonnen een soortgelijke gemeente in Encino in Californië, Tempel Beth Emmanuel genaamd, die heden nog bestaat als Ahavat Zion in Hollywood. In dezelfde periode was ikzelf betrokken bij de transformatie van de Hebrew Christian gemeente in Chicago naar Adat Ha Tikvah. Het is opmerkelijk hoezeer de basisoriëntatie van deze gemeentes van invloed is geweest op de ontwikkeling van de hele beweging, gedeeltelijk door hun invloed in nationale conferenties onder nationale organisaties.

## Basisvisie in de eerste gemeentes

In het algemeen ging men begrijpen dat Joden, die tot geloof kwamen in Jesjoea, geroepen waren zich te blijven identificeren met hun Joodse identiteit. De overtuiging van Gods eeuwig verbond met het Joodse volk was enorm sterk en men begreep dat óók de Messiasbelijdende Joden (nog steeds) deel hebben aan dat verbond. De meeste Messiasbelijdende Joden in die tijd gaven op een vergelijkbare wijze gestalte aan de Joodse eredienst, inclusief het vieren van de feesten, de besnijdenis en een gezamenlijke bijeenkomst op de Sjabbat (of op vrijdagavond of op de zaterdagochtend). Tijdens die bijeenkomsten was er een moderne stijl van Messiaans-Joodse aanbidding en een basisliturgie, opgebouwd vanuit de centrale elementen van de synagogedienst. Sommige gemeentes namen niet veel van de historische gebedselementen van de synagoge over.

In het begin van de beweging waren er vragen over de plaats van de Tora. Sommige gemeentes ontwikkelden een theologie dat de voorschriften van de Tora in het tijdperk van het Nieuwe Verbond nog steeds van toepassing zijn, terwijl andere een soort vrij-van-de-wet Messiaans Jodendom ontwikkelden door evangelische invloeden. In de loop van de jaren is er echter een eenheid gegroeid, zodat tegenwoordig vrijwel alle gemeentes geloven in de plaats van de Tora in het Nieuwe Verbond, inclusief de universele aspecten van de morele en ethische standaard voor alle mensen en de Joods specifieke Tora als fundamenteel voor het Joodse leven. Daarbij zijn Joodse bruiloften, besnijdenisdiensten en Pesachliturgieën bijna algemeen.

Het is goed op te merken dat de beweging als geheel een opmerkelijke eenheid kent op het gebied van de geloofsleer, zoals de autoriteit van de Bijbel, de godheid van de Messias, de drie-ene natuur van God, en de dood, opstanding en wederkomst van Jesjoea. Bijna iedereen gelooft in een letterlijk tijdperk van vrede op aarde wanneer Jesjoea terugkomt (het Duizendjarig Rijk). Er zijn nu ook al aardig wat theologen, die de beweging een sterkere intellectuele ondergrond geven. Het recente Unie-document over "het Messiaans Jodendom en de geloofsleer" is daar een teken van.

*(Vervolg op pagina 4)*

## De beweging vandaag

In de jaren 70 en 80 was er een opmerkelijk groot aantal Joden dat tot geloof kwam; die groei heeft zich daarna niet doorgezet. Daarbij worstelt de Messiaanse gemeenschap met een enorme toename aan niet-Joden in de gemeentes, vanaf het midden van de jaren 80 tot heden. Is dit een zegen? Zijn ze daar voor de juiste redenen? Hebben zij een juiste waardering voor de kerkelijke stromingen? Hoe past dit in onze doelen? Dit zijn vragen die blijvend zijn. Daar komt bij dat de beweging eraan werkt om het stokje door te geven aan jongere leiders, omdat de stichters aan het eind van hun actieve leeftijd gekomen zijn. Dit is een grote zorg maar er zijn enige positieve tekenen. De beweging worstelt ook met de vraag hoe om te gaan met het rabbijns Jodaïsme. Hoeveel rabbijnse wetten moeten we volgen? Hoeveel traditionele gebeden moeten we overnemen? De overgrote meerderheid ziet ons niet als onderworpen aan de rabbijnse autoriteit. De meeste van ons zijn gematigd in het overnemen van rabbijnse praktijken en willen dit nauwkeurig afwegen door het Woord en de Geest. Er zijn echter ook enige zeer pro-rabbijnse en zeer anti-rabbijnse gemeentes.

In deze dagen komt de beweging grotendeels overeen met de hierboven geschetste lijnen. Er zijn op dit moment meer dan 300 groepen en dat zijn dan echte gemeentes of anderssoortige groepen. Veel van hen maken deel uit van een netwerk van gemeentes. De eerste is de Unie van Messianic Jewish Congregations (1979), de tweede de Internationale Alliantie van Messianic Congregations and Synagogues (1984) en dan is er nog Tikkun America, een Noord-Amerikaans netwerk (1984). Ze hebben alle drie een belangrijke jaarlijkse conferentie en hanteren dezelfde regels voor het leiderschap. Sommige gemeentes of groepen zijn lid van meer dan een van deze netwerken.

TJC-II

**Dr. Dan Juster is lid van het Internationale Comité van TJC-II en betrokken bij de leiding van de Messiaans-Joodse beweging vanaf 1971. Hij is directeur van Tikkun International Ministries, een netwerk van organisaties die toegewijd zijn aan het herstel van Israël en de Kerk.**

## De oudste broer weer aanwezig

De nationale Open Dag op 12 april in Nijkerk met de Messiasbelijdende theoloog Richard Harvey was een bijzonder gezegende dag. Het thema "*De oudste broer weer aanwezig*" hebben we uitgebeeld met een tafel waarop weer Joodse voorwerpen werden gezet, zoals de Thorarol, gebedsmantel en sjofar. Hierdoor wilden we uitdrukken dat we onze Messiasbelijdende broeders weer de rechtmatige plaats willen geven aan de tafel van de Heer. We hebben stappen gezet op weg naar het herstel van de juiste verhoudingen tussen de Messiasbelijdende Joden en de Christenen uit de volkeren. Richards toespraak heeft velen van ons aangesproken om actiever te zijn in dit werk van verzoening, het werk van TJC-II. Voor Richard Harvey was het een zegen en verfrissing om die dag bij ons te zijn!



**De geluidsopname van deze dag op CD** (in mp3-formaat) zijn te bestellen door € 10,- over te maken op rekening 1564388 ten name van Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven onder vermelding van: CD Open Dag en vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

### TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: [egs@tjcii.org](mailto:egs@tjcii.org)

Editor:

Carole Wright Email: [editor@tjcii.org](mailto:editor@tjcii.org)

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: [tjc-ii@hetnet.nl](mailto:tjc-ii@hetnet.nl)

Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:  
Rekening 1564388

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II  
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

[www.tjcii.nl](http://www.tjcii.nl) [www.tjcii.be](http://www.tjcii.be) [www.tjcii.eu](http://www.tjcii.eu) [www.tjcii.org](http://www.tjcii.org)

### De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.