

In deze aflevering: • Met het oog op deze tijd? door Timothy Butlin

• De russisch-sprekende Messiaans-Joodse beweging door Daniel C. Juster en Vladimir Pikman

OPEN DEUREN VOOR TJC-II IN ARGENTINIË

door Agustin Marsal, TJC-II coördinator in Argentinië

In februari zijn rabbijn Marty Waldman, Peter Hocken en Dave Pyles, drie leden van het internationale team van TJC-II naar Argentinië gereisd om daar Agustin Marsal (van de Anglicaanse kerk) en Julia Torres en Fernando Gianetti (van de Rooms-katholieke kerk) en allerlei andere kerkelijke leiders te ontmoeten om hun te vertellen over de visie van TJC-II. De boodschap is heel goed ontvangen en er zijn veel nieuwe en blijvende contacten uit voortgekomen.



Rabbijn Mary Waldman en Agustin Marsal in de Anglicaanse kerk in Buenos Aires

De leden van TJC-II hadden een gesprek met de Messiasbelijdende rabbijn Ricardo Chemi en een ontmoeting met pastor Norberto Saracco, die een belangrijke leider is in de Pinksterkerk. Beide mannen waren zeer geïnteresseerd in de visie van TJC-II. Het TJC-II-team was uitgenodigd voor een sabbatsmaaltijd bij een katholieke Bijbelgroep (georganiseerd door Julia Torres). Op zaterdag was een conferentie georganiseerd met dertig deelnemers uit de Anglicaanse en de Katholieke kerk. Na een prachtige tijd van aanbidding volgde een tijd van onderricht over de visie van TJC-II en de daaraan verbonden Bijbelteksten door rabbijn Marty Waldman en Peter Hocken.

Op zondag was een bijeenkomst georganiseerd door rabbijn Marty Waldman en David Pyles met de Baptistenzending Richard Kunz. Die avond bezocht het internationale team van TJC-II de Iglesia Buen Pastor (Kerk van de Goede Herder) die geleid wordt door Agustin Marsal. Na een mooie tijd van aanbidding gaf rabbijn Marty Waldman onderricht. De gemeente was er diep van onder de indruk. Aansluitend was er een tijd van ontmoeting met enkele leiders. De visie van TJC-II werd goed ontvangen.

De volgende dag was er een ontmoeting met pastor Juan Bon-garrá en een groep evangelische pastors, waar rabbijn Marty Waldman wederom mocht vertellen over de visie van TJC-II. Enkelen van hen waren ook erg geïnteresseerd. Daarna had het team van TJC-II een lunch met Pedro Torres, de uitvoerend secretaris voor de oecumene van de Katholieke Bisschopscon-

ferentie van Argentinië. Ook hij was heel open voor de boodschap van TJC-II.

Later die middag **vond een speciale ontmoeting plaats met de aartsbisschop van Buenos Aires, kardinaal Jorge Mario Bergoglio (nu Paus Franciscus)**. Nadat hij het getuigenis van rabbijn Waldman gehoord had, zei hij: **“Dit is van de Heer”** en toen hem gevraagd werd hoe deze visie nu het beste verspreid kon worden in Buenos Aires, antwoordde hij: **“Vraag de Heer om wijsheid en volg dan nauwkeurig de weg die Hij aan-geeft.”** Zijn laatste woorden waren: **“Jullie kunnen op mij rekenen.”** Deze bijeenkomst was heel belangrijk want **drie weken later werd hij gekozen tot Paus!** Dit was duidelijk de timing van de Heer voor de visie van TJC-II en dit opent mogelijkheden voor de toekomst!

Peter Hocken kon vertellen over de visie van TJC-II in een bijeenkomst met pastor Norberto Saracco en een aantal leidende Pinkstervoorgangers uit Chili, Brazilië, Peru en Ecuador, die ook bijgewoond werd door Julia Torres. Hij heeft ook een bijbelse meditatie gehouden voor het bestuur van het Bijbelgenootschap van Argentinië, gebaseerd op Romeinen 15:7-13. Een van de pastors zei na afloop: **“Ik geef nu al jaren les vanuit de Romeinenbrief maar heb dit nog nooit gezien (het onderricht over de Joodse en de niet-Joodse gelovigen)!”** Peter heeft ook wat voorstellen gedaan aan Agustin Marsal en Julia Torres voor de toekomst. Hij was tijdens zijn tijd in Argentinië in staat ook nog wat bijeenkomsten bij te wonen met Katholiek-charismatische leiders en een bezoek te brengen aan de parochie van Fernando Giannetti.

Voor hun vertrek benadrukte rabbijn Marty Waldman het belang om op dit moment te gaan werken aan de opbouw van een voorbedengroep voor TJC-II in Argentinië. Als resultaat daarvan is de voorbedenbrochure van TJC-II al vertaald in het Spaans en verspreid onder de voorbidders, die geleid worden door Maria Pibernus (van de Anglicaanse kerk).

TJC-II

Gebed wordt gevraagd

voor ons team van TJC-II in Argentinië:

Agustin Marsal, Julia Torres en
Fernando Gianetti (allemaal uit Buenos Aires).
Bid ook voor Maria Pibernus,
voorbedenleidster in Argentinië.



Met het oog op deze tijd?

door Timothy Butlin (*Anglicaans vicaris, Loudwater, Engeland*)

Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. (*Esther 4:14*)

Een leiderschapsconferentie die gehouden wordt door een locale Anglicaanse gemeente in het centrum van London lijkt niet direct een geweldige kans in te luiden voor allen die een hart hebben voor de visie van TJC-II. Maar de **Holy Trinity Brompton (HTB)** in de sjeke wijk Knightsbridge, is **geen gewone plaatselijke gemeente**. Het is een gemeente waar op zondag elf verschillende gemeenschappen hun diensten houden en van waaruit een hele serie gemeentes gesticht is in de hoofdstad. Het is ook de geboorteplaats van de Alpha Cursus, een inleiding in het Christendom, die in 163 landen gegeven wordt, en waar al meer dan 22 miljoen mensen aan deelgenomen hebben. HTB is zeker de meest invloedrijke gemeente in het Verenigd Koninkrijk.



Pastor Nicky Gumbel en Kardinaal Christoph Schönborn

In zijn openingstoespraak tijdens de conferentie in mei, vertelde de eindverantwoordelijke leider en Anglicaanse predikant Nicky Gumbel dat 2012 een jaar was geweest waarin hij zijn eigen joodse achtergrond had leren kennen en het pijnlijke verleden dat hij daarmee met zich meedroeg, aangezien veel van zijn familieleden, die hij nooit had gekend, omgekomen waren in de Sjoa. Een museum in Berlijn heeft onderzoek gedaan naar zijn familie en heeft daarbij allerlei familierelaties opgespoord van wie hij nog nooit gehoord had en die hij nooit gekend heeft. Dit gegeven in zijn openingsboodschap was nog maar het begin van de dingen die zouden gaan volgen.

De hoofdspreker van de conferentie was de pasbenoemde aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. De Briste pers is er om bekend dat ze graag oude verborgen koeien uit onverwachte sloten opgraaft om daarmee publieke personen in verlegenheid te brengen. Dat is wat journalisten doen en het was dan ook geen verrassing dat Justin Welby, toen hij aan het eind van 2012 gekozen werd tot aartsbisschop van Canterbury, ook zo'n behandeling kreeg.

Wat een verrassing was voor hem en voor iedereen, was de ontdekking dat ook hij een Duits-Joodse vader heeft en onbekende familieleden die hij in de Sjoa verloren heeft. Van hem was al wel bekend dat hij vaak positieve uitlatingen over het Joodse volk deed en dat hij een hart heeft voor verzoening.

Wat deze twee mannen verder gaan beleven aan hun recent begonnen tocht in hun Joodse verleden en de implicaties die dat zal hebben voor hun leiderschap in de Kerk wereldwijd ligt nog voor ons. Maar een duidelijke richting waarin het kan gaan, werd geboden door de volgende gastspreker van de conferentie. Direct na Justin Welby werd kardinaal Christoph Schönborn, de rooms-katholieke aartsbisschop van Venen, dezelfde ochtend ook nog geïnterviewd door pastor Gumbel. Het onderwerp van het gesprek was leiderschap in de Kerk maar het slot ervan was net zo verrassend voor de toehoorders als bij de vorige twee sprekers.

Nicky Gumbel nodigde de kardinaal uit om een slotboodschap te brengen met de woorden: "Er zijn hier vijf en een half duizend mensen. Duizenden meer kijken mee via het internet en ik weet dat iedereen heeft zitten genieten van uw verhaal. Heeft u nog een boodschap waarmee u iedereen kunt bemoedigen?"

De kardinaal antwoordde: "Ja, ik wil graag dit zeggen: Ik was zo onder de indruk van wat jij gezegd hebt over jouw vader en wat aartsbisschop Justin heeft gezegd over zijn vader. Jullie hebben allebei een Duits-Joodse vader. En ik denk dat de diepste wond in het Lichaam van Christus, het unieke Lichaam van Christus, de wond is tussen Israël en de volkeren. En dat is ook zo in jouw lichaam, en in jouw leven, en in het leven van aartsbisschop Justin, en ook een beetje in mijn leven; ik denk dat we geroepen zijn om de Heer te vragen om deze diepste wond te genezen op de door Hem bestemde tijd."

U kunt dit interview zelf zien op: <http://player.vimeo.com/video/66252031?title>

En zo is het gebeurd dat tijdens de leiderschapsconferentie van HTB dit jaar, waar 5.700 mensen aan deel hebben genomen, en waar via internet nog eens 60.000 mensen naar hebben gekeken, een katholieke kardinaal in een protestants land publiekelijk een gelegenheid heeft gecreëerd voor de Kerk in het Verenigd Koninkrijk om haar aandeel te leveren in de genezing van de diepste wond in de geschiedenis van het Lichaam van de Messias, en die genezing is precies de visie van TJC-II. En hij heeft de twee meest vooraanstaande leiders van de Kerk van Engeland uitgenodigd om hun leiderschapsrol te spelen in dit proces. Is het belang van dit moment ten volle verstaan? Wat voor reactie zullen wij geven? De tijd zal het leren.

"Ik denk dat de diepste wond in het Lichaam van Christus, ... de wond is tussen Israël en de volkeren..."

"Ik denk dat we geroepen zijn om de Heer te vragen om deze diepste wond te genezen op de door Hem bestemde tijd."



Dan Juster

De russisch-sprekende Messiaans-Joodse beweging

door Daniel C. Juster, Th. D. en Vladimir Pikman, Th.M.



Vladimir Pikman

De val van de Sovjet-Unie verschaftte een bijzondere gelegenheid om uit te reiken naar de Joodse gemeenschap. Ik had persoonlijk contacten met vrienden in deze bediening die verslag deden van geweldige mogelijkheden. Een paar van mijn vrienden vertelden mij, dat hen de gelegenheid was geboden **om het Evangelie te verkondigen vanaf de Biema in synagogen in verschillende steden.**

De moderne Messiaanse beweging in de voormalige Sovjet-Unie begon in Kiev, in Oekraïne, in 1989. Sam Nadler, in die tijd president van Chosen People Ministries, preekte in een kerk waar 70 Joodse mensen tot geloof kwamen in Jesjoea en daarmee was de eerste Messiaanse Gemeente een feit. Hun leider was Vladimir Vainer. Al gauw waren er twee gemeentes in Kiev, een in Charkov en een in Lvov. Er hing een atmosfeer van opwekking en dat trok ook anderen naar de voormalige Sovjet-Unie.

In deze context vertelde Jonathan Bernis, een lid van het TJC-II Internationale Comité, begin jaren 90 over zijn visie voor muziekfestivals in de voormalige Sovjet-Unie. Hij deelde deze visie na een periode van drie dagen van vasten en gebed voor de Messiaans-Joodse beweging. Tezamen met anderen bevestigde ik deze visie en verwachtte daar succes van, maar niet de onvoorstelbare resultaten die zouden volgen.



Boris Grisenko, leider van een netwerk van Messiaans-Joodse Gemeentes

De campagnes begonnen in St. Petersburg, waar 4.000 mensen tot geloof in Jesjoea kwamen. De helft van hen was Joods. Al gauw stond Jonathan aan de leiding van de grootste Messiaans-Joodse gemeente in de wereld in St. Petersburg. Daarna gingen ze verder naar Moskou, Odessa en Kiev, waar de resultaten ook boven alle verwachting waren en duizenden en duizenden reageerden op de oproep om Jesjoea aan te nemen. In al deze steden werden gemeentes gesticht en sommigen van ons stuurden leiders om te helpen leiding te geven aan deze gemeentes en de gemeenteleden te onderrichten. Deze gemeentes bestaan ook heden ten dage nog. De meest opmerkelijke gemeente wordt geleid door Boris Grisenko in Kiev, in Oekraïne. Zij hebben meer dan 1.600 leden en, naar zijn zeggen, is de meerderheid van de gemeenteleden Joods. Boris geeft leiding aan een netwerk van gemeentes in Oekraïne en heeft ook invloed in Rusland. Een kleiner netwerk wordt geleid door David Schneier, die uitgezonden is vanuit onze gemeente in Maryland om in Odessa te werken. De gemeentes die verbonden zijn met Jonatan zijn sterk gericht op de Heilige Geest.

De gemeentes die verbonden zijn met Jonatan zijn sterk gericht op de Heilige Geest.

In dezelfde periode zijn ook andere pogingen ondernomen om gemeentes te stichten. Rabbijn Michael Schiffman van de Union of Messianic Jewish Congregations in de Verenigde Staten, heeft veel kleinere gemeentes gesticht die voortkwamen uit hun werken van humanitaire hulp. Andere mensen die visie hadden voor gemeentestichting hebben veel nieuwe groepen opgericht. Chosen People Ministries onder leiding van Mitch Glazer heeft heel wat gemeentes gesticht. Jews for Jesus is ook een partner geweest voor het starten van gemeentes in Rusland en Oekraïne en was dat al vanaf het allereerste begin in de jaren 90.

In het begin van de 21e eeuw heeft Michael Becker de Unie van Messiaans-Joodse Gemeentes van Rusland opgericht. Deze beweging geeft expliciet een plaats aan de vijfvoudige bediening van Efeziërs 4:11 en de gaven van de Heilige Geest. Er zijn ook nog andere verbanden en stromingen. De russisch-sprekende beweging heeft zich ook verspreid naar Israël, Duitsland en de Verenigde Staten.

Er zijn verschillende plaatsen waar bijeenkomsten gehouden worden voor gemeenteleiders; onder het leiderschap van Boris Grisenko in Oekraïne en gesteund door Mitch Glazer, die in Jeruzalem samenkwamen en soms ook in de voormalige Sovjet-Unie. Wanneer ik daaraan deelneem, tref ik eiders aan van alle Messiaans-Joodse richtingen, van meer traditioneel tot minder traditioneel, zowel wat betreft de eredienst als wat betreft het Joodse leven.

(wordt vervolgd op pagina 4)

Rusland is zo geweldig groot dat het moeilijk is om het aantal Messiasbelijdende gelovigen en het aantal gemeentes in de Russisch-sprekende gemeenschappen vast te stellen. In grote steden zijn bijvoorbeeld een heleboel gemeentes (Moskou 10; St. Petersburg 14; Kiev 8) en in veel kleinere steden, in het bijzonder in Oekraïne, zijn minstens een of twee gemeentes die dan wel of niet aangesloten zijn bij de verschillende gemeenteverbanden. De meerderheid van de gemeentes is onafhankelijk. Zij die deel uitmaken van een gemeentenverband hebben meestal een jaarlijkse conferentie. Een grote overkoepelende conferentie vindt plaats elke drie jaar; de meest recente was in Kiev in 2012.

De dagen van de grote campagnes zijn voorbij, maar het aantal mensen in de bewegingen in Rusland en Oekraïne blijft toenemen. Een bescheiden schatting is dat er waarschijnlijk meer dan honderd gemeentes zijn. In de laatste jaren zijn er centra van opwekking geweest in Siberië en het Russische Verre Oosten, wat ertoe geleid heeft dat in deze regio's nieuwe Messiaanse gemeentes zijn gesticht. Er zijn twee Bijbelscholen, een in Odessa en een in St. Petersburg, geleid door het Messiaans-Joodse Bijbelinstituut, terwijl binnenkort een derde geopend wordt in Kiev. Daarnaast zijn er onderrichtprogramma's van UMJC, Beit Sar Shalom (Berlijn) en de Messiaanse Gemeente van Kiev.

De Russische beweging is sterk gefundeerd op de Bijbel en is gericht op gerechtigheid, bijbelse ethiek en Gods geboden. De russisch-sprekende Messiasbelijdende Joden hebben een grote roeping en een belangrijke rol te spelen.

TJC-II

Dr. Dan Juster is betrokken bij het leiderschap van de Messiaans-Joodse beweging vanaf 1971. Hij is directeur van Tikkun International Ministries, een netwerk van organisaties die toegewijd zijn aan het herstel van Israël en de Kerk.

Vladimir Pikman Th. M. is de leider en rabbijn van Beit Sar Shalom Ministries en de Beit Sar Shalom Gemeente in Berlijn, Duitsland.

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjci.org

Editor:

Carole Wright Email: editor@tjci.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl

Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II

Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjci.nl www.tjci.be www.tjci.eu www.tjci.org

De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.