



*In deze aflevering:* • Bijeenkomsten van TJC-II in JERUZALEM  
• De Now-Generation • Verslag van het Internationale Comité

## VERSLAG VAN DE VOORBIDDERS IN JERUZALEM

### Van Ans Leitner (Nederland)

Meer dan 25 voorbidders uit 10 verschillende landen kwamen bijeen in Jeruzalem. De leden van het Internationale Comité bedankten alle voorbidders in Jeruzalem, maar ook die thuis meebaden, voor hun inzet. Ze zeiden dat wij de weg voorbereiden voor het Comité om goede beslissingen te nemen voor het komende jaar.

Onder leiding van Dave en Raquel Pyles uit Dallas brachten we de twee weken in gebed door in het gebouw van Chosen People Ministries. Gedurende deze twee weken heb ik geleerd hoe ik een krachtigere voorbidder kan zijn. Er was ook tijd om elkaar beter te leren kennen en om voor ieder persoonlijk en voor ieders land te bidden.

We gingen op een ochtend onder leiding van een Nederlander de muur van de Oude Stad op om de beloften van de Heer over Israël en Jeruzalem te proclameren. Deze werden afgesloten met: "Heer, wij herinneren U aan uw beloften."

We waren vanuit verschillende landen naar Jeruzalem gekomen. Ik moest hierdoor denken aan het woord uit Nehemia 4:13-14: *'Er is veel werk te doen aan heel verschillende delen van de muur, we werken op grote afstand van elkaar en hebben nauwelijks contact. Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toe komen.'*

Het was alsof we van allerlei kanten naar Jeruzalem waren gekomen om te bidden voor "het herstel van de muur van Jeruzalem" en om elkaar te bemoedigen. We ontvingen een aantal keer het woord uit Jesaja 40:31: *"Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput."*

Het was zo goed om in eenheid met elkaar te bidden, schouder aan schouder, in harmonie en liefde, elkaar erend en bemoedigend; en om aan de internationale leiders en de voorbidders te mogen doorgeven de woorden van Haggai 1:13-14: *"Ik ben bij jullie – spreekt de HEER." Zo zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda (de Messiasbelijdende Joodse leiders en de leiders van de gelovigen uit de volkeren), en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester (de voorbidders) en wie er van het volk nog*

*over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de HEER van de hemelse machten, hun God."*

### Van Fern Noble (Californië, VS)

De hele reis vanuit Jeruzalem naar huis terug klonk in mijn hart een lied van dank aan de Messias. Ik ben zo dankbaar voor de visie die de Messiasbelijdende rabbijn Marty Waldman 18 jaar geleden heeft ontvangen en die hij heeft aanvaard en waarmee hij aan de slag is gegaan. Ik ben zo dankbaar dat sommige van ons daarin zijn meegegaan. 28 Voorbidders uit 10 landen waren bijeen in Jeruzalem; zowel oude als nieuwe vrienden waren aanwezig; sommige van hen had ik een paar jaar niet gezien. De barmhartigheden van de Messias waren zeker met ons.

Romeinen 11 krijgt onder ons gestalte, tezamen met Johannes 17, in één pakket met daar omheen een gouden strik van liefde. Mijn hart zingt een lied omdat ik zie dat de gelovigen uit de volkeren bijeen komen om met deze visie mee te bidden en de leden van het Internationale Comité in gebed te dragen. Heer, wij herinneren U aan uw woord in Johannes 17, dat wij één zullen zijn, opdat de wereld zal weten dat U uw Zoon heeft gezonden. We hebben gekeken naar een bijzondere presentatie van de weg die TJC-II de afgelopen 18 jaar heeft afgelegd. We zagen dat een geschiedenis van eeuwen wordt veranderd door de weg van bekering en verootmoediging van TJC-II. TJC-II is een nieuwe weg van genezing door oprechte tranen van verdriet, waardoor genezing komt voor de wonden die ontstaan zijn door het gedrag van onze denominaties. Ik heb met veel vreugde deelgenomen aan de voorbede in Jeruzalem dit jaar en ervaar het overschakelen van land naar land en van generatie naar generatie, als een snel voortvloeiende stroom die soms lijkt te overstromen maar toch goed op koers blijft.

TJC-II

(vervolg op pagina 4)



Vorbidders in Jeruzalem

# DE NOW-GENERATION

## door zuster Mary-Paul Friemel

De Europese Now-Generation was van 25 tot en met 27 oktober bijeen in Berlijn. Het was een weekend vol aanbidding, onderling contact, onderricht en bemoediging. Er waren 24 deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Slowakije, Roemenië, Hongarije, Nederland, Tsjechië en Israël.

We waren zeer gezegend door de bijdragen van Youval Yanay, onze Messiasbelijdende broeder uit Israël en Johannes Fichtenbauer (Europees directeur en lid van het Internationale Comité). We mochten dankzij Hans en Rita Scholz ook in ons midden verwelkomen Eitan Shishkoff, Avi Shalom en Wladimir Pikman, die aanwezig waren voor een andere conferentie in hetzelfde gebouw.



Ons belangrijkste doel was om de nieuwe doelstellingen en onze nieuwe strategie voor de Now-Generation te presenteren. Onze visie is TJC-II. Als leden van de Now-Generation willen we elkaar ondersteunen en de visie verspreiden onder de jongere generaties en onder onze eigen generatie, vanuit de nationale TJC-II teams. Dit is onze eerste prioriteit. De Now-Generation is er om:

- \* Te dienen, in de eerste plaats in de nationale teams en vervolgens in verschillende internationale projecten, zoals de Heer ons leidt.
- \* Elkaar te bemoedigen, want we hebben elkaar nodig als Jood en niet-Jood, man en vrouw, oud en jong, en we hebben de schatten nodig die iedere denominatie en natie in zich meedraagt.
- \* Te leren van onze “vaders” in TJC-II. Over dit punt sprak Avi Shalom ons toe hoe onze vaders te eren en over de zegen die daaruit voortvloeit; dit maakte een diepe indruk op ons.

Naar goed Joods gebruik daagde Yoeval Yanay ons uit door veel vragen te stellen. In deze stad Berlijn, waar een sterke herinnering is aan een scheidingsmuur, vroegen we de Heer ons te leiden op de juiste weg. Hij sprak over de “scheidingsmuren” die er nog steeds tussen ons zijn, ondanks het feit dat Jesjoea de scheidingsmuur heeft weggebroken door zijn bloed (Ef. 2:14).

Door de aanwezigheid van de Messiasbelijdende Joodse broeders, leerden we hoe we een betere relatie met hen kunnen opbouwen. De hoofdpunten waren: (1) de noodzaak van gezamenlijk gebed en gezamenlijke lofprijzing, (2) het belang van dienstbaarheid en vriendschap en (3) de grote noodzaak om voorbeden te doen voor de jongere generatie van Messiasbelijdende Joodse gelovigen en leiders.

We waren zeer bemoedigd door de verslagen uit de verschillende landen en de Heer leidde ons in een tijd van dankzegging. We reageerden op de verslagen door een lijst op te stellen van de schatten die ieder nationaal TJC-II team vertegenwoordigt. Veel van de deelnemers namen het besluit om in de komende maand concrete stappen te zetten en we zullen voor elkaar bidden, maar elkaar ook om verantwoording vragen over de genomen besluiten.



Het laatste onderricht van Johannes Fichtenbauer was de perfecte afsluiting van het weekend. Hij gaf ons zeven karakteristieken van een TJC-II ambassadeur en zalfde ieder van ons om er met deze visie op uit te gaan.

Eitan Shishkoff heeft ons diep geraakt in het hart met één woord: REVOLUTIE. Hij riep ons op om sterk te zijn in de revolutie van de LIEFDE; de revolutie van de visie van de ENE NIEUWE MENS.

TJC-II

# TJC-II EN DE WEKELIJKSE TORA LEZING

(Overwegingen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Leiderschapsraad in Jeruzalem)

door Messiasbelijdende rabbijn Marty Waldman

Het Internationale Comité van TJC-II was in Jeruzalem bijeen in de week van 7 tot en met 11 oktober 2013. Onze bijeenkomsten waren zeer vruchtbaar terwijl de leden van het comité sterk de tegenwoordigheid van de Ruach HaKodesj ervoeren. Jesjoea werd verheerlijkt in onze tijd met elkaar.

Iedere week wordt een gedeelte uit de Tora (Genesis tot en met Deuteronomium) hardop voorgelezen in de Joodse gemeenschap, waardoor in een jaar tijd de hele Tora wordt gelezen. De naam van ieder gedeelte correspondeert met een woord of uitdrukking aan het begin van het gedeelte. De Parashat HaSjoeva (gedeelte van de week), dat werd gelezen tijdens de week waarin het Internationale Comité bijeenkwam, wordt genoemd Lech Lecha ("Trek weg" of "Sta op en vertrek") uit Genesis 12:1. De hele lezing omvat Genesis 12 tot en met 17.

Toen ik het Tora-gedeelte van die week las, had ik een profetische indruk dat bepaalde gebeurtenissen in het verhaal sterk van toepassing zijn op onze huidige reis van TJC-II. Ik wil deze inzichten met jullie delen.

"Trek weg" was de roep van G'd aan Abraham in Genesis 12:1. Abram was reeds weggetrokken uit Ur (nu in Irak) naar Haran (nu in Turkije), waar hij was gebleven totdat zijn vader Terach was gestorven. Nu was de tijd aangebroken om weg te trekken uit Haran en te gaan naar "het land dat Ik je zal laten zien". Abram had vele jaren eerder zijn hart naar G'd gekeerd en zijn roeping ontvangen. Toen was hij al zijn reis met de Heer begonnen, Maar op dit moment van zijn leven vraagt G'd hem om op te staan en zijn reis te vervolgen.

Vorig jaar hebben we als Internationaal Comité van TJC-II de plaats, waar we bijeen komen, verplaatst naar Jeruzalem. Indien de Heer het wil, zal Jeruzalem onze permanente ontmoetingsplaats zijn totdat Jesjoea komt. Dit jaar heeft de Geest van G'd ons ertoe gebracht om onze toewijding te vernieuwen en heeft ons eraan herinnerd om met Hem op reis te blijven. "Trek weg" uit je gemakzone en ga naar de plaats die Ik je zal laten zien!

Terwijl Abram in het beloofde land van plaats naar plaats reisde (Genesis 13) en tenslotte terugkeerde naar Bethel, zo heeft de Heer ons teruggebracht naar de oorsprong van onze toewijding aan Hem in TJC-II. Hij heeft ons eraan herinnerd (13:8-9) geen ruzie met elkaar te maken over de nadere invulling van de belofte omdat we familie zijn. Het was goed dat Hij ons hieraan herinnerde! "Kijk"(13:14-15) zegt de HEER: "Al het land dat je ziet, zal Ik aan je geven." Er kunnen vragen in ons opkomen over de beloften van G'd, maar de HEER is onnoemelijk trouw. Hij zal niets vergeten.

Toen Abram terugkeerde nadat hij zijn neef Lot had gered, kwam de koning van Sodom naar hem toe en zei: "Geef mij de mensen, maar houdt de goederen voor jezelf." Abram weigerde de goederen, want hij wilde dat God alle glorie zou ontvangen. Het belang van de mensen kwam daardoor in mijn aandacht. Geld, rijkdommen en materiële zaken komen en gaan, maar de mensen die invloed ondergaan van TJC-II, daar moeten we op gericht zijn. Als een goddeloze koning meer zorg had voor de mensen dan voor het geld, dan moeten de rechtvaardigen van de HEER zeker eenzelfde bewogen hart hebben als Jesjoea, die Israël zag als schapen zonder herder. G'd heeft TJC-II gemobiliseerd om mensen te bereiken. Jesjoea heeft gebeden: "... dat zij één zijn, zoals wij één zijn."

We zijn bemoedigd door de woorden van God aan Abram: "Wees niet bevreesd. Ik ben jouw beschermer. Je loon zal zeer groot zijn." Maar het antwoord van Abram klinkt ook in onze harten: "Adonai, wat zullen uw gaven betekenen als ik kinderloos blijf?" (Genesis 15:1-2). TJC-II moet voortgezet worden in de harten van generaties van gelovigen. Het nageslacht van TJC-II zal een geschenk zijn van G'd en niet een product van ons eigen maaksel. Moge de Heer ons daarvoor behoeden! Abram geloofde Adonai en dat werd hem gerekend als gerechtigheid. Ons Internationale Comité van TJC-II moet blijven vertrouwen op de HEER en zijn beloften. Deze wandel in geloof vormt een reflectie van de gerechtigheid van G'd. We mogen de zaken niet in eigen hand nemen om zo de beloften van G'd tot vervulling te laten komen of, zoals Abram, een slavin zwanger te maken, die zich later minachtend opstelt tegenover de oorspronkelijke belofte (16:4).

Nadat Abram heel wat jaren trouw met zijn G'd gewandeld had, ontving hij een bevestiging van de levende G'd. "Ik zal mijn verbond met jou aangaan en je veel nakomelingen geven" (Genesis 17:1-3). De reactie van Abram was dat hij zich neerboog in aanbidding voor de Allerhoogste. Dit zou ook altijd onze reactie moeten zijn. G'd bleef zijn verbondsbelofte aan Abram en Sarai bevestigen door van beiden de naam te wijzigen. Abram (verheven vader) werd Abraham (vader van velen) en Sarai (spotternij) werd Sara (vorstin). Een dergelijke wijziging van naam heeft nu ook plaatsgevonden bij het Internationale Comité van TJC-II. We zullen niet langer het Internationale Uitvoerende Comité zijn, maar de Internationale Leiderschapsraad van TJC-II. Ons leiderschapsteam zal functioneren als een team van oudsten dat de expansie zal begeleiden van de visie van TJC-II over de hele wereld door trouwe mensen die groepen zijn om de HEER samen met ons te dienen. Moge de HEER steeds verheerlijkt worden tijdens de TJC-II reis.

**Andere zaken die aan de orde zijn geweest tijdens de bijeenkomst van de raad:** We hebben zowel John Dawson als emeritus-lid Olen Griffing weer in ons midden verwelkomd. Ook waren aanwezig Messiasbelijdende Joodse rabbijn Marcelo Miranda Guimarães, de leider van TJC-II in Brazilië, en zijn zoon Matheus Zandona Guimarães van de "Teaching from Zion Messianic Jewish Ministry" in Belo Horizonte in Brazilië. In Brazilië heeft een enorme groei van TJC-II plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Ook heeft de Internationale Leiderschapsraad prioriteit gegeven aan het oprichten van een TJC-II voorbiddersgroep in Israël.

TJC-II

## Van zuster Mary-Paul Friemel (Oostenrijk)

De Heer legde het woord "levende stenen" op mijn hart tijdens de tijden van voorbede. Ieder die deel uitmaakt van TJC-II is een belangrijke bouwsteen in de organische structuur van TJC-II en iedere steen is belangrijk en noodzakelijk. "Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest." (Efeziërs 2:21-22)

Als lid van de Now-Generation Europa, was ik zeer bemoedigd door de ondersteuning en het gebed van iedere broeder en zuster en door ons contact met het Internationale Comité. Een woord dat over de volgende generatie uitgesproken en uitgebeden is: "Wij hebben jullie nodig." Ik dank de Heer voor de oprechte liefde van een ieder.

TJC-II



Voorbidders in Jeruzalem: Ena Gray (Ierland), zuster Mary-Paul (Oostenrijk), Adam, Beata en Weronika Dylus (Polen) en Dawn Uhrick (VS)

## **De serie van Dan Juster over de geschiedenis van het Messiaans Jodendom zal vervolgd worden in het volgende Communiqué.**

### **TJC-II Conferentie in Kiev, Oekraïne**

Van 1 - 4 mei 2014 zal een Oost-Europese Conferentie gehouden worden in Kiev, Oekraïne.

We zullen daar te gast zijn bij de grootste Messiaanse gemeente ter wereld (zie: [www.baruhaba.org.ua](http://www.baruhaba.org.ua)).

Het thema van de conferentie is: "Wat is de Kerk kwijt geraakt aan Joodse erfenis".

Ook belangstellenden uit West-Europa zijn van harte welkom. Informatie hierover kunt u opvragen bij René Leitner (zie hieronder).

#### **TOWARD JERUSALEM COUNCIL II**



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: [egs@tjci.org](mailto:egs@tjci.org)

Editor:

Carole Wright Email: [editor@tjci.org](mailto:editor@tjci.org)

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: [tjc-ii@hetnet.nl](mailto:tjc-ii@hetnet.nl)  
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:  
IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II  
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

[www.tjci.nl](http://www.tjci.nl) [www.tjci.be](http://www.tjci.be) [www.tjci.eu](http://www.tjci.eu) [www.tjci.org](http://www.tjci.org)

#### **De doelstelling van TJC-II is:**

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.