

In deze aflevering: • De Messiaans-Joodse Beweging in Duitsland
• De Messiaans-Joodse Beweging in Israël

ONZE NIEUWE WEBSITE, FACEBOOK EN TWITTER DOOR DONNA BALLARD EN PAM BUCKROYD

De afgelopen negen maanden is er hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe internationale website voor TJC-II (www.tjcii.org). Het meeste werk is nu gedaan en de site is online. Ook als u recent nog onze site hebt bezocht **kijk dan nog eens** want de afgelopen weken hebben we het een en ander bijgewerkt.

Een jonge webdesigner, die goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen op dit gebied, is aangetrokken om de site voor ons te ontwikkelen. Vanwege zijn waardering voor TJC-II heeft hij de kosten voor ons flink gereduceerd en hij was bereid het werk naast zijn commerciële activiteiten te verrichten.

Als u op de homepage bent en u scrollt langzaam omlaag, ziet u op de achtergrond een afbeelding van de Westelijke Muur met daarop twee mannenhanden tegen de muur. De hand aan de linkerkant is van een orthodoxe man en de hand aan de rechterkant is van een zakenman, die een overhemd en een horloge draagt. Dat is een beeld van de intentie van TJC-II om alle natuurlijke barrières te overstijgen.



Donna Ballard, Hoofd Media en haar assistente (en vrijwilligster) Pam Buckroyd (op de foto in Judea in Israël)

Onderaan de homepage treft u een aantal links aan naar TJC-II websites van verschillende landen. We zijn heel blij met deze links want het doel van de website is om aan de wereld te vertellen over TJC-II en om communicatie tussen de vrienden van TJC-II te bevorderen.

Hier komt u in beeld! Neem contact met ons op. Rechts bovenaan de homepage treft u de symbolen aan voor Facebook, Youtube en Paypal. Onze pagina op Facebook is zowel in het Engels als in het Spaans. (TJC Español). Binnenkort hebben we Twitter, wat vooral bedoeld is voor discussies. Ook als u nog nooit eerder hebt getwitterd, probeer het eens.

Aan de bovenzijde van de webpagina's ziet u de regio-keuze. Naast de continenten hebben we ook de Now-Generation geplaatst. Deze pagina's zullen regelmatig aangepast worden. We hebben gemeend dat er een veelvoud aan pagina's beschikbaar moet zijn voor de regio Europa vanwege het toenemend aantal activiteiten van TJC-II op dit continent. Dit zal spoedig uitgewerkt worden. Ook zullen we een archief toevoegen voor onze nieuwsbrieven, geschiedenis, theologische verklaringen en andere belangrijke informatie.

We willen in het bijzonder de vrijwilligers bedanken voor het meewerken aan de bouw van de website en ook voor hun ondersteuning bij andere initiatieven. TJC-II ondervindt veel steun van vrijwilligers, van de leden van het Internationale Comité en van mensen die voor ons artikelen schrijven of redigeren, die foto's maken en toesturen en die ons bekend maken op Facebook. Financiële bijdragen aan TJC-II – die online kunnen worden overgemaakt – worden gebruikt voor ons werk van bekering en verzoening, met daarbij zo min mogelijk overheadkosten. Wij blijven aandringen op voorbede, hulp, persoonlijke betrokkenheid, financiële ondersteuning en nu ook op deelname aan onze activiteiten via de sociale media.



Vladimir Pikman

DE MESSIAANS-JOODSE BEWEGING IN DUITSLAND

door Vladimir Pikman

In de herinnering van het Joodse volk en van mensen die zich bewust zijn van de geschiedenis, blijft Duitsland het land waar de Sjoa uitgedacht, nauwkeurig gepland en uitgevoerd is, wat geleid heeft tot de moord op 6 miljoen Joden.

Daarom blijft het voor velen een vreemde gewaarwording als ze zien dat de Joodse gemeenschap in Duitsland in de afgelopen 20 jaar weer tot leven is gekomen. Sinds 1989 zijn ongeveer 300.000 Joodse mensen naar Duitsland gekomen als “vluchtelingen met hun familieleden” grotendeels uit de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Tezamen met de Joodse immigranten uit andere landen (waaronder Israël) is de Joodse bevolking daarmee tien keer zo groot geworden; van 30.000 naar 300.000 mensen. Deze zelfde “Russische Joden” hebben niet alleen een opleving veroorzaakt van de Joodse gemeenschap in Duitsland, maar ook de Messiaanse Beweging en evangelisatie onder de Joden met zich meegebracht. Duizenden Joden hebben Jesjoea leren kennen als de Messias (minstens 5.000 van hen zijn geïntegreerd in allerlei Messiaanse en christelijke groepen). Er zijn meer dan 40 Messiaanse gemeentes en groepen gesticht sinds 1995. Dit heeft Duitsland weer op de kaart gezet als een belangrijk land voor de Messiaanse Beweging.

Het fundament voor de moderne Messiaanse Beweging in Duitsland is gelegd in 1994 als een gezamenlijke inspanning van Chosen People Ministries, EDI, AmZi en Licht im Osten. In 1995 begon Beit Sar Shalom Ministries een voorloper te zijn in het starten van Messiaanse gemeentes. Dat jaar kan gezien worden als de start van de moderne Messiaanse Beweging met het stichten van de eerste gemeente in Berlijn.

De Messiaanse Beweging in Duitsland is zeer jong en bestaat voor het grootste deel uit relatief jonge gelovigen. Er is een gebrek aan goed getrainde en toegeruste leiders maar er is geen gebrek aan enthousiasme over het nieuwe leven

met Jesjoea. De meeste Messiasbelijdende gelovigen zijn nieuwe immigranten. Daarom kent de beweging nogal sterke financiële beperkingen. We zien echter een enthousiaste en energieke inzet van lekenvrijwilligers.

Aangezien meer dan 70% van de Joden in Duitsland hoort tot de zogenaamde “Russische Joden” is de meerderheid van de Messiasbelijdende gelovigen in Duitsland uit Rusland afkomstig. Soms leidt dat tot gettoachtige situaties. Maar dit geeft ons ook de kans om te leven in de eenheid van de Messias ondanks de enorme verschillen in culturele achtergrond. Pogingen om die verschillen te overbruggen vinden steeds meer plaats binnen gemeentes maar ook door gezamenlijk conferenties te houden waar alle Messiasbelijdende gelovigen van het land elkaar kunnen ontmoeten. Het is opmerkelijk dat de Messiaanse Beweging in Duitsland een grote mate van eenheid kent; een eenheid die in sommige andere landen ongekend is. Hoewel er een aantal kleine groepen en gemeentes is dat zichzelf heeft geïsoleerd, is de meerderheid nauw met elkaar verbonden, zonder dat daar een formele gezamenlijke structuur voor is opgericht.

Spijtig is het dat de grote kerken (katholiek en luthers en ook veel vrije gemeentes) vanwege de tragedie van de Holocaust afstand houden van de Messiasbelijdende Joden om de traditionele Joodse gemeentes niet voor het hoofd te stoten. Dit doet de Messiaanse gemeenschap in Duitsland verdriet.

Op dit moment zien wij tekenen van een nieuw ontwaken onder de Joden in Duitsland. Dit maakt de Messiaanse Beweging optimistisch over de komende tijd.

TJC-II

Vladimir Pikman is directeur van
Beit Sar Shalom Ministry in Duitsland
en de rabbijn van
Beit Schomer Israel Congregation in Berlijn.



Dan Juster

De Messiaans-Joodse Beweging in Israël

door Daniel Juster

Dit is het derde artikel van een serie over de Messiaans-Joodse Beweging. Het eerste behandelde Noord-Amerika, het tweede de Russisch sprekende Messiasbelijdende Joden. Deze artikelen verschenen in de resp. nummers 2013-2 en 2013-3

In 2007 verscheen een TJC-II brochure getiteld *De Messiaans-Joodse Beweging*. Hoewel niet volmaakt was het boekje op dat moment qua informatie wel accuraat. Nogal wat informatie erin kwam uit het boek van Kai Kjaer-Hansen met de titel *Myths and Facts on Messianic Jews of Israel* (1998).

De overgrote meerderheid van de beweging is van na 1967. Er zijn pogingen geweest om iets als een Messiaans-Joodse Beweging op te zetten in de periode van het Britse mandaat. Deze vroege geschiedenis is goed gedocumenteerd in de geschriften van Gershon Norel, wiens doctoraalscriptie aan de Hebreeuwse Universiteit gaat over de geschiedenis van de Messiasbelijdende Joden in Israël, inclusief die periode.

Leiders zoals Moshe Immanuel Ben-Meir en Hyman Jacobs hebben geprobeerd een gemeente te stichten in de jaren 20 en 30. Helaas was het initiatief van korte duur (4 jaar). Zij zochten ook naar wegen om Joodse volgelingen van Jesjoea in eenheid te brengen met elkaar. Echter veel zendingorganisaties die gericht waren op het Joodse volk hadden niet de visie om de Joodse identiteit gestalte te geven in eigen gemeentes en organisaties, los van de historische kerken.

Na de onafhankelijkheid in 1948 verlieten de meeste Joodse gelovigen in Jesjoea Israël en slechts een handvol van hen bleef achter waaronder Moshe Ben-Meir, Abram Poljak en Hayim Haimoff. Zij hadden een sterkere toewijding aan de Joodse identiteit en aan een eigen gemeentestructuur, of tenminste een gezamenlijke structuur, waarin de Joodse identiteit in Jesjoea gehandhaafd en bevorderd kon worden. In deze tijd zien we dat de term "Messiasbelijdende Jood" (of: Messiaanse Jood) wordt gepromoot en dan gaat dienen als een identiteitskenmerk, terwijl de term christen ("notsri" in Hebreeuws) wordt vermeden met alles wat daaraan verbonden is, namelijk: het losgesneden worden van het Joodse volk, de Joodse identiteit en de Joodse bestemming. Deze leiders hadden de visie van een Messiaans Jodendom, geworteld in het land, levend vanuit de Tora, met de Sabbat en de feesten, met de besnijdenis voor de mannelijke baby's, en nog meer. Het was vooral een vorm van Joods leven vanuit de Thora, los van het rabbijnse systeem.

Er was ook een Hebreeuws-katholieke Beweging in het land. Er werden verschillende oriëntaties ontwikkeld door mensen als Daniel Rufeisen en Elias Friedman (beiden Karmeliet). De Hebreeuwse katholieken bleven zich echter christen noemen maar hoopten een specifieke Hebreeuwskatholieke vorm van leven en eredienst te ontwikkelen. Er is een Hebreeuwse vertaling van de katholieke liturgie en een kleine groep Hebreeuwse katholieken die op dit moment onder de leiding staat van David Neuhaus (een Jezuïet).

Na de zesdaagse oorlog van 1967 is de Israëliische identiteit onder de aanwezige Joodse gelovigen in het land (ongeveer een kleine 200 mensen) een stuk sterker geworden. Hun aantal is gaan groeien door immigratie, getuigen en het stichten van gemeentes. De beweging bleef klein maar groeide gestaag in de jaren 70 en 80 tot misschien meer dan duizend mensen. Sommigen van hen maakten na hun militaire dienstdienst een reis door de wereld en kwamen daarbij tot geloof in Jesjoea doordat ze christenen tegenkwamen die hun geloof effectief met hen deelden. Met de toestroom van de Russen groeiden de gemeentes flink aan en de schatting bij Norel en Hansen is dat tegen het eind van de jaren 90 het aantal meer dan 5.000 bedroeg. Het aantal Messiasbelijdende Joden vandaag de dag wordt geschat op 10.000 tot 15.000. Ik denk dat het lagere cijfer meer accuraat is, maar er is geen nieuw onderzoek gehouden, zodat recente cijfers niet beschikbaar zijn. We kunnen echter wel accuraat aangeven dat er meer dan 100 Messiaans-Joodse gemeentes en huisgroepen zijn. De meerderheid van deze groepen bestaat uit Joodse mensen, ook in het leiderschap. Een van de groepen wordt geleid door een christen-Arabier die de Joodse leden aanmoedigt om te leven als een Messiasbelijdende Jood. Ik tel daarbij alleen de groepen mee die zich presenteren als een Messiaans-Joodse gemeente en niet de groepen die zich presenteren als een christelijke gemeente.

De meeste Messiaans-Joodse gemeentes zijn onafhankelijk. Volgens het onderzoek van Hansen heeft de meerderheid van hen een geloofsbelijdenis die op één lijn staat met de belijdenis van de historische kerken, hoewel de verwoording kan verschillen. De meeste kennen geen formeel lidmaatschap, maar beschouwen regelmatige deelname aan de diensten als lidmaatschap. Waterdoop door onderdompeling en Avondmaal zijn in bijna alle groepen belangrijk, maar ze variëren in de interpretatie van wat men precies ontvangt bij het Avondmaal.

De meerderheid van de Messiasbelijdende Joden heeft een Russisch sprekende achtergrond. Veel van hun kinderen worden nu volwassen en spreken vloeiend Hebreeuws. Dit heeft de patronen in deze gemeentes veranderd en zal dat blijven doen. De tweede grootste groep zijn de in Israël geboren Joden, die deel uitmaken van de gemeentes waar Hebreeuws de hoofdtaal is. Dan hebben we de Engelstalige Joden. Ook zij vormen een flinke groep wat de gemeentes verplicht om voor een Engelse vertaling te zorgen zodat zij ook ten volle kunnen deelnemen. Over het algemeen zijn gemeentes tweetalig, Hebreeuws – Russisch, Hebreeuws – Engels, of soms drietalig. Tenslotte zijn er ook nog tien Ethiopisch Messiaans-Joodse gemeentes, vijf in één netwerk en de anderen onafhankelijk, waar Amhaars en Hebreeuws de belangrijkste talen zijn.

(vervolg op pagina 4)

De Messiaans-Joodse Beweging in Israël

door Daniel Juster

(vervolg van pagina 3)

Dr. Dan Juster is betrokken bij het leiderschap van de Messiaans-Joodse Beweging vanaf 1971. Hij is directeur van Tikkun International, een netwerk van gemeentes en bedieningen dat gericht is op het herstel van Israël en de Kerk.

De theologie van de Messiasbelijdende Joden in Israël is een samensmelting van evangelische theologie met Joodse en in de Thora gewortelde praktijken en patronen. Er is verschil van interpretatie met de evangelische wereld, maar de belangrijkste uitgangspunten zijn evangelisch, waarbij in veel gemeentes de Thora een belangrijke rol heeft. De Messiaans-Joodse gemeentes denken nogal verschillend over charismatische zaken. Mijn schatting is dat ongeveer de helft van de gemeentes charismatisch is en de andere helft de neiging heeft de charismatische dimensie niet te benadrukken. Enkele leiders hebben een heel aantal gemeentes gesticht, welke aan hen verbonden blijven.

Terwijl er geen sterke onderlinge organisatie is, hebben de Messiasbelijdende Joden in het land een grotere eenheid en een sterkere onderlinge ondersteuning dan ooit eerder in het verleden. Daarbij zijn er losse verbanden die ook van belang zijn zoals de *Messiaans-Joodse Alliantie van Israël*, die Joodse gelovigen bijeen brengt in gezamenlijke vieringen en een internetdialoog heeft voor leiders. Tenslotte is er een losse gemeenschap van leiders, waar soms een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen over belangrijke leerstellige en morele zaken (Kennes Artsee – Vergadering van het land).

De Jerusalem Olive Tree Fellowship is een initiatief om leiders bijeen te brengen om meer eenheid te bewerkstelligen.

In deze dagen zijn de Messiasbelijdende Joden meer geïntegreerd in de maatschappij. De meeste kinderen van de Messiasbelijdende families nemen deel aan het Israëlische schoolsysteem, dienen in het leger en veel van hen gaan naar de universiteit.

De Messiaans-Joodse Beweging groeit langzaam maar zeker in deze tijd. Er is een groep jonge mensen die zich aan de grenzen van de gemeentes beweegt. Zij zijn niet tevreden met de huidige gemeentemodellen en zoeken naar alternatieve vormen. We worden uitgedaagd om naar hen te luisteren, naar hen uit te reiken en wegen te zoeken om ze te inspireren betrokken te blijven, terwijl we ruimte bieden aan hun legitieme vragen.

Het is mijn hoop dat de beweging in Israël zal groeien in geestelijke volwassenheid, in kracht, in haar theologie en in haar eenheid, zonder enige vorm van overheersing. Ik denk dat de dag zal komen dat de beweging in Israël het hoofd zal gaan vormen en niet de staart van de wereldwijde Messiaans-Joodse Beweging.

TJC-II

Ook u kunt meehelpen de visie van TJC-II te verspreiden!

Indien u een groep mensen heeft, die geïnteresseerd is, kunt u ons uitnodigen om wat te komen vertellen over TJC-II. Dit kan via een e-mail of telefonisch (zie hieronder).

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjci.org

Editor:

Carole Wright Email: editor@tjci.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl

Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II

Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjci.nl www.tjci.be www.tjci.eu www.tjci.org

De doelstelling van TJC-II is:

- Het bekendmaken van het herstel van het Joodse deel van het Lichaam van de Messias.
- Schuld belijden voor de historische onderdrukking van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal deze schuldbelijdenis op een tweede "Vergadering in Jeruzalem" tot uitdrukking worden gebracht.)
- Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeenschap door voorbede, onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messias.
- Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.