

DE HEUVELS VAN JERUZALEM IN DE LENTE

- In deze aflevering:
- Indrukken van de TJC-II Open Dag in Nijkerk
 - Messiasbelijdende Joodse leider bezoekt Ierland
 - Roemenië – twee opwindende gebeurtenissen in Oradea

Bijeenkomsten van TJC-II in RWANDA

24 februari – 1 maart 2015

door Elizabeth Utugi Kamau

(Elizabeth Kamau werkt bij Vanguard Ministry in Nairobi en is de vertegenwoordigster van TJC-II in Afrika)

Ik kwam in contact met Amos Semuzima, een Anglicaanse priester, toen hij student was bij een Bijbelschool in Nairobi. Hij is nu in dienst van de Zion Temple Church, de grootste pinksterkerk in Rwanda en Boeroendi. In januari hadden we een ontmoeting bij Vanguard om te overleggen hoe ik de kerkleiders in Rwanda zou kunnen informeren over TJC-II. Ik werd gevraagd om op 24 februari in Rwanda te zijn, dus pakte ik mijn koffer en vloog met de eerstvolgende vlucht naar Rwanda. Ik was 's morgens om half negen in Kigali en werd daar opgewacht door Amos.

We gingen naar pastor Paulus, het hoofd van Zion Temple en de president van de Evangelische Alliantie in Rwanda.

Pastor Paulus luisterde naar mijn verhaal over de visie van TJC-II en reageerde zeer positief. Hij zei dat dit een zeer belangrijke boodschap is voor deze tijd en dat dit de weg is, die Afrika op moet gaan. Ik wees hem erop dat het DNA van Afrika geestelijk gesproken de vervangingstheologie is. Hoewel de Afrikanen niet tegen het Joodse volk zijn, is het daarom toch noodzakelijk om schuld te belijden tegenover de Messiasbelijdende ge-

lovigen. Hij vroeg ons ook om contact op te nemen met de vicepresident van de Alliantie, bisschop Henoeh, die dezelfde dag nog zou afreizen naar Europa. We hopen meer contact met hem te kunnen hebben in de nabije toekomst.

Daarna reisden we naar Butare, een provincie in het zuiden van Rwanda, naar de gemeente waar Amos de leiding heeft. Ik verbleef daar in het Anglicaanse Shalom gasthuis.

De volgende dag, 25 februari, hadden we een ontmoeting met 23 voorbidders uit verschillende denominaties. Ik vertelde hen over de visie van TJC-II en tevens waarom het zo belangrijk is om prioriteit te geven aan gebed voor deze visie. Ze waren enthousiast toen ze hoorden over de Messiasbelijdende gelovigen en over Israël.

Veel van hen hadden in de Bijbel gelezen over de Joodse gelovigen maar dat had hun een sprookje geleken. De rest van de dag brachten we samen in gebed door. Ik heb ook gebeden dat ze deze last van de Heer voor eenheid in het Lichaam van de Messias zullen blijven meedragen totdat er iets uit geboren is.

(VERVOLG OP PAGINA 2)



Elizabeth Kamau (midden) met voorbidders uit allerlei denominaties

Bijeenkomsten van TJC-II in Rwanda

(VERVOLG VAN PAGINA 1)

Op 26 februari hadden we een ontmoeting met 17 leiders uit verschillende denominaties. Terwijl ik mijn verhaal vertelde stelden ze allerlei vragen, zoals: "Zullen de Messiasbelijdende leiders van TJC-II naar Rwanda komen zodat we ze kunnen ontmoeten, zodat we vergeving kunnen vragen en we met hen verzoend kunnen worden?" Ik verzekerde hen dat dit onze intentie is. We spraken af dat ik, voordat de Messiasbelijdende leiders zouden komen, nog een keer een bijeenkomst zou hebben met een grotere groep leiders en voorbidders om ook met hen de visie te delen.

Op 27 februari hadden we 's avonds een afspraak bij de Anglicaanse bisschop van Butare aan huis. Hij vertelde ons dat hij tijdens zijn studie in Kenya gebeden had dat God hem naar Israël zou laten gaan en dat hij als onderdeel van zijn studie een maand in Israël had kunnen doorbrengen. Hij heeft veel liefde voor Israël. Hij vroeg ons om hem t.z.t. te vertellen wat de reactie van bisschop Henoeh is en dat hij dan van daaruit dit verder zal oppakken. Hij staat enorm open voor de visie van verzoening tussen de Kerk en de Messiasbelijdende Joodse gelovigen en zei dat hij samen met

nale verzoening zou kunnen maken.

Op zaterdag reisden we naar Kigali om bisschop Henoeh te ontmoeten. Toen hij arriveerde keek hij me aan en zei: "Wij hebben elkaar eerder ontmoet". Het bleek dat hij een van de deelnemers was van onze TJC-II Conferentie in Nairobi in 2006! We hoefden hem dus alleen maar te vertellen wat er daarna gebeurd was met TJC-II. Toen we zijn kantoor verlieten maakten we de afspraak dat we de derde week van mei, van 18 t/m 24 mei, opnieuw een aantal ontmoetingen zullen hebben in Rwanda. Dan zullen we een hele dag doorbrengen met de volgende groepen: 1. bisschoppen en gemeenteliders; 2. voorbidders; 3. vrouwelijke leiders en 4. jeugdleiders.

Op zondag sprak ik in een van de kerken van bisschop Henoeh in Kigali over het belang van het gebed voor Israël en de Messiasbelijdende Joodse gelovigen. Daarna vloog ik terug naar huis.

Ik dank HaSjem voor dit werk en als de deur open blijft dan zullen we er steeds weer doorheen gaan. Dit is zijn werk en we geven Hem alle eer! Wij zijn zijn strijdbijlen!

voorgangers en voorbidders in Rwanda. Ik hoop jullie in mei te zien! Dank jullie wel, leiders en leden van het kantoor van Vanguard voor jullie voortdurende ondersteuning. Moge Adonai jullie allemaal zegenen.

En mijn TJC-II familie bedank ik voor jullie gebeden en ondersteuning. We hebben 1.000 exemplaren van het boekje van TJC-II in het Engels geprint. Bid a.u.b. dat we het boekje ook zullen kunnen printen in het Frans. We hebben ook een vertaling nodig in het Kiswahili. Bid a.u.b. dat we de juiste persoon zullen vinden die dat kan doen.

Tenslotte zie ik uit naar de timing van HaSjem, wanneer de leiders van TJC-II naar Afrika zullen komen en er een heilige explosie zal gaan plaatsvinden!



Bisschop Henoeh Disingizimana,
vicepresident van de
Evangelische Alliantie
van Rwanda



Amos Semuzina (links vooraan) met Elizabeth Kamau (vooraan midden links)
met voorgangers van verschillende denominaties

bisschop Henoeh dit tot een nationaal geluisterd hebben; en alle

Ik wil ook Amos bedanken dat hij deze bijeenkomsten heeft geregeld en met mij mee gereisd is in Rwanda; en bisschop Nathan en bisschop Henoeh, dat ze mij wilden ontmoeten en dat ze naar

TJC-II

Afrikaanse reis 2015 toevoeging:

Zojuist ontvingen we het bericht dat de reis van de ambassadeurs en voorbidders van TJC-II naar Afrika zal plaatsvinden in de herfst van 2015. Er zal een aantal gemeenteliders uit Israël aan deelnemen en verder leden van het Internationale Comité van TJC-II en voorbede-leiders. We vragen uw gebed en uw financiële ondersteuning voor deze onderneming. U kunt ons bereiken via: info@tjci.org met als onderwerp: AFRIKA.

Indrukken van de TJC-II Open Dag

in Nijkerk, Nederland

door een van de deelnemers

Op vrijdag 13 februari bezochten mijn vrouw en ik voor de eerste keer een open dag van TJC-II in Nederland. We keken er met veel enthousiasme naar uit om Peter Hocken, de hoofdspreker, te horen en die hoge verwachting is niet teleurgesteld.

Ik kende Peter Hocken vanuit zijn vele boeken en artikelen en was me bewust van de belangrijke rol die hij speelt in de Joods-christelijke relaties en zijn langdurige betrokkenheid bij de Messiaans-Joodse beweging. Dit was echter de eerste keer dat ik Peter Hocken persoonlijk kon horen en zijn onderricht was geweldig.

Je hoort niet zo vaak onderricht

dat zo degelijk is, zo goed geïnformeerd en gebalanceerd en zo vol wijsheid. Alles wat hij zei werd op zo een manier gezegd dat het voor deze senior-pionier geen probleem was om er uren naar te luisteren.

Ook een mooi onderdeel van de bijeenkomst was de lofprijzing, die heel mooi werd geleid door Paula Leitner. De God van Israël werd werkelijk groot gemaakt en het was echt spiritueel.

Hoewel de bijeenkomst goed bezocht was door veel mensen die een stuk jonger waren dan ik, kon ik niet nalaten om te denken: "Waarom zijn er niet veel meer mensen op een bijeenkomst zoals deze?" Het

was een gelegenheid om te luisteren naar een bezielende spreker die een aantal zeer belangrijke en profetische onderwerpen besprak, die de Kerk wereldwijd raken!

Hartelijk bedankt organiserend comité. We hebben zoveel geleerd en gingen zo geïnspireerd naar huis.

De schrijver is theoloog en gericht op Joods-Christelijke relaties in al haar aspecten.

TJC-II

De geluidsopnamen van deze dag op CD (in mp3-formaat) zijn te bestellen door € 10,- over te maken op rekening **NL35 INGB 0001 5643 88** ten name van Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven onder vermelding van: **CD Open Dag** en vergeet niet uw naam en adres te vermelden!



Paula Leitner uit Nederland, Johanna Binder uit Oostenrijk en Paul Jaeger uit Nederland



Peter Hocken spreekt tot de aanwezigen, naast hem als vertaler Paul Jaeger

Messiasbelijdende Joodse leider Benjamin Berger bezoekt IERLAND

1 – 8 december 2014

door Eugene Boyle

(Eugene Boyle is een katholieke leider, wonend in Rostrevor en
is lid van het Nationale Comité van TJC-II van Ierland)



Benjamin Berger, een lid van het Internationale Comité van TJC-II had een ontmoeting met de Anglicaanse aartsbisschop van Dublin, dr. Michael Jackson, die mede voorzitter is van de Anglicaans-Joodse Commissie en zijn theologische adviseur William Olhausen. We namen de gelegenheid te baat om te vragen of er een mogelijkheid was om een Anglicaans-Messiaanse dialoog te starten in de lijn van de Rooms-katholieke - Messiaans-Joodse dialoog en aartsbisschop Michael gaf aan dat hij dat graag gestalte wil gaan geven.

De eerste openbare bijeenkomst met Benjamin was in het St. Patrick's College in Maynooth (het belangrijkste katholieke diocesane seminarie van Ierland), waar zijn onderwerp "Eenheid onder de christenen: zijn de Messiasbelijdende Joden de sleutel?" hartelijk onthaald werd door een groep van meer dan 50 studenten. Hugh Conolly, de rector van de opleiding, had Benjamin voor de bijeenkomst vriendelijk uitgenodigd voor een maaltijd en een gesprek.

Daarna sprak hij tot een groep van 60 mensen in Longford, 144 kilometer van Dublin. Vandaar reisde hij naar het noorden en stak de grens over voor een ontmoeting met de leider van de basis van Jeugd met een Opdracht in Rostrevor. Daar gaf Benjamin tijdens een Open Dag twee lezingen: een over Gods verbond met Abraham en een over het belang van eenheid in de Kerk en de opstanding van de Messiasbelijdende gelovigen in onze dagen. Dit werd gevolgd door een tijd van vragen en gericht gebed.

De volgende dag had Benjamin een ontmoeting met de plaatselijke katholieke bisschop John McAreevay, ontdekte daar dat ze een aantal gezamenlijke vrienden hadden in Jeruzalem en gaf aan bisschop John een eerste introductie in het bestaan van de Messiasbelijdende Joodse gelovigen. Benjamin reisde daarna verder naar Ballymena voor een openbare ontmoeting die geleid werd door Da-

vid McIlveen, een christen die parlamentslid is in Belfast. McIlveen sprak over zijn visie voor de zojuist door zijn partij gelanceerde pro-Israël groep. Hij hield één minuut stilte voor de vier rabbijnen en de Druzen politieofficier die recentelijk in Jeruzalem vermoord zijn. De reis van Benjamin eindigde met een leidersbijeenkomst in Dublin.

Tijdens deze reis sprak Benjamin erover dat het Gods bedoeling dat Israël Jesjoea leert kennen als haar Messias, in Wie alleen alle beloften vervuld kunnen worden. De belofte van God van het land aan Abraham en zijn nageslacht, vormt een integraal deel van het Verbond en kan niet worden verbroken. We moeten niet alleen kijken naar Israël zoals het vandaag de dag is, maar ook naar de richting waarheen Israël zich beweegt, wat God aan het doen is met Israël en hoe Hij bezig is om af te maken wat Hij, de God van het Verbond, eens begonnen is. De ultieme basis voor het bestaan van Israël als volk in onze dagen, is Gods belofte aan Abraham in Genesis 15. De vervulling van deze belofte zal leiden tot een zegen voor en de verzoening van de volken.

Gods oorspronkelijke plan van herstel betreft de verzoening van de gelovige (Messiasbelijdende) Joden met de gelovigen uit de volken. Paulus noemt dat "Een nieuwe mens". Gods "burgerrecht van Israël" omvat nu zowel de Jood als de niet-Jood op de gelijke basis door het geloof in de Messias, en beiden tezamen vormen de "uitverkorenen" (ecclesia) van God.

Deze gemeenschap van Messiasbelijdende Joodse gelovigen en gelovigen uit de volken is uiteengerukt in de eerste eeuwen van de Kerk, toen het niet-Joodse leiderschap de Joodse gelovigen dwong om zich te assimileren of anders buitengesloten te worden. Met de heropleving van de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap in onze tijd, is God aan het werk om deze eerste, vele eeuwen oude breuk in de Kerk te herstellen.

Als de verdeelde Kerk van deze tijd bereid is samen te werken met God door het lang ontbroken Joodse deel van het Lichaam te omhelzen met dezelfde door de Geest geleid acceptatie waarmee de oorspronkelijke Joodse 'ecclesia' de zich ontwikkelende 'ecclesia' uit de volken heeft omhelsd, dan zal God de weg openen voor de genezing van de verdeeldheid van de Kerk uit de volken.

In zijn relatie met ons en met allen die hij ontmoet heeft, gaf Benjamin gestalte aan deze boodschap: "Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt de Heer de zegen." (Ps. 133:1,3)

Na zijn reis schreef hij: "Moge de Heer jullie blijvend inspireren en jullie gebruiken in Ierland om de weg te openen voor de mensen om te horen over en inzicht te krijgen in Gods plan en doelen met Israël. De Messiasbelijdende Joden die hun roeping naar de volken verstaan, zijn een instrument in Gods hand om de enorme kloof te overbruggen die er gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de Kerk geweest is tussen Israël en de christelijke volken. Moge de Heer jullie overvloedig zegenen op de weg, waarop Hij jullie leidt in Ierland om deze boodschap over Israël en de Messiasbelijdende Joden te brengen aan de mensen van Ierland, zowel katholiek als protestant."

Een uitdagend perspectief!

ROEMENIË – TWEE OPWINDENDE GEBEURTENISSEN IN ORADEA

door rabbijn David Nagy

(Rabbijn David Nagy, president en stichter van de Messiaans-Joodse gemeenschap in Oradea, Roemenië)



OECUMENISCHE WEEK VAN GEBED

Op zaterdag 17 januari 2015 begon de Oecumenische Week van Gebed in Oradea in Roemenië. De eerste dag waren we uitgenodigd in de Grieks-orthodoxe kathedraal en de tweede dag in de Rooms-katholieke kathedraal.

Dit was een unieke gelegenheid en we baden dat het plan en de wil van God hier doorheen tot stand zouden komen. We ontmoetten allerlei gemeenteleiders, inclusief de Orthodox-Joodse opperrabbijn van Roemenië; bisschoppen, priesters, evangelische leiders en honderden gelovigen vulden de kathedralen.

De zevende dag van de Oecumenische Week van Gebed was in de Messiaans-Joodse gemeente in Oradea, in onze synagoge. We kwamen samen met gelovigen en priesters van de Rooms-katholieke, Grieks-orthodoxe, gereformeerde, Lutherse en Unitarische kerken. Daarbij waren onder onze gasten en sprekers ook pinkstervoorgangers en charismatische voorgangers en andere priesters en dominees.



In de Orthodoxe kathedraal



Rabbijn Nagy in de Rooms-Katholieke kathedraal

HAVDALA-DIENST

Het is eindelijk gebeurd! zaterdag 28 februari was de eerste gezamenlijke Havdala-dienst (sluiting van de sjabbat) van de Orthodox-Joodse en de Messiaans-Joodse gemeenschappen. Dit was om moedig te demonstreren dat de Joden in Roemenië niet bang zijn. Dat we openlijk en veilig Joods kunnen zijn. De dienst werd gehouden in het centrum van de stad voor de stadsschouwburg.

De plaatselijke televisie was aanwezig. Het is zowel van historische als van profetische betekenis dat de Orthodox-Joodse en de Messiaans-Joodse gemeenschappen tezamen de gebeden en de zegeningen van de Havdala-dienst ter afsluiting van de sjabbat uitgesproken hebben.



Rabbijn Nagy (links), naast de president van de Orthodox-Joodse gemeenschap van Oradea (midden), en de directeur van het Orthodox-Joodse gemeenschapscentrum (rechts) steken tezamen de havdala-kaarsen aan



(VERVOLG OP PAGINA 6)

ROEMENIË – TWEE OPWINDENDE GEBEURTENISSEN IN ORADEA

(VERVOLG VAN PAGINA 5)

OECUMENISCHE WEEK VAN GEBED

Zondag 25 januari werd de Oecumenische Week van Gebed afgesloten in de Grieks-katholieke kathedraal van Oradea.

Het was een geweldige week met veel goede ervaringen en we hopen dat dit het begin mag zijn van veel nieuwe relaties in het Lichaam van de Messias.

In onze eigen synagoge nam ik de gelegenheid te baat om met al onze bezoekers te spreken over TJC-II. We zijn hoopvol dat deze kerkleiders de visie zullen oppakken.

Dank u voor al uw gebeden. Voorbede is onmisbaar voor alles wat we doen en willen bereiken.

TJC-II



Rabbi Nagy spreekt in de Grieks-katholieke kathedraal

HAVDALA-DIENST

Wij hopen van harte dat de samenwerking tussen onze gemeenschappen zal voortduren. We zijn gewikkeld in een geestelijke strijd met de machten van het kwaad en de duisternis die deze eenheid trachten te verhinderen. Wij danken u voor uw gebeden en vragen opnieuw om uw gebed en voorbede voor ons terwijl wij voort gaan op deze weg.

TJC-II



Buiten bij de stadsschouwburg in Oradea tijdens de havdala-dienst bij het afsluiten van de sjabbat

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjcii.org

Editor:

Carole Wright Email: editor@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjcii.nl www.tjcii.be www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17 – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15 – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11 – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8 – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.