

DE HEUVELS VAN JERUZALEM IN DE LENTE

In deze aflevering: • Reis naar Brazilië
• Gebedsreis Bohemen • Ambassadeursreis in Afrika
• Messiasbelijdend-Joods leiderschap essentieel voor gebedsreis

Een gelijkenis van de Ene Nieuwe Mens

door Dan Juster

Er was eens een stad waar een groot vierkant park werd aangelegd met daaromheen restaurants uit vele landen. De stad verordende dat ieder restaurant voedsel moest aanbieden van uitstekende kwaliteit en een grote variëteit aan gerechten die eigen waren aan de etnische groep of het land dat het vertegenwoordigde. Restaurants ijverden om eraan deel te kunnen nemen. Er was een jury die de gerechten proefde en daarna stemde wie een contract kreeg om een restaurant te exploiteren aan het voedselplein. Er waren veel uitgelezen keukens vertegenwoordigd: Duits, Frans, Spaans, Grieks, Italiaans, Argentijns, Braziliaans, Mexicaans, Ethiopisch, Marokkaans, Chinees, Japans, Thais en nog andere.

Alle eigenaren van de restaurants waren verenigd in een coöperatie. Een paar keer per jaar organiseerden ze een exquise gerechtenmarkt op straat. De eigenaren deden hun best om te voorkomen dat mensen zich zouden overeten. De markt verschafte de burgers de mogelijkheid om de verschillende smaken en menu's te proeven. De concurrentie was mild. De restaurants liepen goed en het plein werd goed onderhouden.

Op zekere dag werd er een nieuwe burgemeester gekozen. Als radicale

socialist was hij tegen concurrentie. Hij vond het systeem waarin de restaurants met elkaar concurreerden niet rechtvaardig. Terwijl alle restaurants kostendekkend waren, was het duidelijk dat de Chinese, Mexicaanse en Italiaanse restaurants meer bezoekers hadden dan de andere. Daarom vaardigde hij een verordening uit dat alle restaurants hetzelfde soort voedsel uit de verschillende landen moesten aanbieden. Ieder restaurant zou dezelfde menukaart gaan hanteren en kon daardoor natuurlijk maar enkele gerechten van ieder land aanbieden.

In eerste instantie werd de verandering toegejuicht door velen en leek dit een mooie manier om gestalte te geven aan de eenheid in de stad. Anderen hadden er wel vragen bij aangezien er nu minder culinaire keus zou zijn. Na een tijd moest driekwart van de restaurants sluiten aangezien er niet voldoende variëteit was in het aanbod om nog steeds zoveel klanten te trekken als voorheen. De lege gebouwen zagen er naargeestig uit en het hele plein ging er verlopen uitzien.

De gelijkenis uitgelegd

Deze gelijkenis is een antwoord aan

de christenen en Messiaanse Joden die het beeld van de "Ene nieuwe mens" van Paulus zo uitleggen dat er slechts één vorm mogelijk zou zijn voor een plaatselijke gemeente. Deze gemeente draagt dan wat elementen van het Joodse, het Afrikaanse en het Spaanse in zich mee binnen een grotendeels hedendaagse Westerse vorm van aanbidding. Slechts zelden tref je in dergelijke "Een nieuwe mens" gemeenten traditionele hymnen of andere uitdrukkingen aan van historische geworteldheid en continuïteit. Je treft er niet de diepte aan van Joodse vormen van liturgie. Je kunt er wel zo nu en dan een Messiaans-Joods lied aantreffen, het Sjema, of het vieren van de feesten van de Tora niet op de juiste datum, maar in het daarop volgende weekend. De vermindering in diversiteit wordt toegeschreven aan de instructie van Paulus: "Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg" (1 Korintiërs 11:1).

Dat is de reden waarom mijn boek *That They May be One* (Dat zij één mogen zijn) oorspronkelijk als titel had meegekregen: **Een volk, vele stammen.** (VERVOLG OP PAGINA 2)

Een gelijkenis van de Ene Nieuwe Mens

(VERVOLG VAN PAGINA 1)

Dr. Dan Juster is lid van het Internationale Comité van TJC-II en is een leider in de Messiaans-Joodse beweging vanaf 1971. Hij is directeur van Tikkun International Ministries, een netwerk van organisaties die toegewijd zijn aan het herstel van Israël en de Kerk.



Mijn stelling is dat God houdt van variëteit (Genesis 1) en daarom verlangt dat er allerlei verschillende vormen van gemeenten ontstaan, wanneer zij zich open stellen voor de cultuur waarin ze vorm krijgen. Daarbij geloof ik ook dat God waar de hecht aan de verschillende stijlen, die zich door de eeuwen heen ontwikkeld hebben en dat het de moeite waard is om ze te behouden. Dit betekent natuurlijk niet, dat er geen nieuwe vormen toegevoegd kunnen worden. Grote kerken kunnen op een adequate manier gestalte geven aan allerlei verschillende vormen door heel gevarieerde bijeenkomsten te houden. En dat doen sommige dan ook. Er zijn nu kerken die regelmatig Messiaans-Joodse aanbiddingsdiensten houden en hun Joodse leden aanmoedigen een Joodse levensstijl te leven. Dit helpt een echte kwaliteit in verscheidenheid te bewaren. Ik waardeer die inspanningen ten zeerste. Ik waardeer het ook wanneer etnische groepen hun eigen geluid en expressie van aanbidding ontwikkelen en niet slechts Westerse hedendaagse aanbiddingsliederen vertalen in hun eigen taal.

Tijdens een recent bezoek aan Zuid-Korea heb ik zeer genoten van de unieke Koreaanse liederen.

Ik moet wel zeggen, dat Messiaans-Joodse gemeenten ook niet-Joodse leden kunnen hebben die geroepen zijn tot deze Joodse vorm van bediening en die daarom binnen deze gemeenten een uitdrukking vormen van de eenheid tussen Jood en niet-Jood, Israël en de volkeren.

Degenen die een eenvormige “Een

nieuwe mens” gemeente promoten realiseren zich niet, dat dit een directe bedreiging vormt van het specifieke in het leven en de roeping van de Joodse discipelen van Jesjoea. Al meer dan 42 jaar zijn onze inspanningen erop gericht om Joodse mensen op te roepen zich te identificeren met en te leven als deel van hun eigen volk, om de goede dingen in het Joodse erfdeel te omhelzen en de slechte ervan af te wijzen. Dit vraagt om een specifieke gerichtheid, om studie en om een zekere diepte. Het vereist ook dat alles geplaatst wordt in de context van Jesjoea als middelpunt. Specifieke Messiaans-Joodse uitdrukkingsvormen en de sterke implementatie daarvan onder de Joodse gelovigen zijn cruciaal.

Het onderscheid tussen Israël en de volkeren laat zien dat God geniet van variëteit in Zijn Kerk en bevestigt de etnische vormen van geloofsuitdrukking. Mijn visie van de “Ene nieuwe mens” verbindt de Joden met vertegenwoordigers van de volkeren in verschillende soorten van onderlinge gemeenschap. Je hebt Messiaans-Joodse gemeenten die deel nemen aan vieringen van de Stadskerk. Er zijn pastors en leiders van verschillende achtergronden die regelmatig bijeenkomen om samen te bidden. De gezamenlijke bijeenkomsten zijn als de periodieke gerechtenmarkt in het park, zoals ik dat in de gelijkenis hierboven heb beschreven. Omdat de verschillende uitdrukkingsvormen hun belangrijke verschillen behouden, kunnen we allemaal deze variëteiten bezoeken, bestuderen en ervan leren, zonder dat het

ooit saai zal worden. Iets van deze verschillende uitdrukkingsvormen kunnen we met elkaar delen in gezamenlijke bijeenkomsten die zo nu en dan gehouden kunnen worden. Deze bijeenkomsten zijn uiteraard een samenstelling van verschillende elementen, maar op zo'n manier dat allerlei uitdrukkingsvormen naast elkaar bewaard blijven. Wij hebben Afro-Amerikaanse koren gehad, Messiaans-Joodse dans en een traditionele communie/avondmaal viering in één gezamenlijke bijeenkomst.

Eén vlees

De “Ene nieuwe mens” moeten we meer zien als de eenheid tussen man en vrouw die één vlees worden in het huwelijk (Genesis 2:24). Het verschil tussen de beide huwelijkspartners, samen in eenheid, is wat het huwelijk zo mooi maakt. Zo is het ook met de kerken: één volk, veel stammen!

N.B. Voor wie de Engelse taal machtig is, is het volgende filmpje van Dan Juster over dit onderwerp (15 min.) een verrijking:

https://www.youtube.com/watch?v=zH8xi_dz6hl

TJC-II

Opgelet!

Onze volgende Open Dag zal zijn op vrijdag 4 november. Noteert u deze datum alvast in uw agenda, want het belooft dit keer een bijzondere dag te worden. Nadere informatie komt in het volgende Communiqué.

De TJC-II reis naar Brazilië met Johannes en Christi Fichtenbauer

31 augustus t/m 16 september 2016

door zuster Adola

(Zuster Adola is een voorbidster van TJC-II Internationaal en een lid van de Evangelische Mariazusters, een protestantse orde die gesticht is door moeder Basilea Schlink. De zusters zijn betrokken bij verzoeningsbedieningen in vele landen, waarbij ze beginnen met de overlevenden van de Sjoa en helpen om genezing te brengen voor de diepe wonden die geslagen zijn door de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Zuster Adola maakt vanaf 1980 deel uit van de zustergemeenschap in Curitiba en is nauw betrokken bij het werk van TJC-II in Brazilië, waar ze zich al vele jaren inzet voor het bij elkaar brengen van de Joodse en de niet-Joodse gelovigen in de Messias.)

We zijn zo dankbaar voor de gebeden van alle trouwe voorbidders van TJC-II wereldwijd die ons omringd hebben gedurende deze reis, en dit hebben wij op allerlei manieren tastbaar ervaren. We hebben de vrede en de bescherming van de Heer ervaren gedurende de hele periode van 17 dagen, voor de vlieguren, onze gezondheid, het weer en in het bijzonder tijdens de bediening. Brazilië is een enorm groot land met beminnelijke mensen met een warm hart, grotendeels christelijk, en toch hebben nog maar weinig van hen gehoord over TJC-II. Brazilië heeft in potentie een van de grootste groepen Messiasbelijdende Joden vanwege het enorme aantal Joden dat voor de inquisitie in Spanje en Portugal is gevlucht (de Maranen) in de tijd waarin Zuid-Amerika juist was ontdekt en gekoloniseerd werd. Daarom was deze reis een belangrijke tijd om te zaaien, onderricht te geven en contacten te leggen in de drie grootste steden van Brazilië: Sao Paulo, Curitiba en Rio de Janeiro. Het was geweldig om Johannes Fichtenbauer (lid van het Internationale Comité van TJC-II) met zijn vrouw Christi bij ons te hebben, een geweldige steun en metgezel op alle momenten. Ik had het voorrecht dat ik deze reis mocht organiseren, dat ik hen in contact mocht brengen met

onze goede vrienden, hen begeleiden als gids en vertaler, omdat weinig Brazilianen Engels of Duits spreken.

Johannes is een fantastische leraar. Hij had veel onderzoek gedaan en had zich in gebed op deze reis voorbereid. Hij heeft zijn onderricht, verdeeld in vier lesblokken, in vier verschillende steden kunnen geven. Hij sprak over:

- 1) De rol van Israël in het heilsplan en het concept van de Ene Nieuwe Mens
- 2) De geschiedenis en de uitroeiing van het Joodse deel van de Kerk als gevolg van de vervangingstheologie
- 3) De wedergeboorte van de Messiaanse beweging
- 4) Wat wij kunnen doen om bij te dragen aan de Ene Nieuwe Mens en het uitleggen van de visie van TJC-II.

De samenvatting van alle vier de toespraken werd, vertaald in het Portugees, uitgedeeld tijdens de samenkomsten. De drie boekjes van TJC-II in het Portugees waren een geweldig vervolg op het onderricht en werden gretig gekocht bij de boekentafel. Johannes heeft op een indrukwekkende manier de geschiedenis van de eerste eeuw uitgelegd, de systematische uitroeiing

van alles wat Joods was en de dodelijke groei van de vervangingstheologie. Veel mensen merkten op dat zij deze dingen nog nooit eerder hadden gehoord en dat ze deze tot nu toe nog nooit zo helder hadden kunnen zien.

Van 1 tot 5 september waren we in de regio van Sao Paulo. De coördinator van deze regio was Pedro Arruda, een bekende katholieke leider met veel contacten met evangelische en katholieke leiders. Hij is een van de leiders van de "In Christus"-beweging, die verbonden is met Mateo Calissi in Bari in Italië. Op zijn rustige en trouwe manier deed hij een groot werk door zijn organisatietalent en zijn bemiddeling en bracht ons zo in verbinding met de juiste mensen. Johannes gaf eerst twee ochtenden onderricht aan een profetenschool met ongeveer 35 studenten. Ik zou willen dat u de gezichten had kunnen zien van deze jonge mensen, veel van hen toekomstige leiders, toen de Heilige Geest hun hart en hun verstand opende.

(Vervolg op pagina 4)



Links: Johannes onderwijst, Zuster Adola vertaalt;
Rechts: groepsfoto met Johannes tussen Christi en pastor Jaime

De TJC-II reis naar Brazilië

(VERVOLG VAN PAGINA 3)

Na de laatste sessie, sprak een jongeman namens hen allen en zei dat God Johannes helemaal uit Oostenrijk had gebracht om onderricht te geven over de geschiedenis van de Kerk en om voor hen de Schriften te openen over dingen, die zij nog nooit eerder hadden begrepen vanuit het licht van het Joodse volk, en waarvan ze voelden dat het de waarheid was. En dat zij nu geconfronteerd waren met de schuld van de christenen en hun verantwoordelijkheid daarin voor het hele lichaam van Christus.

In Jundiai, een stad die op een uur afstand van Sao Paulo ligt, was een avondbijeenkomst met ongeveer 50 deelnemers van een charismatische vrije gemeente waar het onderricht goed ontvangen werd. De twee avonden daarop gaf Johannes zijn hele onderricht aan ongeveer 200 deelnemers in een groot auditorium in Barueri. Veel van de deelnemers waren van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en veel mensen vertelden na afloop dat de hele manier waarop zij de Schriften lezen en hun visie op het Lichaam van Christus na deze bijeenkomsten was veranderd. We zagen bij de boekentafel dat de mensen heel dankbaar waren voor de boodschap en meer wilden weten! Alle boeken werden verkocht. Verschillende belangrijke leiders waren aanwezig en we hopen dat deze groep in de toekomst de fakkel verder zal dragen. Al het onderricht is beschikbaar op YouTube via een link op hun website.

Van 8 tot 12 september bezochten we Curitiba. Hier werden de vier blokken onderricht gegeven aan een Katholiek Theologisch Seminarie voor ongeveer 90 studenten. Er was een grote openheid en we ontvingen veel positieve en dankbare reacties. We zagen dat een katholieke zuster op een bepaald moment tranen in de ogen had. De directeur van het seminarie zei dat dit een echte openbaring voor hem was en dat het heel belangrijk was. We blijven positieve reacties krijgen, ook vandaag nog toen een priester kwam voor een kort bezoek en vertelde hoezeer hij de bijeenkomsten gewaardeerd heeft en dat hij veel van Johannes geleerd heeft. We hadden hier enige weerstand verwacht, maar Goddank waren de muren omgehaald. In Curitiba was ook

een avondbijeenkomst georganiseerd met 35 vrienden van Kanaän, de Braziliaanse tak van de Evangelische Mariazusters. Op de laatste dag in Curitiba hadden we een ontmoeting met pater dr. Narcial Maçaneiro, een professor in dogmatiek aan de Katholieke Universiteit, actief in de "In Christus"-beweging, die een diep inzicht heeft in de Messiaanse zaak. Hij is zeer geïnteresseerd in TJC-II en kent de Weense kardinaal Schönborn. Pater dr. Marcial Maçaneiro zal een belangrijke vriend zijn.

Op 13 en 14 september waren wij in Belo Horizonte. Daar waren wij te gast bij de Messiasbelijdende rabbijn Marcelo Guimarães en zijn gemeente. Zij vierden hun 18^e verjaardag als gemeente en Johannes sprak over TJC-II en de Ene nieuwe mens. De tweede avond was Rosj Hasjana en het was geweldig om het Nieuwe Jaar en het blazen op de sjofar mee te mogen vieren met deze zeer levendige gemeente. Ongeveer de helft van de groep van 200 TJC-II voorbidders komt uit deze gemeente.

Onze laatste stad was **van 14 tot 16 september Rio de Janeiro.** De eerste avond waren we bij "Het Nieuwe

aan zo'n 90 deelnemers. Er was een grote openheid en we ontvingen warme reacties van veel van de aanwezigen. Een van de vertalers, pastor Silas, bracht een aantal leden van zijn evangelische gemeenschap mee en ze waren zeer geïnteresseerd in TJC-II. Ze nodigden ons uit voor een lunch op hun prachtige landgoed de volgende dag, om sommige leiders beter te leren kennen. Het was een geweldige afronding van de reis. We zijn zo dankbaar naar de Heer voor zijn leiding en zijn bescherming de hele tijd. We hopen dat er blijvende vrucht zal komen van het gezaaide zaad. We hebben Brazilië dieper in ons hart gesloten. Ons belangrijkste gebedspunt is nu dat meer regionale leiders de roeping zullen verstaan, zich bij het team zullen voegen en de visie van TJC-II verder zullen verspreiden in Brazilië.

TJC-II



Nachtelijk zicht op Christus de Verlosser en Rio de Janeiro, Brazilië

Hart", een nieuwe charismatische gemeenschap, geleid door Izaias, die 25 centrale leiders had uitgenodigd voor een diner om meer te horen over TJC-II. De volgende dag gaf Johannes de vier lessen in de ochtend en middag bij de katholieke charismatische *Goede Herder Gemeenschap*

Een kort verslag: Gebedsreis in Bohemen

door Mgr. Peter Hocken

(Mgr. Peter Hocken is een katholieke theoloog, leraar, auteur en lid van het Internationale Comité van TJC-II)



Van 8 t/m 10 oktober 2015 zijn een groep leiders en voorbidders van TJC-II bijeen gekomen in de Republiek Tsjechië om onder tranen vergeving te vragen voor de zonden, die gedurende eeuwen gedaan zijn tegen de Eucharistie / het Avondmaal / de Tafel van de Heer en die een grote blokkade schieden tegen het gezamenlijk vieren hiervan. Het Internationale Comité van TJC-II had gezien dat dit noodzakelijk was en het was ervan overtuigd dat de obstakels alleen verwijderd zouden kunnen worden door belijdenis van zonden en bekering – iets dat, naar ons weten, nog nooit eerder expliciet gedaan was.

In ons belijden van de zonden tegen de Eucharistie waren we er zeer attent op, dat we de leer en het geloof van andere christenen niet zouden bekritisseren. Ons verlangen was om te belijden wat een schat de gave van de Eucharistie is en het diepe verlangen van de Heer dat wij er gezamenlijk deel aan kunnen nemen. Het probleem ligt niet bij de regels of de praktijk van enige kerk of denominatie, maar bij de vervormingen en afwijkingen van de juiste praktijk, die aan de huidige situatie ten grondslag liggen. Wij geloven dat het belijden van deze zonden waarmee wij ons identificeren, ruimte schept en de deur opent voor nieuwe

doorbraken in de toekomst.

Aangezien de Eucharistie / het Avondmaal een belangrijke plaats heeft gehad in de hervormingsbeweging die geassocieerd wordt met Jan Hus, werd Bohemen gekozen als de meest geschikte plaats voor deze gebedsreis. Pas nadat de reis georganiseerd was ontdekten wij dat dit jaar de 600-jarige herdenking was van de executie van Jan Hus als ketter in Constance (6 juli 1415).

Onze gezamenlijke tocht begon met gebed in Praag op de ochtend van 8 oktober, waar we de Heer dankten voor deze geweldige gave van Zichzelf voor ons en voor onze redding. Dit werd gevolgd door een schuldbelijdenis dat de latere problemen en misbruiken een gevolg waren van het afstand nemen door de Kerk van haar Joodse wortels. Dezelfde middag was er in de St. Clemens kerk een schuldbelijdenis door de katholieken van het katholieke misbruik en dwaalleer, wat ertoe leidde dat een priester uit Praag de zonde begon te belijden van de houding van de priesters van Praag jegens Hus 600 jaar geleden.

De volgende dag gingen we naar Tabor waar de radicale Hussieten hun fort hadden gebouwd tijdens de heftige reacties van de Tsjechen op de execu-

tie van Hus. Hier vond een protestantse schuldbelijdenis plaats en tevens een diepere katholieke/lutherse verzoening. De specifiek evangelische schuldbelijdenis begon in Tabor en ging verder in Praag de volgende ochtend. Dit werd gevolgd door een schuldbelijdenis door de Messiasbelijdende Joden over de wijze waarop zij veelal Christelijke praktijken met hun vervormingen en afwijkingen hebben overgenomen, in plaats van het ontwikkelen van een inzicht en een praktijk die diep geworteld is in het leven en geloof van het Joodse volk.

TJC-II heeft het voorrecht gehad om deel te hebben aan deze ervaring onder de soevereine leiding van de Heer van een gezamenlijke schuldbelijdenis onder broeders. **Dit is niet het werk of de verdienste van een mens.** We gingen naar Bohemen in gehoorzaamheid aan de Heer en we geloven dat we allemaal gedaan hebben wat Hij van ons heeft gevraagd. De rest is in Zijn handen.

TJC-II

Maart 2016 Een ambassadeursreis in Afrika

De deelnemers aan de ambassadeursreis van TJC-II in Afrika zijn juist teruggekeerd en een uitgebreider verslag zal in ons volgende Communiqué opgenomen worden. Nu al hoorden we goede berichten over het belangrijke werk dat God van 5 t/m 13 maart 2016 verricht heeft onder de honderden Afrikaanse leiders, die deelgenomen hebben aan de bijeenkomsten in verschillende steden.

Het belang van de timing van deze reis wordt ook onderstreept door de diplomatieke ontmoeting tussen de president van Kenya en de premier van Israël waarbij nadrukkelijk gesproken is over een verdere verdieping van de eenheid tussen de twee landen. *(U kunt de video van deze historische gebeurtenis vinden op de Facebook pagina van TJC-II door te gaan naar www.tjci.org en te klikken op de Facebook icoon bovenaan de home page.)*

TJC-II



Op de foto ziet u leiders van de Now Generation Europa (onder de 40 jaar), zuster Mary Paul (achter, midden) en Paula Leitner (vooraan, derde van rechts) met nieuwe Now Generation vrienden uit Kenya die ja gezegd hebben op de visie van TJC-II.

MESSIASBELIJDEND-JOODS LEIDERSCHAP

ESSENTIEEL VOOR GEBEDSREIS

door Donna Ballard

(Donna Ballard is directeur Communicatie bij TJC-II Internationaal in Dallas, Texas)



In oktober 2015 leidde het leiderschap van TJC-II de gebedsreis naar Bohemen om erkenning te geven aan en zich te bekeren van de zonden die gedurende de eeuwen zijn verricht m.b.t. de Eucharistie (het Avondmaal). Bohemen (nu de Tsjechische Republiek) was uitgekozen als een geschikte plaats voor deze gebedsreis omdat de belangrijke hervormer Jan Hus en de daaropvolgende Hussitische oorlogen voor een deel draaiden om de Eucharistie. Historici zeggen al heel lang dat de Hussitische oorlogen het patroon hebben gelegd voor de Europese revoluties. En veel later hebben de volgelingen van Hus opwekkingen beïnvloed die de hele wereld over zijn gegaan. Echter, beide zijden van het conflict in Bohemen hebben wrede handelingen verricht, geweld bedreven en hoogmoed vertoond, waardoor er een verdeeldheid is gekomen onder gelovigen in Europa die tot op heden voortduurt.

Hoewel deze strijd zich vooral voerde onder niet-Joodse gelovigen heeft het ook invloed gehad op de Joodse bevolking. Men gelooft dat de Hussieten de eerste christelijke groep waren in de geschiedenis van Europa die zich keerden tegen de vervolging van de Joden. In tegenstelling tot Maarten Luther en de andere hervormers was van de Hussieten bekend dat zij respect en waardering hadden voor het Joodse volk vanwege hun historisch belangrijke plaats en hun positieve invloed op de wereld. De Hussieten geloofden dat de Joodse bevolking ondersteuning en vriendelijkheid verdiende, zonder dat zij ge-

**Messiasbelijdende
Joodse TJC-II leiders
bidden samen in
Praag**



schuldbelijdenis en vergeving en vroegen zich in gebed af hoe vandaag de dag de Messiaans-Joodse gemeenschap de Eucharistie zou moeten zien.

Toen kwam de vraag: **“Hoe kunnen we gevoelig zijn voor de diep beleefde gezichtspunten van de ander, en tegelijk trouw blijven aan onze eigen overtuiging?”** Door het werk van Gods Geest en de genade van de nederigheid werd het duidelijk dat dit niet alleen mogelijk is, maar dat er een grote vreugde en beloning is voor ieder die deze weg vindt.

Aansluitend op de gebedsreis in Praag en Tabor reisden de deelnemers naar Terezin (Theresiënstadt) en het concentratiekamp daar waar tienduizenden Joden gestorven zijn. Meer dan 150.000 Joden (inclusief veel kinderen) zijn daar maanden of jaren geweest voordat zij per trein naar hun dood gestuurd werden in kampen als Treblinka en Auschwitz,

dwongen zouden moeten worden om zich te bekeren of zich te laten dopen.

Een belangrijk onderdeel van de gebedsreis waren de Messiasbelijdende-Joodse TJC-II leiders. Ze namen deel aan de tijden van

vernietigingskampen in het bezette Polen.

Een belangrijk moment van de gebedsreis naar Bohemen was ook het slot ervan tijdens een gezamenlijk sjabbatviering, die geleid werd door twee van de Messiasbelijdende leiders, Benjamin Berger en Avi Mizrahi. Het diner werd gehouden in de stad Tabor, het centrum en thuis van de Hussitische opstand. We zaten daar in de stad waar oorlogen geleid hebben tot vele jaren van verdeeldheid. De deelnemers van TJC-II vreugden zich samen rond die ene sjabbattafel te zitten om uitdrukking te geven aan de kern van het gebed van Jesjoea: **“Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.”** (Johannes 17:21)

TJC-II



Shabbat diner in Tabor

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjcii.org

Editor:

Carole Wright Email: editor@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjcii.nl www.tjcii.be www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen:** Joh. 17 – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem:** Hand. 15 – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel:** Rom. 11 – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea:** Zach. 8 – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.