

JERUZALEM IN DE WINTER

In deze aflevering:

- Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van TJC-II
- Kairos Conferentie en de Alleluia-gemeenschap
- Twintig Jaar TJC-II (een reactie)

Chanoeka-lichten in Boedapest

door **Andrea Simonyi**

TJC-II voorbidster in Hongarije



In 1945 heerste de Hongaarse Pijlkruispartij (een nationale politieke partij) in de Kerk en in de straten van de steden. Ze pleegden massamoorden onder de Orthodox-Joodse gemeenschap van Boedapest. De Joodse bewoners van de stad, de doktoren en patiënten van twee Joodse zieken-



huizen en de bewoners van een Joods bejaardenhuis werden omgebracht. Er bestond een hechte band tussen de Katholieke gemeenschap en de Pijlkruisers. Zij waren als de slechte herders die beschreven worden in het boek Ezechiël, die toestonden dat wilde dieren de levens van de schapen roofden.

Als een daad uit voorbede kwam onze groep op dit Chanoekafeest (1 Mak 4:56-59) samen om een Chanoekia (9-armige kandelaar) aan te steken bij een kerk die in de buurt ligt waar deze dingen hebben plaatsgevonden. Onder de aanwezigen waren een Hervormde dominee, een Grieks-Orthodoxe priester, de leider van een Katholieke gemeenschap, enkele Messiasbelijdende Joden en een gelovige uit een Vrije Kerk. De Orthodox-Joodse rabbijn van het bejaardenhuis (dat ook het doelwit was van de Pijlkruis moorden) sprak de zegeningen uit.

We ervoeren een stuk geestelijke strijd, maar we hebben dit gedaan als voorbereiding voor een diepere schuldbelijdenis en bekering in Hongarije, omdat Jesjoea zelf het Chanoeka-feest heeft gevierd in Jeruzalem (Johannes 10) en omdat wij geloven dat het licht van de Heer schijnt in de duisternis. Zoals vaak het geval is, moet het volle effect van dat licht nog zichtbaar worden.

De Chanoekia was een geschenk van de man die daar vertelde dat Jesjoea zelf Chanoeka heeft gevierd. De Chanoekia vormde een uitdaging voor het onderdrukte Jodendom en bracht geestelijke vrijheid voor de Joodse identiteit. Onderdrukt Jodendom is de verschrikkelijke erfenis van de tweede generatie Joodse overlevenden van de Sjoa. We begonnen vanuit een intense pijn en verdriet over onze duistere geschiedenis, maar bewogen ons naar licht en vreugde toe. We staken iedere avond een licht meer aan, Messiasbelijdende Joden, een Orthodoxe Jood en Christenen uit de volkeren, die samenkwamen op een plaats waar in het verleden Pijlkruisers een massamoord begijnen.

Een van de avonden voegde een echtpaar zich bij ons met een Joods-Katholieke achtergrond. We zongen en deden voorbede voor de Joodse gemeenschap. Op de zevende dag voegde, onder anderen, een Grieks-Orthodoxe priester zich bij ons. We kregen contact met een voormalig leider in de Katholieke Kerk van Joodse afkomst, die in de jaren 80 een gemeenschap stichtte: "De Leeuw van Juda". We hadden maanden naar zijn adres gezocht en tijdens het Chanoekafeest, zorgde de Heer ervoor dat we op een bijzondere manier zijn telefoonnummer kregen.

De laatste avond voelde ik mij sterk door de Heer geleid om een Israëlitische vlag

mee te nemen als teken van de opstanding van het Joodse volk. We zwaaiden symbolisch met de vlag over het lege stuk terrein waar zich vroeger het hoofdkwartier had bevonden van Pijlkruisers. Toen een jong Joods gezin voorbij wandelde waren zij onder de indruk dat wij hier Chanoeka aan het vieren waren. Dit betekende heel veel voor hen. Het was een teken voor mij dat Jesjoea wenst dat we onze harten en onze ogen gericht houden op het land waar Hij zal terugkeren, ook wanneer we hier aan het afrekenen zijn met een zeer duister verleden.

De eerste avond waarop we de Chanoekia hadden aangestoken werd gevolgd door dagen van beproeving (harde wind en regen die probeerden de lichten te doven, problemen in het gezin en een bijtende kou). Terwijl we volhardden, begonnen we een echte doorbraak te ervaren. Ik denk dat ik nooit eerder zoveel van de heerlijkheid en de eeuwige heiligheid ervaren heb, die mij staande hielden toen ik niet veel innerlijk kracht van mezelf meer had.

Ik dank allen die gebeden hebben voor onze bescherming, voor een doorbraak en voor de intense tegenwoordigheid van de Heer. We bidden nu dat onze Joodse vrienden die hebben deelgenomen (een jonge rabbijn, een overlevende van de Sjoa, en een jonge Joodse student) gevuld zullen worden met het licht van Jesjoea en de Heilige Geest. De Heer doet wonderen en ik heb de innerlijke overtuiging dat Hij ons vraagt om in deze geestelijke strijd te volharden. Chanoeka is tenslotte het gedenken van de inwijding van de tempel van de Heer.

TJC-II

Verlag van de jaarlijkse bijeenkomst van TJC-II in Israël

Er zijn verslagen ontvangen van de recente jaarlijkse bijeenkomst in Israël: van de voorbidders van TJC-II en van leden van het Internationale Comité (IC) van TJC-II. De bijeenkomst was in Jeruzalem van 11 t/m 23 september 2016.

Verschillende deelnemers getuigden dat dit de beste TJC-II bijeenkomst was sinds men vele jaren geleden hiermee begonnen is. Hier zijn de verslagen van twee deelnemers, gevolgd door een gezamenlijke verklaring van het IC.

Peter Hocken, lid van het IC:



Peter Hocken is in 1964 priester gewijd voor het Rooms-Katholieke diocees van Northampton in Engeland en heeft zijn theologische graad behaald in 1984 aan de Universiteit van Birmingham in Engeland. Hij heeft de Britse nationaliteit en woont op dit moment in Oostenrijk. Peter is een van de leiders binnen de Katholieke Charismatische Beweging.

Naar mijn mening was dit een van de beste bijeenkomsten van het Internationale Comité. Vier leden hiervan waren eerder benoemd tot Uitvoerend Comité. Zij hebben de meer administratieve zaken op zich genomen, waardoor het IC als geheel nu de tijd heeft om zijn werk goed en zonder druk te verrichten.

We hadden een positieve bijeenkomst met een twaalftal Israëlische Messiasbelijdende leiders. We hebben ook voortgang geboekt in het vestigen van een basis in Jeruzalem, waarbij we gekozen hebben voor een tijdelijke oplossing, terwijl op termijn een permanente oplossing in de Oude Stad wordt nagestreefd.

Dit jaar hadden we Dr. Doug Beacham van de International Pentecostal Holiness Church als gast en ook rabbijn Boris Grisenko, die de Messiaanse Gemeente in Kiev in Oekraïne leidt. Hij was ons in het bijzonder tot hulp bij de discussie hoe wij de Russischtalige Messiaanse Gemeentes in Israël kunnen bereiken.

Vera Garcia, voorbidster:

Vera Garcia, oorspronkelijk uit Brazilië, heeft de laatste 22 jaar in de VS gewoond en is van beroep counselor. Ze is lid van de Baruch HaShem Synagoge in Dallas in Texas.

Ieder jaar komt het Internationale Comité (IC) van Toward Jerusalem Council II bij elkaar om de Heer te zoeken voor het werk van TJC-II. De afgelopen vijf jaar heb ik het voorrecht gehad om, samen met voorbidders uit veel verschillende landen, voorbede te doen voor het IC. Gewoonlijk komen we de week voor de bijeenkomst van het IC bij elkaar om het aangezicht van God te zoeken en de weg

te bereiden voor onze Joodse en niet-Joodse broeders om van God te horen en daarin tot eenheid te komen. We vasten en bidden met elkaar tijdens deze eerste week. Tijdens de tweede week, wanneer het IC zijn bijeenkomsten heeft, blijven we voor hen bidden.

Dit jaar kwamen we bijeen in Kirjat Yearim, de plaats waar de Ark van het Verbond ongeveer 25 jaar heeft gestaan, voordat Koning David hem meenam naar Jeruzalem. Onze gebedstijden waren bijzonder gezegend. De tegenwoordigheid van de H. Geest was voelbaar door de eenheid onder de voorbidders. Het is opwindend om het aangezicht van de Heer te zoeken en Zijn stem in ons hart te horen, als we bidden dat het gebed van Jesjoea voor de eenheid (Joh. 17) mag worden verhoord. Net als in de afgelopen jaren hebben we ervaren dat ons gebed belangrijk was voor de vergadering van het IC. Het maakt je klein wanneer je dit ziet gebeuren: de Koning van het heelal, de Heer der heren, verleent zijn oor aan de voorbede van Zijn volk. Hij openbaart Zijn hart en gedachten aan ons en nodigt ons uit om medewerkers te zijn met Hem.

De voorbidders namen ook deel aan vier verschillende TJC-II gebedswachten in Succat Hallel in Jeruzalem. We loofden de Heer op deze speciale plaats en ervoeren weer op een indrukwekkende wijze die speciale eenheid. We proclameerden dat er slechts één God is, de God van Israël, die zowel Jood als niet-Jood liefheeft en die diep verlangt naar de eenheid in het Lichaam van de Messias.

In het midden van de tweede week waren de voorbidders uitgenodigd om wat tijd door te brengen met het IC en met hen te delen wat de Heer ons heeft laten zien. De voorbidders genieten altijd van deze tijd omdat het ons de gelegenheid biedt om contact te hebben met het IC en om bevestigd te worden in de leiding van de H. Geest. We werden bemoedigd omdat veel van de leiders vertelden, dat de bijeenkomst dit jaar productiever was dan ooit. Wij geven alle eer aan God!

(vervolg op pagina 3)



Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van TJC-II in Israël

(vervolg van pagina 2)

We geven hier een verslag van een belangrijke discussie die door het IC gehouden is in september tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Israël. In het IC worden dergelijke discussies gehouden wanneer er een controversieel punt is dat de eenheid van het IC bedreigt. Het verslag dat volgt legt de bezorgdheid uit, die deze discussie noodzakelijk maakte. De achtergrond van de discussie was de oppositie tegen TJC-II in Israël van bepaalde Messiasbelijdende leiders die zeer kritisch zijn over de Rooms-Katholieke deelname aan TJC-II. De IC-leden die met deze kritiek te maken hebben, zochten hulp in de wijze waarop ze deze kritiek tegemoet kunnen.

1) Wij berichten aan onze vrienden en degenen die ons ondersteunen, dat een aantal leden van het IC hun diepe bezorgdheid konden uiten over recente gebeurtenissen en zaken m.b.t. paus Franciscus, in het bijzonder een videoboodschap waarin hij universalistische ideeën lijkt te propageren, zijn deelname aan bijeenkomsten met niet-christelijke religieuze leiders bijvoorbeeld bij Ground Zero in New York en in Assisi en dat hij onvoldoende onderscheiding toont in de relatie tot de Islam.



2) Door onze r-k broeders hierover vragen te stellen, hebben we een onderzoek gedaan naar de r-k leer, gericht op wat de centrale geloofspunten zijn die paus Franciscus uitdraagt. Met verwijzing naar de basisdocumenten van de geloofsleer van de r-k kerk (zoals de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie; de Catechismus; het document 50 Jaar na Nostra Aetate van december 2015; de gezamenlijke katholieek-lutherse verklaring over de Rechtvaardiging uit Geloof; en anderen), hebben zij ons verzekerd dat noch Franciscus, noch de r-k kerk onorthodox is m.b.t. de centrale Christelijke geloofsleer, noch dat er enig bewijs is, dat de r-k kerk langzaam aan het afdrijven is in de richting van de ene wereldgodsdienst. Ondanks deze uitleg hebben sommige broeders toch nog hun bedenkingen. Echter sommige van deze verschillen in leer en theologie tussen de leden van het IC zijn niet alleen geschilpunten tussen de r-k leden en de anderen, zoals ook bijvoorbeeld de vraag of mensen die niet in Jesjoea geloven gered kunnen zijn. Deze verschillen zijn

niet nieuw, maar ze komen wel steeds aan de oppervlakte wanneer er controverses opduiken.

3) We hebben een nieuw niveau van gevoeligheid bereikt voor de wijze waarop de Messiaanse gemeenschap in Israël de verschillende verklaringen en acties van het Vaticaan bekijkt. Onze aandacht ging uit naar de verschillende rollen die de paus speelt (bijv. wanneer hij als diplomaat spreekt op het wereldtoneel; zijn rol als leidende stem voor de christelijke wereld wanneer hij zijn zorgen uit over de christelijke gemeenschappen die als minderheid lijden onder ISIS; zijn rol als leraar van de r-k kerk).

4) We hebben geconstateerd dat er behoefte is aan schuldbelijdenis over de r-k geschiedenis in Israël; in het bijzonder m.b.t. de geschiedenis van het Latijns patriarchaat en we hebben dit op de agenda gezet voor de volgende IC-bijeenkomst.

5) We hebben erkend dat er veel r-k taalgebruik is en r-k praktijken zijn die in het bijzonder veel zorgen oproepen bij Protestantse Christenen en ook bij Messiasbelijdende Joden, wat ertoe leidt dat zij Rooms-Katholieken uitsluiten van het Lichaam van Christus en zelfs de r-k kerk behandelen als een ketterse sekte. In deze tijd, waarin paus Franciscus probeert bruggen te

bouwen naar de pinkstercristenen en de protestantse christenen, is het belangrijk dat deze obstakels in het begrijpen van elkaar onder de aandacht van het r-k leiderschap gebracht moeten worden.

6) Zelfs met en door de zeer eerlijke communicatie met elkaar, hoewel we geen overeenstemming konden bereiken, eindigden we met een diepere bewogenheid, empathie en bewondering voor elkaar, vanuit het besef dat onze "werelden" zo verschillend zijn in gebruik en betekenis van woorden en tekenen, hoewel we deel uitmaken van hetzelfde Lichaam van de Messias.

7) We erkennen dat we steeds weer wonderen nodig hebben om voorwaarts te kunnen gaan. We eindigden in nederigheid en gebed voor de Heer. We willen benadrukken dat onze eenheid ligt in de visie, die we allen delen: de verzoening van Jood en niet-Jood in Jesjoea, de enige Messias van Israël en de enige Redder van de wereld.

TJC-II

Kairos Conferentie en de Alleluia-gemeenschap

door Donna Ballard,

verantwoordelijk voor de promotie van TJC-II



De Alleluia-gemeenschap van Augusta in de staat Georgia in de VS hield in juli 2016 een vierdaagse



KAIROS Conferentie, geleid door Matteo Calisi, een leider met een hart voor verzoening. Gesticht in het begin van de jaren 70, praktiseert de Alleluia-gemeenschap de oecumene. Zij geloven dat God hen niet alleen geroepen heeft om d.m.v. een verbond met elkaar samen te leven, maar dat Hij hen ook de genade heeft geschonken om dit waar te maken. De gemeenschap, die met vier gezinnen begonnen is, wordt geleid door oudsten, die de mensen aanmoedigen om bij de erediensten in het weekend aanwezig te zijn, waarbij ze hun eigen denominatie vertegenwoordigen en de rest van de week als gemeenschap samen op te trekken. Dit betreft o.a. wekelijkse bijeenkomsten, sociale bijeen-

komsten, conferenties, de K-12 school en de alledaagse vieringen en gebeurtenissen.

Inclusief de kinderen heeft de gemeenschap zo'n 700 leden bestaande uit gezinnen en ongehuwden. Iedere volwassene neemt deel aan het 24/7 gebed van de *Alleluia-gemeenschap*. Nadat de leiders gehoord hadden van TJC-II, voegden zij gebed voor TJC-II toe aan de bestaande gebedsrichtlijnen. Verschillende leden van de gemeenschap hebben deelgenomen aan vele bijeenkomsten van TJC-II en nu hebben zij een TJC-II gebedsgroep gevormd die maandelijks bijeenkomt. Het is zeer bemoedigend om de toewijding te zien van de TJC-II voorbedegroep met verschillende Messiasbelijden-

de Joodse leden. Bob en Janet Hatfield leiden deze gebedsgroep en zien dat de *KAIROS Conferentie* een nieuw enthousiasme heeft gebracht.

De meeste leden van de *Alleluia-gemeenschap* wonen dicht bij elkaar en velen hebben hun achtertuin tegen die van een andere lid. Zo vormen ze een heel blok waar gemeenschapsleden wonen en dat zorgt dat ze met elkaar een prachtig parkachtig gebied hebben waar ze gemeenschapsmaaltijden kunnen houden en concerten of andere zaken kunnen organise-



ren. De conferentie begon op woensdagavond met een "achtertuin"-bijeenkomst. De geest van liefde en gastvrijheid was vanaf het begin merkbaar. De gemeenschap is ongeveer 65% r-k, 30% protestant en 5% Messiaans-Joods. Naar mijn mening waren de belangrijkste elementen van de *KAIROS Conferentie* de geest van eenheid onder zo een diverse groep mensen en de tegenwoordigheid van de H. Geest tijdens de bijeenkomsten.

Er was tijd om te praten met de leiders die vertelden over de afgelopen 40 jaar. Ze vertelden dat vaak de behoefte was gevoeld om veranderingen aan te brengen in de gemeenschap en dat het belangrijk was om niet vast te houden aan ideeën en regels die geen leven voortbrengen. "**De nadruk leggen op de belangrijke dingen en niet op de minder belangrijke dingen**" was het steeds weer terugkerende thema.

Wat mij opviel was, terwijl we wereldwijd het werk van verzoening zien tussen verschillende stromingen binnen de Kerk, dat de Messiasbelijdende Joden vaak geen deel uit maken van deze verzoening. Dit was natuurlijk de reden waarom wij uitgenodigd waren bij de *KAIROS Conferentie*. Maar ook wanneer de Messiaans-Joodse gemeenschap er wel deel van uitmaakt, wordt zij vaak gezien als een andere denominatie, zoals baptisten, presbyterianen en lutheranen, alsof het allemaal verschillende christelijke denominaties zijn die tot eenheid moeten komen.

(vervolg op pagina 5)

KAIROS Conferentie en de Alleluia-gemeenschap door Donna Ballard

(vervolg van pagina 4)



Het is mijn mening dat er helderheid moet komen op dit gebied. De Messiaans-Joodse gemeenschap is de olijfboom (Rom 11). Het is van groot belang voor het niet-Joodse deel om tot eenheid en verzoening te komen met de Messiasbelijdende Joden, zodat "Jood en niet-Jood één zijn voor de terugkeer van de Messias". De verzoening en eenheid kan alleen tot stand komen samen met de Messiaans-Joodse gemeenschap.

De leiders zeiden dat veel mensen naar hen toe gekomen waren met het verzoek meer te willen weten over de Messiaans-Joodse gemeenschap. Er was een verlangen en een behoefte aan schuldbelijdenis ook onder de deelnemers aan de conferentie nadat zij gehoord hadden over de Messiasbelijdende Joden.

Een oudere dame vroeg mij met tranen in de ogen: "**Maar denk je dat de Joden die geloven in Jezus bereid zouden zijn met ons samen te komen? Ik weet het niet want we hebben zoveel tegen hen misdaan.**" Ik verzekerde haar dat ze niet alleen welkom was maar ook nodig en dat TJC-II be-

staat uit gelovigen uit alle stromingen van het Lichaam van de Messias.

***Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Goed als olie op het hoofd,
die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad.
(Psalm 133:1-2)***

Hoewel ik niet R-K ben, was de eucharistieviering van zaterdag een hoogtepunt voor mij. De liturgie werd levend door de lofprijzing. Om 400 mensen tegelijk te horen zingen in de Geest, in prachtige harmonie, was zeer krachtig. Het leek een voorafbeelding van de eeuwigheid wanneer we tezamen zullen zijn in perfecte eenheid met onze Redder.

Er waren verschillende positieve ontwikkelingen voor TJC-II. Enkele voorbeelden daarvan:

- * De mogelijkheid van een bijeenkomst van TJCII in Canada door de contacten die tijdens de conferentie gelegd zijn.
- * Versterking van de voorbedegroep van TJC-II in de staat Georgia (VS).
- * Contacten opbouwen met de *Community of God's Delight* in Dallas in Texas.
- * Contacten met mensen die geïnteresseerd zijn in de NOW Generation.
- * De gelegenheid om te spreken over Messiasbelijdende Joodse gelovigen met mensen die actief werken aan verzoening in de Kerk maar die weinig kennis hebben van de Messiaanse Beweging.
- * Het verwelkomen van de sjabbat met deelnemers aan de conferentie in het huis van een van de Messiasbelijdende-Joodse leden van de Alleluia-gemeenschap.

TJC-II



Twintig jaar TJC-II

Een reactie van een 96-jarige lezeres die wij u niet willen onthouden.

Ik heb met belangstelling TJC-II Communiqué 2016-2 gelezen en ben geschrokken van het artikel **20 jaar TJC-II** door Peter Hocken. Hij noemt 3 redenen om uit te leggen, waarom het enthousiasme is teruggelopen in de laatste jaren. Ja zo gaat dat vaak. In het begin werkt men juichend aan de opbouw van iets nieuws en als je niet alert blijft, zakt de vreugde weg zonder dat het tot je doordringt. Zegt God niet verschillende malen in de Bijbel "Wees Waakzaam"? En waarom is er weerstand tegen deelname van de R.K. en Orthodoxe kerken? Is dat zo of lijkt dat zo?

Bij mij is mijn inzicht op TJC-II juist andersom gegaan.

Rond de eeuwwisseling maakte ik kennis met TJC-II. Dit stond nog in de kinderschoenen, omdat het Communiqué in het Engels werd uitgegeven. Gelukkig duurde het niet zo lang, voor deze in onze eigen taal verschenen. Ik vond alles wel interessant, maar het ware drong niet tot mij door. Na verloop van tijd beëindigde ik het abonnement, maar bewaarde alle gegevens. In de week vóór Pink-

steren bid ik, zoals elk jaar, de Pinksternoveen. Opeens krijg ik het gevoel, alsof er iets over mijn hoofd komt dwarrelen. Ik ga door met bidden. Als ik klaar ben, lees ik een artikel van Pat Collins: "Christenen en Messiasbelijdende Joden". Dan lijkt het of alles wat ik

*..... maar dan leven
wij al 2000 jaar lang
buiten de wil van God!*

ga lezen, over dit onderwerp gaat. Ik zoek mijn oude gegevens van TJC-II en vind dan een prachtig boekje "Op weg naar de Tweede Vergadering van Jeruzalem", Visie, Oorsprong en Documenten van februari 2010. Ik ga het lezen en merk aan gezette streepjes e.d., dat ik het ooit gelezen heb, 5 jaar geleden, en het heb weggelegd. Nu in 2016 lees ik het opnieuw en nu begrijp ik de tekst. En nu overvalt mij een enorme emotie, die wekenlang aanhoudt. Ik kom er niet uit. Mijn conclusie:

maar dan leven wij al 2000 jaar lang buiten de wil van God! Jezus, die Zijn leven geeft en niet erkend wordt. Slechts Zijn apostelen en een kleine groep Joden, erkennen Hem als de Messias. Ik heb werkelijk zitten huilen: maar dan is het niet gegaan zoals God het bedoelde! Als het was gegaan zoals Hij bedoelde, zou er dan een Holocaust hebben plaatsgevonden? Zou de Islam hebben kunnen ontstaan enz.?

Als ik het boekje opnieuw lees, kan ik dankbaar zijn dat God deze visie openbaarde aan Messiasbelijdende Joodse mensen, die uiteindelijk samen met christenen de mensen van het begin van TJC-II zijn. Ik hoef niets uit te zoeken, zij hebben dat al gedaan.

Hoewel ik nog genoeg vragen heb, voel ik mij nog steeds getroffen door die enorme openbaring van de H. Geest over de H. Schrift, waarin de Waarheid te vinden is. De Geest, die voor Joden en heidenen gekomen is en nog steeds Zijn kracht aan ons geeft als wij er om vragen.

TJC-II

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:

Marty Waldman Email: egs@tjcii.org

Editor:

Carole Wright Email: editor@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:

René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

IBAN: **NL35 INGB 0001 5643 88**

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjcii.nl www.tjcii.be www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.