



## Een intensieve reis door Azië door Dan Juster



Dr. Dan Juster

*"TJC-II is een initiatief waarin we alle christelijke kerken, gemeenten en bewegingen oproepen om zich officieel te verbinden met en te richten op de verrezen Messiaans-Joodse beweging, ten eerste in Israël maar ook in de diaspora. Dit is een noodzakelijke stap in de voorbereiding van de Kerk voor de eenheid met Israël en de Messiaanse Beweging."* – Dan Juster.

In dit artikel doet Dan Juster, lid van het Internationale Comité (IC) van TJC-II, verslag van zijn 2<sup>e</sup> reis naar Azië naar een groeiend aantal deelnemers aan TJC-II, maar waar hij ook contact had met velen voor wie TJC-II nog nieuw was.

**Moge God verheerlijkt worden in alles wat door TJC-II gedaan wordt in Azië!**

Op dinsdag 27 april keerde ik in de vroege uren van de ochtend terug naar huis van een prachtige maar ook vermoeiende reis naar Azië. Ik probeer vooraf altijd goed af te wegen wat voor reisschema ik op me neem, maar neem daarbij ook mijn verantwoordelijkheid in ogenschouw om zowel onze be-dieningen (Revive Israel / Tikkun) te vertegenwoordigen alsook TJC-II. Dit is onderdeel van de voorbereiding van de Kerk op de eenheid met Israël en het Messiaans Jodendom, ter voorbereiding op de gebeurtenissen van de laatste dagen en de terugkeer van Jesjoea.

### Zuid-Korea

Deze marathonreis door Azië was gepland na veel gebed en overleg met leiders uit de verschillende landen. Van alle Aziatische landen waar we over nagedacht hebben was Zuid-Korea de makkelijkste keuze. We hebben

daar al lange tijd goede contacten en werken samen met Jeong Jacob Lee, de coördinator van TJC-II. Hij had een schema opgesteld met



Leidersconferentie TJC-II Zuid-Korea

daarin ontmoetingen met een brede variatie aan leiders en tevens enkele belangrijke samenkomsten. Er waren bijeenkomsten met de leiders van twee krachtige apostolische netwerken, spreekbeurten tijdens diensten van de Cross Church (Korea Huis van Gebed, een jongerenkerk met bijna 1.000 leden), Jin Sup Kim, de vicepresident van de Presbyteriaanse Baekseok Universiteit, een tijd van onderricht voor het HIM-netwerk van Che Ahn in Zuid-Korea (wiens basis in Californië (VS) is), en een Messiaans-Joodse Conferentie georganiseerd door het Korea Israël Netwerk en TJC-II. De kerk die dit sponsorde was een levendige charismatische presbyteriaanse kerk die zeer toegewijd is aan Israël. Dit is bijzonder aangezien de meeste presbyterianen in Zuid-Korea geloven in de vervangings-theologie\*. In iedere bijeenkomst was de respons zeer positief. We werden geconfronteerd met wat onjuiste leerstellingen van sommigen die beweren de Messiaans-Joodse beweging te vertegenwoordigen, maar nadat we de gebalanceerde Bijbelse boodschap van het herstel van Israël en de Kerk in de eindtijd konden uitleggen, was het vertrouwen hersteld. We hebben tijdens de lange



Dan spreekt in de Cross Church (Korea Huis van Gebed)

*In dit nummer:*

**Intensieve Azië reis**

Blz. 1&2

**Een op Jeruzalem gebaseerd perspectief op de visie van TJC-II**

Blz. 3

**NOW Generation: Actief en doelgericht**

Blz. 4

**Ierland: Vrienden van Israël**

Blz. 5

**Een en dezelfde Bijbel?**

Blz. 6

# Een intensieve reis door Azië (vervolg van pagina 1)

maaltijden goed over deze onderwerpen met elkaar kunnen spreken.

## Singapore

Van Zuid-Korea vloog ik naar Singapore. Onze gastheer daar was George Annadorai, een leider die zich al twintig jaar inspant om steun voor Israël op te bouwen. George aarzelde nog om partner te worden van de Messiaans-Joodse beweging. Hij was gelukkig wel bereid een leidersbijeenkomst te organiseren en daar hebben velen hun instemming

huiskerkbeweging van het vaste land van China. Ik besloot hem mijn levensverhaal te vertellen en hoe ik tot mijn inzichten ben gekomen over de Kerk van de laatste dagen en het herstel daarvan. Dit betreft dan ook de rol van de Kerk in de redding van Israël. Alles was erop voorbereid dat ik twee dagen les zou geven, zeven volle uren op het belangrijkste christelijke televisiestation. Het was of ik een miniseminar mocht geven! 's Avonds waren er belangrijke bijeenkomsten. De wijze waarop zij de boodschap ontvingen was indruk-

vastgesteld. Er werden tafels neergezet waar de apostolische vader en al de leiders hun handtekening zetten onder prachtig ontworpen



De Zeven Verklaringen in Taiwanese Mandarijn ondertekend



De Tabernakel van David in Taipei, Taiwan

betoond met de verklaringen van TJC-II en het verlangen te kennen gegeven om partner te worden van onze bedieningen. Er is een open deur om terug te keren. Er waren twee openbare bijeenkomsten en die zijn goed verlopen. In deze onderrichtsessies, zowel in Zuid-Korea als in Singapore als in Taiwan, gaf ik een boodschap over *De identiteit van de Kerk* – mensen uit alle volken die gevoegd zijn bij Israël en haar bestemming, omwille van de verlossing van de wereld. Ik heb ook gesproken over de laatste dagen.

## Taiwan

De bijeenkomsten in Taiwan waren het hoogtepunt van de reis en overtroffen al mijn verwachtingen. Tot mijn verbazing gingen we vanuit het vliegveld meteen naar een diner met een groep leiders, inclusief de leidende apostolische vader van de Taiwanese kerk. Deze man wordt diep gerespecteerd door de leiders van de

wekkend. Ze wilden allemaal *De Zeven Verklaringen van TJC-II* (zie [www.tjcii.nl](http://www.tjcii.nl)) ondertekenen. De leiders zeiden expliciet dat ze een verbond met ons willen aangaan. De genade van God over deze ontmoetingen was ongekend. Het beste moest echter nog komen en was, naar ik later hoorde, pas vlak voordat ik uit Israël vertrok, geregeld. Ik preekte tijdens drie diensten in de kerk in Taichung, waar apostel Chou de opziener is. Dit was niet zijn eigen gemeente, want die is in Taipei, maar het is een grote levendige gemeente, met veel evangelisatie, genezingsbedieningen, een theologische opleiding en nog meer. De positieve respons van deze leider en zijn mensen stemt tot veel dankbaarheid. Die avond echter was er een bijeenkomst van alle leiders en voorbidders van dit netwerk in Taiwan. Ze hadden een conferentie van drie dagen voor gebed en voorbede. Ik was de spreker en dat was pas een paar dagen voor de conferentie

exemplaren van *De Zeven Verklaringen van TJC-II*. Hun respons op het onderricht was zo hartverwarmend. De grote vraag is nu hoe we al deze contacten wam kunnen houden voor de toekomst. Vrijwel overal heb ik een open uitnodiging gehad om terug te komen. Gelukkig ben ik deel van een team hier in Jeruzalem en hebben we onze voorbidders van TJC-II wereldwijd, die kunnen helpen dit in gebed en actie mee te dragen. Moge God verheerlijkt worden in alles wat er gedaan is door TJC-II Azië.

\*Noot van de redacteur: Vervangings-theologie leert dat de Kerk in Gods plan in de plaats gekomen is van Israël. Mensen die de vervangings-theologie aan-hangen geloven dat de Joden niet langer Gods uitverkoren volk zijn en dat God geen specifieke plannen meer heeft voor het volk Israël in de toekomst.

## TJC-II



Dan en Patti Juster

Dr. Daniel Juster, lid van het IC van TJC-II, is een leider in de Messiaans-Joodse beweging vanaf 1972. Hij is de directeur van Tikkun International en is auteur van meer dan 20 boeken over theologie en praktische theologie.

## Een op Jeruzalem gebaseerd perspectief op de visie van TJC-II door Brian Cox



Brian Cox

Enige jaren geleden vond er een flinke verandering plaats in het begrip en de betekenis van de visie van TJC-II zoals God die oorspronkelijk gegeven heeft aan rabbijn Marty Waldman. TJC-II als een reizende tabernakel was nu gearriveerd in Jeruzalem. Jeruzalem was niet langer het doel van TJC-II maar was nu het centrum geworden van haar leven en missie. Vanuit de Stad van de Grote Koning zijn we geroepen om de bestemming van de Stad van de Grote Koning – Gods plan van verzoening - te vervullen en gestalte te geven, volgens het gebed van Jezus in Johannes 17. Een verandering van denken geeft vaak een dieper inzicht in en een grotere openbaring over een oorspronkelijke visie van God. Dat is geloof ik ook het geval met de visie van TJC-II. Ik geloof dat het diepere inzicht van een TJC-II,

*TJC-II is niet langer “op weg naar Jeruzalem” nu Jeruzalem de basis is geworden voor het leven en de missie van TJC-II.*

dat haar basis heeft in Jeruzalem is dat de volken in de relatie komen met Israël, zoals Paulus die weergeeft in Romeinen 9-11. Dit is de visie van de olijfbom! De Messiaans-Joodse beweging en de Kerk uit de volken vertegenwoordigen Israël en de volken. Gods plan van verzoening tussen Israël en de volken begint als een mosterdzaad. Wat zijn de implicaties van dit inzicht? Ten eerste dat de visie van TJC-II veel groter is dan de verzoening tussen de Messiaans-Joodse beweging en de kerken uit de volken als instituten. De Messiaanse Joden vertegenwoordigen Israël; haar sociale, politieke en economische leven. De kerken uit de volken vertegenwoordigen de volken; hun sociale, politieke en economische leven. Een waarachtig werk van het Koninkrijk zal zich verder uitstrekken dan het institutioneel religieuze raamwerk en zal invloed uitoefenen op de bredere maatschappij. Het Evangelie heeft niet alleen geestelijke effecten maar ook sociale, economische en diplomatieke effecten.

Ten tweede vormt de visie van TJC-II een uitdrukking van de visie van Jesaja 19:23-25 waar gesproken wordt van een heerbaan van Assur naar Egypte, waarbij Israël de derde partner is. Dit is een visie van een nieuw soort relatie tussen Israël en de naties, niet gebaseerd op nationale interesse maar op verzoende relaties. Zoals Israël in 1948 tot leven gekomen is na bijna 2.000 jaar, zo zien we nu hoe Assur weer tot leven komt na 2.600 jaar. De visie van TJC-II staat in een grotere context namelijk de vervulling van de Bijbelse profetieën in onze dagen. De vervulling van Jesaja 19 is nu letterlijk mogelijk en TJC-II is een uitdrukking van de juiste basis voor de vervulling van dit proces, namelijk om de volken in een juiste relatie te brengen met Israël.

Ten derde is de juiste relatie met Israël gebaseerd op het oorspronkelijke visioen van Abraham in Genesis 12:3. God zegt daar tot Abraham: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. Met andere woorden: Een juiste houding

tegenover Israël is een houding waarin je Israël zegent en niet vervloekt. Eeuwenlang hebben het Christendom en de Islamitische wereld Israël vervloekt in de vorm van de vervangingstheologie. Daarbij wordt door de Kerk geleerd dat de Kerk in de plaats gekomen is van Israël en eeuwen later door de Islam dat zij in de plaats gekomen is van zowel Israël als de Kerk. Theologieën werken altijd door in de sociale, politieke en diplomatieke sfeer van volken. In het Christendom heeft de vervangingstheologie uiteindelijk geleid tot de Europese Sjoa. In de Islamitische wereld werkt het nog steeds door in de vorm van haat en vijandschap tegen de staat Israël.

In 2012 gingen Benjamin Berger, Eyal Friedman, Elizabeth Kamau en ik voor een zending van TJC-II naar Kenya, Oeganda en Ghana. Tijdens een bijeenkomst bij de Evangelische Alliantie in Nairobi beschreef een Pinksterbisschop een visioen dat hij zeven jaar eerder had ontvangen toen

hij met een groep voorbidders was gaan bidden op de top van een berg in de buurt van Nairobi. Terwijl ze daar waren gaf God hem een beeld waarin hij zag dat het volk van Kenya naar de top van de berg kwam. Daarna kwamen alle volken van Afrika naar de top van de berg en ook de Joden uit Israël. In het beeld zag de bisschop dat de volken van Afrika verzoend werden met Israël. Hij begreep dat dit de zegen van God zou vrijzetten over het hele continent Afrika.

TJC-II is niet langer “op weg naar Jeruzalem” nu Jeruzalem de basis is geworden voor het leven en de missie van TJC-II. Deze werkelijkheid geeft ons een dieper inzicht in de oorspronkelijke visie. TJC-II is niet slechts een visie van verzoening tussen religieuze instituten. Het is de visie van Jesaja 19 – niet gebaseerd op nationale belangen, maar op verzoende relaties – waarlijk een nieuwe wijze van omgang tussen Israël en de volken van de wereld.

### **TJC-II**

Brian Cox, lid van het IC van TJC-II, is een Episcopale priester met een professionele training in het oplossen van conflicten. Hij dient als pastor en als senior-medewerker bij een non-gouvernementele organisatie in Washington DC en is directeur van een academisch programma gericht op diplomatie gebaseerd op geloof.

Om de Zeven  
Verklaringen van  
TJC-II te ondertekenen:  
ga naar [www.tjcii.org](http://www.tjcii.org)  
en selecteer de link:  
“Click here to sign the  
Seven Affirmations”

# NOW-Generation Europa: Actief en Doelgericht

door zr. Mary Paul Friemel



Zuster Mary Paul Friemel, voorbidder TJC-II en lid kernteam TJC-II NOW-Generation Europa

In de eerste jaren waarin gepoogd werd een groep jongere deelnemers van TJC-II bijeen te brengen, werd onderkend dat dit niet de “volgende” generatie genoemd moest worden maar de “nu” generatie. De jaren daarop

hebben we geworsteld met onze plaats in TJC-II. We vroegen ons af hoe we konden passen in de bestaande structuren en daarnaast konden blijven bewegen in onze eigen stroom. Een paar jaar geleden begrepen we van de Heer dat we moesten gaan werken binnen de bestaande nationale teams en dit bleek de sleutel te zijn. Dit heeft ons in staat gesteld om te realiseren wat het betekent om de TJC-II NOW-Generation te zijn. De eerste maanden van dit jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest. De eerste was in Krakau in Polen, waar we deelnamen aan een Messiaanse conferentie, gevolgd door een tweedaagse NOW-Generation bijeenkomst. Het programma was intens maar eenvoudig: aanbidding, uitwisseling en gebed. Het was zeer bemoedigend om te horen hoe de leden van de NOW-Generation getrouw aan dat Woord van de Heer

met Ludwig en Cecily Benecke, die deel uitmaken van het Duitse nationale team. Deze bijeenkomst was speciaal voor het kernteam, een kleine groep deelnemers van de NOW Generation uit Europa en Israël, die de groepen helpen om richting te vinden en de vaart erin te houden. We keken terug naar wat er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden en keken daarna vooruit naar wat de Heilige Geest van ons vraagt in het komende jaar. We

**Het was zeer bemoedigend om te horen hoe de NOW-Generation leden getrouw aan dat Woord van de Heer hun natie tot hun prioriteit hebben gemaakt.**

hadden een prachtig weekend met een verdiept onderling contact, gebed en natuurlijk de nodige zaken van TJC-II. We waren onder de indruk van de leiding van de Heilige Geest en we gingen allemaal weg met het gevoel: “God is trouw, God is zo trouw!” Naast hun werk in de nationale teams hebben de leden van het kernteam er mee ingestemd elkaar te ondersteunen in de vorm van drie verschillende projecten:

- Een reis naar Roemenië – het belangrijkste project voor 2017 zal een gebedsreis zijn naar Roemenië, waar we meer hopen te leren over de Orthodoxe Kerk en contact hopen te maken met jonge mensen van daar.
- We willen onze relatie met de Messiaanse Gemeente in Kiev (KEMO) versterken, misschien door er een weekend heen te gaan.
- We willen de activiteiten van TJC-II in Boedapest ondersteunen. Dit was zeer op ons hart. We moeten van de Heilige Geest nog ontvangen hoe we dat gestalte kunnen geven.

Velen van ons zijn betrokken bij Wittenberg 2017, begin november, ter herinnering aan de 500<sup>e</sup> verjaardag van de protestantse reformatie. Ludwig en Cecily hebben een centrale rol in

het plannen van deze bijeenkomst. Het Comité Wittenberg 2017 heeft bewust een plaats gegeven aan de Messiaans-Joodse gelovigen in de planning van deze gebeurtenis.

Een veel voorkomende klacht van de NOW-Generation leden is dat ze te druk zijn..., maar het goede nieuws is dat de meesten van ons druk zijn met zaken die te maken hebben met TJC-II! Ja, we zijn werkelijk NOW betrokken, **actief en doelgericht**. We hebben beloofd voor elkaar te bidden terwijl we tezamen de visie van TJC-II: verzoening, eerherstel en eenheid dienen.

**TJC-II**

**Kijk eens naar TJCII op facebook in het Engels en Spaans!**

**Breng ook een bezoek aan de vernieuwde website van [www.tjcii.nl](http://www.tjcii.nl)**

**Hier vind u alle Communiqués, de brochures van TJC-II, video's met onderricht over TJC-II.**

**Maak dan ook meteen een uitstapje naar Atelier Yaffa (via *Publicatie*); alle opbrengsten daarvan zijn voor TJC-II.**



Leden van de TJC-II NOW-Generation Europa

hun eigen land tot prioriteit hebben gemaakt. Nu al aan het einde van de lente kunnen we de vruchten zien van die bijeenkomst in Krakau. Er hebben zich twee NOW-Generation groepen gevormd: een in Hongarije in Boedapest en een andere in Oostenrijk in Wenen. We vragen u om te bidden voor beide groepen dat ze niet zullen verslappen in hun wandel in de Geest!

Onze tweede bijeenkomst was in het eerste weekend van maart in Duitsland

# TJC-II Ierland: Vrienden van Israël

door Donna Ballard, TJC-II Directeur Promotie



Ierland is geliefd over de hele wereld. Facebook berichtte onlangs dat Ierland een van

drie landen is die het meest opgezocht worden. Je vindt er prachtige groene landschappen bedekt met de witte stippen van blijde schapen. Als je aan Ierland denkt, komen de hartverwarmende mensen en het heerlijke eten meteen in gedachten. TJC-II Ierland heeft iets dat speciaal is voor het hart van God: de vele Ieren die Israël liefhebben en de Messiaans-Joodse gemeenschap ondersteunen. Er is een toegewijd kernteam dat geleid wordt door Paddy Monaghan. Hier volgen een aantal activiteiten van het afgelopen jaar:

**“Eenheid in de Kerk op Gods manier: de Ene Nieuwe mens”, in februari 2016 - Benjamin Berger, lid van het IC van TJC-II en voorganger van een Messiaans-Joodse gemeente in Jeruzalem was de spreker. Hij sprak in Dublin in een zaal van een Katholieke**



Benjamin Berger en het Ierse TJC-II Team

kerk (een opname van de lezing is verkrijgbaar bij het internationaal bureau van TJC-II), in de St. Mark's Pentecostal Church en tijdens een seminar in de All Nations Church. In Newry sprak Benjamin in een Pinksterkerk en leidde een weekend Residential Conference die geopend werd door de Katholieke bisschop John McAreevy en de Anglicaanse bisschop Harold Miller. Velen beschouwden de conferentie als een succes en cruciaal voor de komende gebeurtenissen.

**Andrew White, de Anglicaanse pastor van Bagdad in november/december 2016 – Bekend door zijn verzoenend leiderschap in Irak. Na de invasie van Irak bouwde hij de gemeente weer op tot 6.500 leden.**

1.700 van zijn gemeenteleden zijn vermoord, velen omdat ze weigerden zich te bekeren tot de Islam. Andrew



David Turner, Andrew White, en Paddy Monaghan

White heeft negen boeken geschreven waaronder “Geloof onder vuur”, “De

pastor van Bagdad” en “Vergeef ons, Vader”.

Meer dan 450 mensen bezochten de Ierse nationale conventie van de Volle



Volle Evangelie Zakenlieden, Nationale Conferentie

Evangelie Zakenlieden. Er waren deelnemers uit de Katholieke kerk, de Kerk van Ierland, de Dun Laoghaire Evangelie gemeente, de Pinkstergemeente en Messiaans-Joodse gemeenten. Andrew White heeft ook gesproken voor de Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken van het parlement van Ierland en deze commissie heeft erin toegestemd dat in mei/juni de ambassadeurs van China, Pakistan, India, Iran en Egypte opgeroepen worden om voor deze Commissie te verschijnen om uit te leggen waarom christenen worden vervolgd in deze landen.

**Gods visie voor de Kerk van vandaag - de Ene Nieuwe Mens: Jood en niet-Jood, één in de Messias met Matthew Rudolph, maart 2017**

Matthew is de Messiaans-Joodse directeur van Gateways Beyond in Cyprus. Het doel van Gateways Beyond is om een leger te doen opstaan van jonge nse gelovigen die een licht zullen zijn voor de wereld.



Matthew Rudolph en zijn gezin

De conferentie werd gehouden in het centrum van JmeO in Rostrevor. Het kernteam van TJC-II ervoer dat het bezoek van Matthew belangrijk was; daarbij is hij de eerste van de tweede generatie van Messiaanse Joden die spreken in Ierland. Er worden plannen gemaakt voor zijn terugkeer in oktober.

**De Mars van de Levenden, Ierland, mei 2017 – ter gelegenheid van Yom HaShoa, voegde TJC-II Ierland zich bij de Mars van de Levenden. Christenen en Joden uit Noord- en Zuid-Ierland kwamen hiervoor bijeen. Er ging een speciale bus voor van Dublin naar Belfast en dat stelde de deelnemers in staat om daar stelling te nemen tegen antisemitisme. Een menigte verzamelde zich bij de Jaffe Fontein op het Victoria**

Plein en wandelde vandaar naar de stadshal, met vlaggen van de landen die er tegenwoordig waren; een teken van de internationale steun. De namen van de 12 overlevenden van de Sjoa die een toevlucht hebben gevonden in Ierland, werden voorgelezen. Er zijn er nog vijf in leven. Een kleindochter van een man die verantwoordelijk was voor het vermoorden van Joden tijdens WOII vertelde hoe zij recentelijk de betrokkenheid van haar familie bij de Sjoa had ontdekt. Ze uitte haar verdriet daarover en sprak zich uit zich te wijden aan het bestrijden van antisemitisme vandaag. De mensen waren diep geraakt. Peter Weir, voormalig minister van onderwijs zei: “Het was mij een eer



Plechtig moment: aansteken van de Holocaust kaarsen

om deel te nemen aan deze dag en om samen met anderen de mensen te herinneren

die vermoord zijn tijdens de Sjoa (Holocaust).“ Hij kondigde een programma aan voor de lagere en middelbare scholen van Noord-Ierland “Lessen van Auschwitz”. De opperrabbin van Noord-Ierland, David Singer, zei: “Er is een beweging gaande om de zes miljoen Joden, die omgekomen zijn in de Sjoa, te herinneren. De Mars van de Levenden is het beste antwoord om nieraan gestalte te geven.” De Katholieke en Protestantse deelnemers van TJC-II zijn verenigd in hun inspanningen. Zij verspreiden literatuur waarin de visie van TJC-II wordt gepromoot, inclusief een pamflet getiteld: “Evangelische Katholieken”. Het beschrijft een belangrijke beweging binnen de Katholieke Kerk die het Joodse volk en de eenheid in het Lichaam van Christus ondersteunt en bevordert. “... opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad..” (Johannes 17:23; HSV)

TJC-II



Mars van de Levenden, Ierland, 2017

# Een en dezelfde Bijbel?

door rabbijn Dr. Mark Kinzer



Dr. Mark Kinzer

Om de eenheid te benadrukken, gaan veel Joden en christenen er vanuit dat ze eenzelfde Bijbel hebben. Sommigen benadrukken als reactie daarop dat ze juist verschillend zijn en niet echt gelijk. Terwijl alle boeken die in de Joodse Bijbel staan ook gevonden worden in de christelijke Bijbel staan ze in een andere volgorde. De volgorde van de boeken geeft ook een verschillend inzicht aan in hun betekenis. In de Joodse Bijbel vormen de eerste vijf boeken een eenheid die de Tora wordt genoemd. Deze boeken bevatten de kernverhalen van Israëls uitverkiezing en verbond en presenteren de geboden die inhoud

## een tweeledig verhaal voor een tweeledig volk

geven aan het verbondsleven van Israël. Hoewel de historische boeken die daarop volgen (Jozua, Richteren, Samuël, Koningen) het verhaal van de Tora voortzetten, vormen ze geen onderdeel van de Tora maar vormen een begin van een tweede eenheid, de Profeten. Door deze historische boeken te verbinden met de Profeten, maakt de Joodse Bijbel duidelijk dat de boodschap van de Profeten ontstaat in de context van het nationale leven van Israël en de uiteindelijk vervulling

anticipeert van dat nationale leven in het Messiaanse tijdperk. De laatste eenheid van de Joodse Bijbel (de Geschriften) eindigt met Kronieken – een boek waarvan het laatste hoofdstuk weergeeft dat Israël in de ballingschap in Babel een boodschap van hoop ontvangt door het decreet van Kores. Door op deze manier te eindigen geeft de Joodse Bijbel de boodschap mee dat haar inhoud alleen gerealiseerd zal worden wanneer Israël weer teruggekeerd is naar het land en het heiligdom is hersteld. In de christelijke Bijbel maken de eerste vijf boeken deel uit van een groter geheel van historische geschriften. Hier heeft de Tora geen aparte identiteit maar vormt slechts het begin van de geschiedenis van Israël. Die geschiedenis wordt niet gevolgd door de Profeten maar door een collectie van diverse poëtische boeken (Psalmen, Job, etc.). Dan komen de Profeten in de laatste en belangrijkste positie. De scheiding tussen de historische boeken en de Profeten suggereert dat, hoewel de geschiedenis van Israël de noodzakelijk achtergrond vormt voor de boeken van de Profeten, de boodschap van de Profeten het nationale leven van Israël overstijgt. Het christelijke Oude Testament sluit af met de profeet Maleachi, wiens laatste hoofdstuk profetieën bevat die verbonden zijn in de Evangeliën met de persoon van Johannes de Doper. Zo suggereert de volgorde van de boeken in de christelijke Bijbel dat het Oude Testament is vervuld met de komst van

Jezus, de Messias van Israël die leven geeft aan alle volken. Op deze manier, vertellen de Joodse en de christelijke Bijbel een ander verhaal. Doen ze dat ook? In de ogen van een Messiaanse Jood lijkt het er eerder op dat ze eenzelfde verhaal vertellen maar vanuit een ander perspectief. Jesjoea is niet alleen Degene die leven brengt aan de volken, maar ook Degene die het koninkrijk hersteld voor Israël. De christelijke Bijbel vertelt dat verhaal vanuit het perspectief van de volken. De Joodse Bijbel vertelt het verhaal vanuit het perspectief van Israël. Ieder kan zich verheugen in wat hij hoort, maar ieder zou ook moeten leren van de ander. Onze gezamenlijke Bijbel vormt dus een uitdrukking van onze ware gemeenschappelijke realiteit: een tweeledig verhaal voor een tweeledig volk.

TJC-II

Rabbijn Mark Kinzer, een goede vriend van TJC-II, is de geestelijke leider van de Zera Avraham Gemeente in Ann Arbor, Michigan, en auteur van *Searching Her Own Mystery: Nostra Aetate, the Jewish People, and the Identity of the Church* (2015)



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris:  
Rabbijn Marty Waldman  
Redactie: Donna Ballard  
Grafisch ontwerp: Hannah Bishop

Nationaal Coördinator voor Nederland:  
René Leitner      Email: tjc-ii@hetnet.nl  
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II  
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjcii.nl    www.tjcii.eu    www.tjcii.org

## De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.