



De uitdagende weg van TJC-II

door Marty Waldman

De uitdagende weg van TJC-II begon 22 jaar geleden. In zekere zin neem ik die woorden terug ... in werkelijkheid begon het bijna tweeduizend jaar geleden op de eerste welbekende Jeruzalem Vergadering (Hand. 15)

Moeten heidenen worden besneden om het verbond met Mozes te vervullen of is een vertrouwensvolle relatie met Jesjoea (Jezus) voldoende om te horen bij het Lichaam van de Messias? Het gezaghebbende antwoord kwam tot stand na intensief overleg tussen de apostelen en de oudsten van de gemeente in Jeruzalem: Nee, besnijdenis is niet noodzakelijk voor redding van mensen uit de volken. Vandaag de dag, nu vele tienduizenden uit de Joodse gemeenschap tot geloof komen in Jesjoea, is de vraag: Moeten Joden, die tot geloof in Jesjoea komen, Mozes en de besnijdenis achterwege laten? Als Jood staat mijn geloof in Jesjoea als de ware Messias van Israël en Redder van de wereld, los van deze vraag en het debat erover. Maar de Heer onze God heeft mij geroepen om getuige te zijn van Zijn grote goedheid en genade in onze Messias, door de boodschap van TJC-II.

De visie van TJC-II heeft berouw mogelijk gemaakt onder Christenen over de historische afwijzing en verwerping van Messias belijdende Joden die verlangden te leven als Jood en tegelijkertijd Jesjoea te volgen. Op dezelfde wijze heeft TJC-II berouw mogelijk gemaakt voor Joden

over onze harde houding jegens Christenen.

Deze verklaringen mogen dan een te sterke versimpeling zijn van de desbetreffende zaken, maar voldoende om te zeggen dat TJC-II een weg heeft geopend voor de niet-Joodse Christenen en de



Messiasbelijdende Joden om weer een harmonieuze weg van vrede te vinden naar elkaar, in eenheid met Messias Jesjoea. Amen!

(Voor een update van Marty Waldman op vimeo, kijk op <https://vimeo.com/315969018>)

TJC-II

In dit nummer:

De uitdagende weg van TJC-II pagina 1

Marty Waldman op King's University pagina 2

Gebed om eenheid TJC-II Israël Pagina 2-3

Mijn liefdesaffaire met TJC-II, door Arlene Stucki, pagina 3

TJC-II Vormingscentrum pagina 4

Marty Waldman gastdocent op King's University

door Matheus Guimaraes



Matheus Guimaraes is een Joodse gelovige uit Brazilië, waar hij en zijn vader het werk leiden van de Har Tzion Messiaans-Joodse Synagoge in de stad Belo Horizonte. Matheus is afgestudeerd in een Messiaans-Joods studieprogramma aan de King's University.

Rabbin Marty Waldman
gastdocent op King's University,
Southlake Texas

Op 23 januari was Marty Waldman uitgenodigd om te spreken op de King's University van Southlake,

Texas, tijdens hun wekelijkse kapeldienst. Aanwezig waren aankomende en afgestudeerde studenten, faculteitsleden en gasten. Marty sprak over de visie van 'Toward Jerusalem Council II' en haar profetisch belang voor de Kerk. Hij begon zijn boodschap met te benadrukken hoe belangrijk het is om voordeel te halen uit deze cruciale tijd in ons leven, door God te zoeken met onze eerste liefde, vol enthousiasme en ijver voor Zijn woord.

Marty sprak over het wonder van de Messiaans-Joodse beweging, opnieuw tot leven gekomen na tweeduizend jaar, als teken voor de Kerk van vandaag, over de komst van

“Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer”

de Messias en de speciale plaats in Gods hart voor het Joodse volk. Jesjoea profeteerde dat Jeruzalem Hem niet weer zou zien, totdat Hij door zijn volk verwelkomd zal worden als Koning, met de woorden uit Psalm 118:26: **Baruch Haba Be Shem**

Adonai – Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

Marty maakte de volgende opmerking: “Zowel in een studie als in een recente peiling wordt geschat, dat er nu ongeveer één miljoen Joden geloven in Jezus. Dit is fenomenaal en ik wil jullie allemaal uitnodigen om in te stemmen met ons die Joods zijn en te zeggen: **“Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer”**”. TJC-II is een visie om Joden en niet-Joden te verzoenen, teneinde te vervullen wat geschreven staat in Efeze 2 en 3 om ‘ÉÉN NIEUWE MENS’ te worden. Dit is mogelijk gemaakt door Jezus’ dood, die de tussenmuur heeft weggebroken door Zijn opstanding, die Shalom (Vrede) brengt tussen de twee groepen, aldus Marty Waldman.

TJC-II is een initiatief van de Geest van God om de Kerk terug te leiden naar de ‘oude paden, waar toch de goede weg is’ (Jer. 6:16), terug naar Gods oorspronkelijke plan van verzoening, dat herstel zal brengen tussen Israël en de volken.

TJC-II

Gebed om Eenheid in Jeruzalem

door TJC-II Israël

Van 19 tot en met 28 januari 2019 vond de Week van Gebed om Eenheid plaats in Jeruzalem. Velen getuigden van het belang van Jesjoea's gebed voor eenheid uit Johannes 17:21 “opdat zij allen één zijn (...) opdat de wereld gelove”. Het thema van de week was “Gij zult alleen gerechtigheid najagen”, geïnspireerd door Deuteronomium 16:18-20. Eenheids gebedsdiensten werden gehouden in en om de Oude stad in de Grieks Orthodoxe kerk, de Heilige Grafkerk, de Anglicaanse Sint George Kathedraal, de Armeense Sint Jacobus Kathedraal en andere

traditionele Christelijke kerken. Jammer genoeg was er in dit Eucomenische gebeuren geen gelegenheid voor een Messiaans Joodse leider om deel te nemen aan of gastheer te zijn van een gebedsdienst. Hierom is de verhuizing van het TJC-II Israëlkantoor naar de Oude Stad van Jeruzalem zo strategisch. Wij maken deel uit van een historische wijk die zich meer en meer bewust wordt van de TJC-II visie nu wij contact leggen met onze burens. Ondanks dat we ons bewust waren van dat er verschillen zijn in zowel

rituelen als theologie, is het duidelijk dat wij allen dezelfde Messias, Herder en Vader in de Hemel aanbidden. Onze deelname had als doel de volgende boodschap over te brengen:

“Lieve Broeders en Zusters van het Huisgezin van het Geloof. De Messiaans Joodse gemeenschap ziet en erkent u als mede-erfgenamen van het Gemenebest van Israël. Wij zijn hier als deelnemers om uitdrukking te geven aan onze instemming met het gebed van Jesjoea voor eenheid onder zijn discipelen.”

Mijn liefdesaffaire met TJC-II

door Arlene Stucki

Ik was gezegend om in 1973 in de Joodse bediening geroepen te worden. In 2003 nodigde Marty Waldman van de Baruch HaShem Messianic Congregation mijn man John en mij uit om een conferentie van TJC-II voor Noord Amerika bij te wonen die gehouden zou worden in zijn gemeente. Wij wisten nog niks over TJC-II, maar we waren geïnteresseerd en gingen er naartoe. Het was liefde op het eerste gezicht! Hier hoorden we Johannes Fichtenbauer en Rabbijn Mary vertellen over deze visie. We gingen naar huis in de wetenschap dat dit een

uitnodiging van de Heer was. De roeping voor de bediening onder het Joodse volk was mij gegeven, maar John en ik zijn een team. Sinds dat moment hebben we het voorrecht gehad om betrokken te zijn bij deze prachtige visie diep uit het hart van God. Ik maakte verscheidene jaren deel uit van het Noord Amerikaanse Comité en vormde een TJC-II voorbedeteam in Estes Park, Colorado, waar we toen woonden. Mij was opgedragen een TJC-II Educatie Curriculum voor te bereiden met inbreng van wijlen mrg Peter Hocken, dat gedeeld is met zowel kerkleiders als leken.



Het was een zegen om onze Kerk in Estes Park te helpen zich af te keren van de Vervangingstheologie en te gaan naar een visie voor Israël en de

TJC-II voorbedeteam in Columbus, Ohio, dat geleid werd door Dawn Uhrick en nu door Barry en Janice Stewart. Ook leiden we veel rondreizen naar Israël.

In 2013 verhuisden we naar Lake Geneva, Wisconsin, om in de buurt van onze kinderen te zijn. In de afgelopen 6 jaren zijn we gezegend met een sterk TJC-II voorbedeteam, dat we hebben kunnen opzetten en op dit moment helpen we hen om Jesjoea in de Wet van Mozes te zien en om te leren over de schoonheid van de volheid van de gehele Schrift.

Onze Kerk heeft zich bekeerd van

Het was liefde op het eerste gezicht!

Messiaans-Joodse bediening. We begonnen ook met het houden van Erev Shabat Chavura met zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen om de Torahgedeeltes te bestuderen en de Joodse Feestdagen te vieren. In de zomer gaven we les aan toeristen en mensen uit de buurt over de Joodse wortels van het Christelijk geloof en bemoedigden Joodse mensen om betrokken te zijn bij de schoonheid van het Joodse leven. De aanwezigheid en interesse van zowel Joden als Christenen in deze lessen was meer dan we ons vooraf hadden kunnen voorstellen. We hielpen met het opzetten van een

Vervangingstheologie en steunt nu de Messiaans-Joodse bediening voor de eerste keer in haar meer dan 100-jarige geschiedenis.

We zijn nu behoorlijk op leeftijd, maar we weten dat de visie van TJC-II een visie is die we zullen blijven dienen zoals de Here ons leidt, zolang we adem hebben. We danken God voor dit grote voorrecht.

TJC-II

Gebed om Eenheid (vervolg van bladzijde 2)

door TJC-II Israël

(H)Erkent u ons? Wij zijn terug in Jeruzalem. In Israël zijn meer dan 20.000 Joden die Jezus volgen en er zijn er meer dan een miljoen in de diaspora (verspreiding). Bent u bereid om de Messiaans Joodse gemeenschap te accepteren als een expressie van Joodse identiteit in Jezus?

Onze hand is naar u uitgestrekt in broederliefde. Bent u bereid om uw

hand uit te reiken in vriendschap naar ons en om te bidden voor onze groei en vitaliteit?

Bent u bereid om binnen uw eigen denominatie en invloedsfeer een stem te zijn tegen alle vormen van anti-semitisme en Vervangingstheologie?"

TJC-II



TJC-II Vormingscentrum

door Mary Paul Friemel



Mary Paul Friemel

Mary Paul, is een R-K zuster, geboren en getogen in de buurt van Amarillo, Texas en woont sinds 2004 in Oostenrijk. Ze beheert het voormalige huis van Peter Hocken in Hainburg, Oostenrijk. Zij heeft verschillende taken gehad binnen TJC-II en geeft nu mede leiding aan

de TJC-II NOW-Generation in Europa en Israël.

TJC-II Vormingscentrum

De voormalige woning van mgr. Peter Hocken in Hainburg, Oostenrijk, is gerenoveerd en zal het Vormingscentrum worden van TJC-II Europa.

De opening van het centrum staat gepland voor april 2019. Hier zal onderwijs worden gegeven over de visie, geschiedenis en werkwijze van TJC-II om jonge leiders uit verschillende landen te trainen en te informeren.

Joodse en Christelijke geschiedenis omvatten, de aard van de Messiaans-Joodse en Christelijke denominaties, de vervangingstheologie met zijn tragische consequenties, verzoening en eenheid door het werk van TJC-II. Twee leden van de TJC-II Internationale Leiderschapsraad (ILC), diaken Johannes Fichtenbauer (RK) en kanunnik Brian Cox (Anglicaans) zullen optreden als adviseurs. De leden van de TJC-II Internationale Stuurgroep van de ILC zullen afwisselend les geven over de genoemde onderwerpen.

Leiders van de TJC-II NOW-

Generation in de leeftijdsgroep van 20 – 45 nodigen we uit om, ofwel zelf deze cursus bij te wonen, ofwel een student te sponsoren, die wordt getraind door dit TJC-II Vormingscentrum.

Hier zal onderwijs worden gegeven over de visie, geschiedenis en werkwijze van TJC-II om jonge leiders uit verschillende landen te trainen en te informeren.

Er zal een programma van 5 weken worden aangeboden aan deze (aspirant) leiders. De cursus zal

wordt getraind door dit TJC-II Vormingscentrum.

TJC-II

Vergeet niet u aan te melden voor het TJC-II weekend van 17 t/m 19 mei met Marty Waldman en Bracha!

Opgave kan via www.tjcii.nl of telefonisch: 040-2515183.

Indien u nog folders van dit weekend wilt ontvangen om door te geven, laat het ons weten en we sturen u graag nog een aantal toe.



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris:
Marty Waldman

Lay-out: Ruth Bosselaar

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-25 151 83

U kunt uw belastingaftrekbare giften overmaken naar:

IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:
www.tjcii.nl www.tjcii.ch www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de Christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer