



Verootmoediging in High Wycombe

door Dominic McDermott, voorbidder en Nationaal Coördinator van TJC-II in het Verenigd Koninkrijk

Op 29 januari 2020 werd er een Holocaust herdenkings- en verootmoedigingsdienst gehouden in de grote Anglicaanse All Saints Kerk in High Wycombe, Engeland. Gastheer van dit gebeuren was ds. Hugh Ellis. Vijftien jaar geleden had ds. Tim Butlin, van de Anglicaanse kerk van Saint Peter's Loudwater, de visie om een verootmoedigingsdienst te houden voor de verdrijving van de gehele Joodse bevolking uit High Wycombe in 1234.

In november 2015 ontving ik een profetisch woord dat het "nu de tijd" was om dit idee te laten herrijzen. Door deze historische verdrijving in 1234 lag er een "geestelijke wolk" over de plaats High Wycombe waar nooit mee afgerekend was. Na vele jaren van voorbereiding ontving ik in 2019 nog een woord dat deze verootmoediging de weg zou vrijmaken voor de Heer om Zijn Geest uit te storten over High Wycombe. Een teken van deze uitstorting zou zijn het opnieuw gaan stromen van een beekje in een plaatselijk park, dat al meer dan twee jaar droog stond. Terwijl de datum voor de verootmoedigingsdienst naderde, vertelde mijn vrouw mij dat het beekje weer stroomde!



Ik noteerde dit in mijn gebedsnotitieboekje. Daar vond ik mijn laatste notitie van een paar dagen daarvoor, waar stond "Ik heb afgelopen nacht gedroomd dat de beek weer terug was". Dit en andere tekenen maakten dat we grote dingen verwachtten van deze dienst en we werden die avond niet teleurgesteld.

Meer dan 300 mensen uit verschillende kerken kwamen voor deze dienst bijeen om te horen over het historisch antisemitisme en de wortels daarvan in de vervangingstheologie. De dienst was getiteld "Onze toekomst veranderen door ons verleden onder ogen te zien". Tot de aanwezigen behoorden de burgemeester, de volksvertegenwoordiger die namens ons kiesdistrict in het parlement zit, de plaatsvervangend Lord Lieutenant en de vertegenwoordiger van de koningin in onze regio; dit, omdat de verdrijving gebeurd was op bevel van koning Hendrik III. Ik heb gesproken over de wortel van antisemitisme in het Christendom en de vervangingstheologie tot aan de Reformatie, inclusief de bijdrage van High Wycombe aan het feit dat Engeland het eerste land was, waar de volledige Joodse bevolking in 1290 uit het gehele land verdreven is. *(vervolg op pagina 2)*

In dit nummer:

Verootmoediging in High Wycombe pagina 1 en 2

Uit de toespraak "Een geschiedenis van verdeeldheid" pagina 2 en 3

TJC-II wereldwijd pagina 3 en 4

Verootmoediging in High Wycombe

door Dominic McDermott (vervolg van pagina 1)

Dr. James Patrick, lid van TJC-II in het Verenigd Koninkrijk en tevens de Europese Theologische Coördinator van TJC-II, liet zien hoe deze antisemitische wortel geleid heeft tot de Holocaust. Een persoonlijke reactie van de Katholieke Aartsbisschop Kevin McDonald, die door ziekte helaas niet aanwezig kon zijn, werd hardop voorgelezen. Deze boodschappen werden gevolgd door toespraken van Rabbijn Janet Darley over hedendaags antisemitisme en van Sjeik dr. Ramzy over hedendaagse Islam-fobie. Christenen in de bijeenkomst werden uitgenodigd te gaan staan om een verklaring uit te spreken van bekering van racisme en religieuze haat. Toen gaf Edwin Shuker, vice-voorzitter van het bestuur van de Vertegenwoordigers van Britse Joden, een ontroerende reactie van dankbaarheid. Hierna werden de aanwezigen opnieuw uitgenodigd om op te staan voor een gezamenlijke verklaring van onze



High Wycombe, tussen Londen en Oxford

**... dit omdat de verdrijving
gebeurd was op bevel van
koning Hendrik III.**

intentie om elkaar in de toekomst als broeders en zusters vast te houden. Een ingelijst exemplaar van deze verklaring werd overhandigd aan de heer Edwin Shuker. We ontdekten later dat Shuker een gelegenheid om



Dominic McDermott spreekt tijdens de verootmoedigingsdienst

die avond te mogen spreken in het parlement had afgezegd, zodat hij bij ons kon zijn. Zó belangrijk vond hij deze bijeenkomst! We danken God dat Hij dit allemaal mogelijk heeft gemaakt en bidden dat dit gebeuren in de toekomst veel vrucht mag dragen. We hebben al plannen voor een volgende bijeenkomst om schuldbelijdenis te doen voor de Synode van Oxford in 1222, die over twee jaar 800 jaar geleden zal zijn. We hopen dat u in gebed naast ons wilt staan terwijl wij doorgaan met ons in te zetten voor de Heer en de visie van TJC-II van verzoening tussen Jood en niet-Jood in het lichaam van de Messias.

TJC-II

Uit de toespraak “Een geschiedenis van verdeeldheid”

Door Dominic McDermott

In Engeland waren wij, net als de rest van de Christelijke wereld, geïnfecteerd met de kwaadaardige vervangingstheologie en begonnen een grootschalige vervolging van het Joodse volk, waarvan sommigen zich al hier gevestigd hadden in de tijd van Willem de Veroveraar (1066). Het was hen al verboden om ander werk te doen dan als medici of het uitlenen van geld (bankieren), omdat dit laatste de Christenen in die tijd verboden was te doen. Maar, terwijl het Christenen verboden was om geld uit te lenen tegen rente, maakten we wel dankbaar gebruik van deze diensten en veel rijke mensen leenden grote sommen geld bij Joden. Toen Paus Innocentius het in 1215 voor Joodse mensen verplicht stelde een kenmerk op hun kleding te dragen, legde de Katholieke Aartsbisschop van Canterbury dit zeven jaren later in 1222 tijdens de Synode van Oxford ook formeel aan de Engelse Joden op. Joodse mensen moesten twee witte streken linnen op hun kleding dragen, die de twee stenen tafelen met de geboden moesten voorstellen. Dit onderstreepte hun aanwezigheid in Engeland als een minderwaardig volk. Aansluitend op deze aankondiging van de

aartsbisschop, vroegen veel lokale buurtschappen de koning om de Joden uit hun woonplaatsen te verwijderen. En in plaats van terug te betalen wat zij geleend hadden, beseften diegenen met macht dat zij de theologie konden uitbuiten om hun lening niet te hoeven terug te betalen aan de Joden. Er werden waanzinnige roddels verspreid, bedoeld om de haat tegen Joodse mensen aan te wakkeren en het volk tegen hen op te zetten, zoals het bloedsprookje (waarin Joodse gemeenschappen beschuldigd worden van rituele moord), of verhalen over het ontheiligen van hosties. Zo werden ze de zondebok voor alles wat maar mis ging, zoals een orkaan of de aardbeving in 1021 en ze werden later in de veertiende eeuw zelfs verantwoordelijk gehouden voor de Zwarte Dood. Dus werden in de dertiende eeuw in Engeland in stad na stad de Joden verdreven. Interessant genoeg werden daarna vaak de plaatsen waar de registers werden bewaard, waarin stond hoeveel geld er aan Joodse mensen verschuldigd was, vernietigd. We zien daar een vroeg voorbeeld van bij de afslachting van de Joodse gemeenschap in York in 1190. (vervolg op pagina 3)

Uit de toespraak “Een geschiedenis van verdeeldheid” (vervolg van pagina 2)

In 1234 was High Wycombe de vierde van zeven steden in Engeland die hun totale Joodse gemeenschap met steun van de koning verdreven. Andere plaatsen volgden ons voorbeeld. Verdere gruwelijkheden gingen samen op met deze verdrijvingen uit vele steden, waaronder de gevangenneming van de gehele Britse Joodse bevolking in 1278 en de executie van bijna 300 van hen. Na deze verdrijvingen uit bepaalde steden werd Engeland het eerste land binnen Europa waaruit in 1290 de volledige Joodse bevolking verdreven werd. Dit op bevel van koning Edward I, die hierna al het Joodse bezit “erfde”. Tussen de 4.000 - 16.000 Joden vluchten naar Parijs en Holland om het jaar daarop in 1291, vervolgens uit Parijs verdreven te worden. Het slechte voorbeeld dat wij als natie gesteld hadden, werd over heel Europa en daarbuiten nagevolgd. Bijvoorbeeld, in 1492 werden de Joden uit heel Spanje verdreven en in 1497 werden Joden, die uit Spanje naar Portugal gevlucht waren, gedwongen gedoopt. Dit werd weer gevolgd door de verschrikkingen van de Inquisitie, die in 1536 in Portugal begon en 285 jaar zou duren!

Hoe kon zo'n verstrekende en diep zittende haat ontstaan jegens een volk dat ons onze Messias Jesjoea/Jezus gaf, tezamen met alle grondleggers van ons geloof, om nog maar niet te spreken van de profeten en de Bijbel. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11 zijn wij gelovigen uit de volken toch slechts wilde olijftakken, geënt op de oorspronkelijke natuurlijke olijftak van het Joodse volk?

In 1234 was High Wycombe de vierde van zeven steden in Engeland die hun totale Joodse gemeenschap met steun van de koning verdreven.



Op 28 november 1234 ondertekende Hendrik III dit bevel

Ik geloof dat het antwoord eenvoudig is: **De roeping en gave** van het Joodse volk is **om het karakter en de glorie van God te manifesteren aan deze wereld**, en daarom haat de vijand, de vader der leugen, hen en werkt hij er hard aan om het hart van de mensheid

tegen hen te keren. Zijn plan werkt duidelijk goed, maar wij als Christenen geloven dat de **roeping en gave** van God onherroepelijk zijn, zoals Paulus ook duidelijk zegt in Romeinen 11:29, waar hij het heeft over

het Joodse volk. Hun roeping en gave is, zoals wij geloven, op een prachtige en diepe wijze vervuld door de Jood Jesjoea/Jezus, maar ook in hen en dat zowel in het verleden, heden en toekomst. Dit is waarom de vijand hen haat en waarom wij ons moeten inzetten om af te rekenen met de aloude leugens, die de vijand ons deed geloven, door vergeving te vragen voor zoveel zonde tegen en ellende veroorzaakt voor onze Joodse broeders en zusters en om ons ervan te verzekeren dat dit nooit weer zal gebeuren.

TJC-II

TJC-II wereldwijd

door Marty Waldman

“Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer.”
I Corinthiërs 15:58

Geliefde vrienden, we willen met jullie een aantal korte berichten delen over onze TJC-II teams wereldwijd. Het bemoedigt ons om te zien hoe de hand van de Heer aan het werk is en we hopen dat het jullie ook bemoedigt. Noteer de gebedspunten aan het eind van elk bericht als u voor deze teams wilt bidden. Weet dat wij ook voor u allemaal bidden. Iedereen die TJC-II ondersteunt of voor ons bidt, is een waardevol deel van deze ongelooflijke visie en van het werk dat de Heer aan het doen is.

Oostenrijk – Van 20 april tot 26 mei 2020 zal de volgende TJC-II vorming plaatsvinden in het Vormingscentrum in Hainburg. Het Vormingscentrum is gericht op de training van een internationale en

interkerkelijke (Joodse en niet-Joodse) groep jongvolwassenen (onder de 45 jaar) en om hen samen te brengen voor een intensieve vormingservaring rondom de visie van TJC-II van verzoening en het bewerken van eenheid in het Lichaam van de Messias. **Bid alstublieft voor deze aanstaande training en voor alle betrokken studenten en docenten.**

De Balkan – Door een aantal bijzondere mensen, die de Heer naar TJC-II heeft geleid, is er nu een klein team, dat in gebed overweegt om op de Balkan samenkomsten te organiseren en TJC-II groepjes op te zetten. **Graag uw gebed terwijl de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.**

Engeland – Op 29 januari heeft in High Wycombe een verootmoedigingsdienst plaatsgevonden. Dezelfde boodschap was ook onderdeel van het schoolprogramma op dezelfde middag. **Graag gebed voor een blijvende uitwerking hiervan.**

(vervolg op pagina 4)

TJC-II wereldwijd

door Marty Waldman (vervolg van pagina 3)



gelegenheden voor en open harten bij het verspreiden van de TJC-II visie.

Japan – Op 19 september 2019 werd in Singapore, op het terrein van de TJC-II-consultatie een groep geboren, die de visie van TJC-II in Japan wil promoten: "TJC-II Japan". TJC-II Japan is nu bezig met de volgende dingen:

- Het opzetten van voorbede-groepen voor TJC-II Japan en TJC-II wereldwijd.
- De vertaling van het boekje: Toward Jerusalem Council II: Visie, Oorsprong en Documenten in het Japans en de publicatie ervan.
- Het maken van een eenvoudige folder over TJC-II in het Japans.
- De opening van een Japanse TJC-II-website.
- Men is van plan om dit jaar de eerste Japanse jaarlijkse TJC-II conferentie te houden.

Vraag de Heer alstublieft om wijsheid en kracht voor ons om dit te kunnen uitvoeren.

Noord Amerika – De TJC-II-voorbede-groepen in Noord-Amerika (VS, Canada en Mexico) zijn exponentieel gegroeid. Het Now-Generation team van TJC-II Noord-Amerika hield op 4 januari jl. zijn eerste gebedssamenkomst. De Hallelujagemeenschap in Georgia hield onlangs een TJC-II consultatie met als speciale gastspreker Johannes Fichtenbauer uit Oostenrijk, lid van het Internationaal Leiderschapscomité. Rabbijn Marty Waldman stelde TJC-II voor aan de PCCNA, de Pinkster- en Charismatische Kerken van Noord-Amerika (uit Memphis, Tennessee), de Caleb Company's Studentenvereniging (uit Nashville, Tennessee), de King's University (uit Southlake, Texas) en de Kairos Conference (uit Dallas, Texas).

Bid de Heer om het bereik van TJC-II in Noord Amerika uit te breiden en voor ontvankelijke harten.

Duitsland – We prijzen God voor de MEHR-conferentie van 3 tot 6 januari in Augsburg, die werd bijgewoond door ongeveer 12.000 mensen ter plaatse en nog vele andere duizenden via internet. Belangrijke verzoeningsmomenten en boodschappen over eenheid werden gedeeld. Een verbond van eenheid werd gesloten tussen Israëlitische Messiasbelijdende leiders en Christenen in Duitsland. Op de foto zie je Avi Mizrachi, lid van het Internationale Leiderschapsteam, die het Duitse volk zegent tijdens de conferentie.

TJC-II **Zwitserland, Duitsland** en **Oostenrijk** deelden een stand op de MEHR-conferentie samen met een Messiaans-Joodse gemeente uit Berlijn! Asher Intrater leidde velen naar de TJC-II stand. Ook heeft de nieuwe TJC-II staf van Zwitserland onlangs een retraite gehouden om plannen voor de toekomst te bespreken. **Graag gebed voor een heldere richting en gelegenheden voor goede connecties door heel Zwitserland.**

TJC-II Mexico – Pastor Agustin, de Nationale Coördinator van TJC-II in Mexico, en andere leden van zijn gemeente zijn doorgestaan met het delen van de TJC-II-visie in zijn gemeente en in andere kerken door middel van onderwijs over Israël, het Messiaanse deel van het Lichaam en de nodige verzoening. Zij zijn ook druk bezig geweest met de bouw van een samenkomst-zaal voor hun kerk. **Graag gebed voor blijvende**

TJC-II



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris:
Marty Waldman
Email: egs@tjcii.org

Lay-out: Ruth Bosselaar

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-25 151 83

U kunt uw belastingaftrekbare giften overmaken naar:

IBAN: **NL35 INGB 0001 5643 88**

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:
www.tjcii.nl www.tjcii.ch www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de Christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.