

Chanoeka: het licht van de Messias vieren

door rabbijn Elliot Klayman

Het was winter in Jeruzalem toen Jesjoea (Jezus) in de tempel reageerde op vragen door middel van uitspraken, die bedoeld waren om Zichzelf als Messias te openbaren (Joh. 10:22-30). Dat gebeurde tijdens het Chanoekafeest. Hoewel dat feest niet wordt genoemd in de Hebreeuwse Bijbel, staat het feest niettemin vermeld op de Hebreeuwse kalender. Men herdenkt dan de herinwijding van de Tweede Tempel in het jaar 164 v. Chr., die door Syrische troepen was ontijd door Zeus (Griekse oppergod) en varkensvlees in het heiligdom binnen te brengen.

Het was de Makkabeeënfamilie die moedig in opstand kwam en vocht tegen afgoderij, het binnendringen van de Griekse cultuur, de corruptie van het priesterschap, de tempelschennis en de plundering van de heilige voorwerpen. In feite bevrijdden Judas de Makkabeeër en de opeenvolgende leden van de Hasmonese dynastie van koningen en priesters Israël voor 100 jaar, totdat Rome uiteindelijk het gezag overnam in 63 v. Chr.

De eerste inwijding nadat de Tempel gereinigd was, vond plaats op de 25e dag van de maand Kislev, wat valt in november/december van onze kalender. Het Joodse volk had de viering van Sukkot in de tempel enkele maanden eerder gemist vanwege verlies van Joodse zelfstandigheid en Grieks-Syrische tempel-ontheiliging.



Chanoekakandelaar met negen armen

Algemeen wordt aangenomen, dat bij de achtdaagse inwijding van het heiligdom 'het eeuwige licht' acht dagen bleef branden na het vinden van één klein kruikje koosjere priesterolie. Die periode was nodig om opnieuw koosjere olie te maken. Dat verhaal is echter niet opgenomen in het Boek der Makkabeeën dat circa eind 2e eeuw v.Chr. werd

geschreven, maar werd pas honderden jaren na de tempelinwijding in de Talmud opgenomen, waardoor de geloofwaardigheid ervan ernstig in twijfel kan worden getrokken. Onder wetenschappers wordt wel verondersteld dat de decemberviering eigenlijk een vervanging was voor de gemiste Sukkot-viering. Interessant is namelijk dat de viering acht dagen duurde, even lang als Sukkot. Verder waren bij de herinwijding lampen prominent aanwezig, zoals ook 's nachts tijdens de waterplengceremonie op Sukkot. Bovendien werden er lofzangen gezongen en droeg men palmtakken, zoals dat ook gebeurt tijdens het Sukkot-feest (2 Makkabeën 10:6-7). Er is een duidelijk verband tussen het feest van Chanoeka, met zijn nadruk op licht, en Messias Jesjoea, "het Licht van de wereld". Als we denken aan de recente feestelijke viering van Chanoeka, mogen we ons dan opnieuw toewijden aan onze taak om de Messias op te heffen, die op de negenarmige kandelaar wordt voorgesteld als de Shamash (de dienaar-kaars). Mogen we het licht van Jesjoea weerkaatsen en altijd helder schijnen zoals het licht van de Chanoekakaarsen!

Verder in dit nummer:

*TJC-II Slowakije
en Tsjechië
pagina 2 en 3*

*Ook in Tsjechië
pagina 3*

*Verslag
TJC-II
Weekend
Nederland
pagina 4*

TJC-II Slowakije en Tsjechië

Slowakije

Op 9 september 1941 voerde de toenmalige Slowaakse Republiek de "Joodse Codex" in, anti-Semitische wetgeving die Joden de toegang tot onderwijs ontzegden en de overdracht van Joods eigendom aan niet-Joden legaliseerde. Kort na de aanname van de codex stuurde Slowakije gedurende de Tweede Wereldoorlog meer dan 70.000 Joodse burgers naar Nazi concentratiekampen, waar de meesten van hen omkwamen.

Op 9 september 2021 werd de 80ste verjaardag van de Joodse Codex door Slowakije vol schaamte herdacht. Na vele jaren van trouwe dienst en gebed zag TJC-II Slowakije, samen met verschillende christelijke leiders en organisaties, de gelegenheid om spijt te betuigen op regeringsniveau.

Op de 80e verjaardag van de Joodse codex vond er een belangrijke samenkomst van inkeer plaats vlakbij de verwoeste synagoge van Bratislava.

Kerkelijke leiders en overheidsfunctionarissen beleden schuld tegenover overlevenden van de Holocaust en leden van de Joodse gemeenschap.

Afgebeeld bij dit artikel is Eduard Heger, de gelovige premier van Slowakije, die in zijn toespraak het volgende zei:

"Vandaag sta ik hier als premier, samen met andere leden van de regering, en we zijn ons bewust van de last van het verleden en de gevolgen ervan tot op de dag van vandaag. Ik voel pijn en verdriet over het verlies van duizenden mensenlevens die met geweld zijn weggevaagd vanwege woede en haat. Ik ben me bewust van de ontberingen en vervolging, die diegenen hebben doorstaan die aan het transport wisten te ontsnappen, maar zich moesten verstoppen en vechten voor hun leven. Ik weet dat het niet mogelijk is om weggenomen levens of pijn ongedaan te maken, maar ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om de gestolen waardigheid te herstellen door respect te tonen. Dames en heren, beste overlevenden van de Holocaust, beste leden van de Joodse gemeenschap in Slowakije, sta mij toe als premier om namens de regering van Slowakije mijn diepe spijt te betuigen over de aanname van de Joodse Codex en mij te verontschuldigen voor alle ontberingen en verliezen die de tenuitvoerlegging daarvan heeft gebracht in het leven van u en uw voorouders. Wilt u ons vergeven?" De Slowaakse regering heeft ook de volgende verklaring afgelegd:



Eduard Heger, de gelovige premier van Slowakije

"De regering van Slowakije, als hoogste uitvoerende macht van het land, die de beginselen van vrijheid, democratie en de rechtsstaat respecteert, voelt vandaag de morele verplichting om publiekelijk haar verdriet en spijt te betuigen over de misdaden die zijn begaan door de toenmalige staat, en met name voor het feit dat op 9 september 1941 de regering het beschamende besluit nam dat de fundamentele mensenrechten en vrijheden van burgers van Joodse afkomst inperkte. Dit was een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van rassenwetgeving. Op basis van "rassenafkomst" sloot het Joden uit van de bescherming van hun mensen- en burgerrechten, waardoor hen de toegang tot onderwijs en vrije sociale ontwikkeling werd ontzegd. Een groot

deel van de codex bestond uit regelgeving die de samenleving zou "ver-arischen", waardoor de staat Joodse eigendommen kon confisqueren. Wij veroordelen het handelen van de autoriteiten van die tijd en uiten ons diepe verdriet over deze tragedie, die onschuldige slachtoffers is overkomen. Op de trieste 80e verjaardag van de aanname van Verordening nr.

198/1941 Sl. over de rechtspositie van Joden, ook wel bekend als de

Joodse Codex, doorzoeken we ons geweten met betrekking tot de misdaden begaan tegen onze medeburgers, met als dieptepunt de deportaties naar vernietigingskampen. Deze tragische historische gebeurtenissen werken tot op de dag van vandaag nog na in onze samenleving.

Tegelijkertijd brengen wij hulde aan hen, die zich met het risico van verlies van hun leven of vrijheid, hebben verzet tegen de vervolging van hun Joodse medeburgers en wij spreken onze overtuiging uit dat alleen een pluralistische democratische samenleving in staat is de eerbiediging van mensen- en burgerrechten te waarborgen. Wij grijpen deze verklaring ook aan als een toezegging door een vrij en democratisch Slowakije, dat wetgeving nooit meer mag worden misbruikt om burgers te ontmenselijken. Bratislava, 8 september 2021."

Halleluja! Samen met één Joodse man hielp TJC-II Slowakije om op diezelfde 80e verjaardag om 10:00 uur een herdenkingsbijeenkomst te organiseren in 68 steden verspreid over heel Slowakije.

Vervolg op pagina 3

TJC-II Slowakije en Tsjechië

vervolg van bladzijde 2

Het programma voor de herdenkingsbijeenkomst was in elke stad min of meer hetzelfde. Organisatoren en deelnemers lazen de toespraak van een overlevende van de Holocaust, een toespraak van een Lutherse bisschop, 70 namen van gedepor-teerde Joodse mensen en 10 namen van Rech-tvaardigen onder de Volken (niet-Joden die Joden geholpen hebben tijdens de oorlog).

In veel steden hielden de gelovigen die betrokken waren bij het organiseren van dit evenement ook een dag van vasten en gebed en lazen ze de officiële verklaring van de Slowaakse regering voor, zoals hiervoor is weergegeven.

Op 13 september 2021 kwam Paus Franciscus naar dezelfde verwoeste synagoge in Bratislava, waar op 9 september 2021 het berouw had plaatsgevonden, waar hij een toespraak hield voor kerkelijke en wereldlijke autoriteiten en voor Joodse overlevenden en leiders. Hier is een deel van zijn toespraak:

"Hier is Gods naam onteerd, omdat de ergste godslastering die Hem kan worden aangedaan is wanneer Zijn naam voor onze eigen doeleinden wordt gebruikt, in plaats van om anderen te respecteren en lief te hebben. Hier, kijkend naar de geschiedenis van het Joodse volk, gekenmerkt door deze tragische en onbeschrijflijke confrontatie, schamen we ons te moeten erkennen hoe vaak de onuitsprekelijke naam van de Allerhoogste is gebruikt voor onbeschrijflijke daden van onmenselijkheid! Hoeveel onderdrukkers verklaarden:

"God is met ons", maar zij waren niet met God. Lieve broeders en zusters, uw geschiedenis is onze geschiedenis, uw pijnen zijn onze pijnen. Voor sommigen van u is deze Holocaust-gedenkplaats de enige plek waar u de nagedachtenis van uw dierbaren kunt eren. Ik doe ook mee."



Herdenkingsbijeenkomsten in 68 steden in Slowakije



Paus Franciscus op bezoek in Bratislava

Tjsechië

We prijzen Jesjoea voor zijn voortdurende trouwe werk in TJC-II Slowakije en Tsjechië!

Van 3 tot 5 september 2021 vond de eerste TJC-II-conferentie in Tsjechië plaats! Op deze conferentie waren ongeveer 80 deelnemers. Er was uitstekend onderwijs

door goede vrienden en leden van het TJC-II-bestuur Benjamin Berger, Richard Harvey, Andrey Lugovsky, Hans en Rita Scholz, Adam en Beata Dylus en Ann Friemel. Tijdens de conferentie werd er ook een

Sjbatmaaltijd gehouden en er werd gedanst onder leiding van Andrey Lugovsky en zijn team van dansers. De conferentiedeelnemers waren enthousiast en zij kregen allemaal een exemplaar van Johannes Fichtenbauers boek "Het mysterie van de olijfbom" in het Slowaaks, dat qua taal dicht bij het Tjechisch ligt. Tijdens de conferentie werd de nieuwe Europese voorbedeleidster van TJC-

II, Cliona Johnson uit Ierland, geïntroduceerd en zij leidde twee keer de aanbidding. Ook werd Jozef Byrtus aangesteld als de nieuwe leider van het Tsjechische TJC-II team!

TJC-II

Ook in Tsjechië

(door Pavol Strezo)

Het volgende vond plaats in Tsjechië in mei 2021. Het was niet direct verbonden aan de visie van TJC-II, maar wel een groot werk van verzoening tussen Protestanten en Katholieken in Tsjechië.

Ik maak deel uit van een groep kerkleiders en priesters die zich lang hebben voorbereid op een groot verzoeningsinitiatief dat te maken heeft met de 400e verjaardag van de slag om de Witte Berg. Deze verzoeningsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 mei 2021. Vanwege corona was de bijeenkomst namelijk verplaatst van 8 november 2020 naar 8 mei 2021. Deze berg is bekend geworden als de locatie van een slag die de koers van de Tsjechische natie heeft veranderd en die deel uitmaakte van de 30 jarige oorlog (1618-1648). Na deze strijd werden mensen

gedwongen om over te gaan tot het Katholicisme. Deze gedwongen terugkeer naar het Katholicisme veroorzaakte een wond in het hart van de natie die nog steeds gevoeld wordt. Meer dan 500.000 protestanten moesten Tsjechië ontvluchten (dat was 20-25% van de bevolking). Wij ontvingen een visie van de Heer om 60 Katholieke priesters en 60 protestantse leiders naar de Witte Berg te brengen en onze verkeerde daden aan elkaar te belijden, elkaar te vergeven en ons met elkaar te verzoenen. Ons gebed is dat dit initiatief bij mag dragen aan een verandering in het geestelijke klimaat van Tsjechië en de deur mag openen voor mensen om het evangelie te ontvangen in hun hart. Deze bijeenkomst is online te volgen geweest.

TJC-II

TJC-II weekend: Voetstappen van de Messias

Met zo'n 30 mensen kwamen we samen uit allerlei denominaties van Nederland om te beginnen met een mooie sjabbatsviering op vrijdagavond geleid door Paul Jaeger en Paula Leitner. We voelden ons direct thuis, ook in de prachtige aanbiddingsliederen o.l.v. Karin en Peter van Essen en Paula die ons daarin voorgingen.

Helaas kon James Patrick uit Engeland niet aanwezig zijn, maar wel via Zoom, wat door de technische ondersteuning van *Gospel Sound Services* prima lukte. We konden na de inleiding ook gewoon vragen stellen. In 3 sessies vertelde hij ons over de voetstappen van Jezus/Jesjoea in het heden, verleden en in de toekomst. In de Bijbel zijn er 3x profetische beloften over Jesjoea's komst in de "totdat" teksten: *totdat* er een eind komt aan het vertrappen van Jeruzalem (Mat. 23:39), *totdat* Jeruzalem Hem verwelkomt (Luk. 21:24), *totdat* de volheid der heidenen is binnengegaan (Rom. 11:25). Je kunt niet over de eindtijd spreken zonder Israël daarin een plek te geven. Duidelijk is dat God de tijd bepaalt en het past ons daarin nederig en vol verwachting te zijn, mee te leven met Israël. Ook mee te leven met mensen die nog in duisternis wandelen en in deze tijd angst hebben, moedeloos of depressief zijn. Wij mogen vanuit het Licht en door ons te heiligen, hoopbrengers zijn.

De inleidingen van ds Edjan Westerman vulden dit heel mooi aan. Hij sprak over de brief van Jacobus, de leider in Jeruzalem, die veel aanzien genoot. Hij leefde in grote heiligheid en hij bad veel in de tempel. In het Jodendom gaat het veel meer om het eren van God, zij zegenen God in alle omstandigheden. In de hele brief van Jacobus vinden we fragmenten uit Leviticus 19 en 20. Na zijn dood in het jaar 62 werd in de kerk het aantal en daarmee de invloed van de

Messiasbelijdende Joden steeds minder. De gelovigen uit de volkeren, die geënt waren op de olijfbom als wilde takken, werden hoogmoedig (ondanks de waarschuwing van Paulus in Rom. 11:18) en vanaf het Concilie van Nicea in het jaar 325 werd het de Joodse gelovigen in Jesjoea verboden om hun feesten te vieren en mochten ze hun Joodzijn niet meer uitleven.

Na 1967 kwamen veel Joden tot geloof in Jesjoea als hun Messias en werden ze Messiasbelijdende Joden genoemd en stichten zij Messiaans-Joodse gemeenten. Door de eeuwen heen zijn er altijd enkele Joden geweest die tot geloof kwamen in Jesjoea, maar dat was altijd binnen een kerkelijk kader. Samen met hen kijken we nu uit naar de komst van Jesjoea, de Messias. Dit werd op zondagmiddag heel mooi uitgebeeld met de bruidsmisjes die lagen te slapen. Opeens hoorden ze de eerste klank van de sjofar, die steeds luider werd. De lichtjes werden aangestoken, maar niet alle. Wees voorbereid en zorg dat je genoeg olie hebt om de Messias te begroeten!

Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Laten we onszelf reinigen en de ander hoger achten dan onszelf. Zoek naar eenheid tussen gelovigen uit de volkeren en Messiasbelijdende Joden (Joh.17). Leer elkaar kennen; bijvoorbeeld via www.yachad-beyeshua.org Deel waar je hart vol van is, ga in gebedsgroepen Maranatha gebeden bidden, verwacht Hem! Zoek naar mensen die nog in onwetendheid wandelen en jouw licht (heiligheid) en liefde nodig hebben; laat de olie stromen door jouw getuigenis.

De inleidingen komen binnenkort op de website: www.tjci.nl



Gepubliceerd door TJC-II,
een non-profit initiatief
dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris:
Marty Waldman
Email: egs@tjci.org

Lay-out: Ruth Mitkov

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-25 151 83

U kunt uw belastingaftrekbare giften overmaken
naar:

IBAN: **NL35 INGB 0001 5643 88**

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjci.nl www.tjci.ch www.tjci.eu www.tjci.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de Christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.