



Verder in deze aflevering: • Sjavoet (Pinksteren)

- Mijn weg als voorbidder in TJC-II
- Getuigenis van Eli Dorfman

Van Saulus naar Paulus

door Jerry Rassamni



Jerry Rassamni is lid van de TJCII Raad van Bestuur

Ik was een moslim militiestrijder tijdens de Libanese Burgeroorlog met een diepe haat tegen zowel christenen als joden. Echter, nadat ik naar de Verenigde Staten was geëmigreerd, vond de Heer het tijd om de schellen van mijn ogen te verwijderen, zodat ik met de apostel Paulus éénstemmig kon uitroepen: "Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij gesterkt heeft, omdat Hij mij als getrouw beschouwde en mij in dienst stelde, ook al was ik voorheen een godslasteraar en een vervolger en een gewelddadige agressor. Maar mij is ontferming betoond omdat ik onwetend handelde in ongelof; en de genade van onze Heer was meer dan overvloedig, met het geloof en de liefde die in Christus Jezus gevonden worden." (I Tim. 1:12-14). Ik zag hoe Hij de verblindende haat uit mijn eigen hart als eerste wegdeed en verving door Zijn liefde. Ik weet dus dat Hij bereid en in staat is om het voor iedereen te doen.

Ik ben opgegroeid in Libanon met de voortdurende indoctrinatie over het vermeende kwaad van de Joodse staat. Op dezelfde manier, ondergedompeld in de moslimcultuur, hebben ook de meeste Arabische gelovigen het islamitische wereldbeeld ingedronken dat Israël en de Joden afschildert als gewelddadige agressors in plaats van als Gods uitverkoren volk om redding aan de wereld te brengen door middel van de Messias. Vervangingstheologie is de natuurlijke vrucht van dit geïndoctrineerde wereldbeeld onder gelovigen in de Arabische wereld. Dit is echter een zeer gevaarlijke denkwijze, omdat het de vastheid en de onveranderlijkheid, de aard, het karakter en de stabiliteit van God in twijfel trekt door te proberen Zijn Verbonden ongeldig te maken of opnieuw toe te wijzen. Dit is verontrustend omdat de Schrift duidelijk stelt dat Gods gaven en Zijn roeping onberouwelijk zijn (Romeinen 11:29). Bovendien is de grote les, die het Nieuwe Testament ons leert, dat God getrouw is en vasthoudt aan Zijn Verbond, ondanks het feit dat mensen daartoe helemaal niet in staat zijn.

Menselijke slimmigheden en overtuigingen kunnen nooit de grote kloof van dit dwalende en heersende volksgeloof overbruggen. Evenmin kunnen zij het ongelukkige gevoel van minderwaardigheid wegnemen, dat voortkomt uit het feit dat God in Zijn oneindige wijsheid een ander volk voor Zijn glorie apart zette en hen een stuk land gaf om redding te bieden aan alle volkeren. Alleen de Heilige Geest kan zoiets tot stand brengen met de nodige verandering van ons hart. Hij wil dat graag doen als we onze Arabische broeders onvoorwaardelijk liefhebben en nederig onze smeekbeden voor hen aan Abba opdragen. Het goede nieuws is dat niets te moeilijk is voor onze Grote Geneesheer!

Enige jaren geleden, voordat ik over TJCII hoorde, leidde ik enkele conferenties bij Baruch HaShem over het onthullen van de islam. Omdat ik opgroeide met haat tegen Israël, legde de Heilige Geest het op mijn hart om een verzoenings- en bekeringsessie te houden tijdens een van die conferenties. Ik beleed en bekeerde me van mijn persoonlijke zonde en van de zonde van mijn generatie tegen Abba's Uitverkoren Volk aan Rabbi Marty

Vervolg op pagina 2

Van Saulus naar Paulus (vervolg van pagina 1)

tijdens die sessie en ontving de vreugde van de vergeving van de Heer. Het valt niet te ontkennen dat om de bruid van de Messias klaar te laten zijn voor Zijn spoedige terugkeer, we in eenheid en nederigheid moeten samenkomen. Er moet berouw zijn van de kant van de kerk voor persoonlijke en generatiezonden, begaan tegen Gods uitverkoren volk, zodat vergeving en herstel op ons zal neerdalen, en we niet worden als de vijf dwaze maagden die weg waren op zoek naar olie (Heilige Geest) op het moment dat de bruidegom terugkeerde (Matteüs 25:1-13).

Ik leidde Global Business Planning and Analysis in de Amerikaans bedrijf in de 'Fortune 100'-lijst. Later richtte ik een zakelijk intelligentie- en softwareontwikkelingsbedrijf op, dat christelijke bedieningen over de hele wereld heeft geholpen om betere rentmeesters te worden en daarin te groeien. Ik hoop mijn vaardigheden te gebruiken bij TJC-II in samenwerking met het ILC om ervoor te zorgen dat de juiste infrastructuur en financiering aanwezig zijn. Op heel praktische wijze moeten we manieren vinden om bekend te raken met meer gelijkgestemde gelovigen, zodat we ze kunnen toevoegen aan de adressenlijst van TJC-II, en zo meer eenheid in het lichaam van de Kerk kunnen creëren en harten kunnen voorbereiden op Zijn spoedige terugkeer en zo het mandaat van TJC-II over de hele wereld kunnen vervullen.

Door Zijn barmhartigheid en genade ben ik een levend getuigenis dat Jezus kan redden en harten van steen in harten van vlees kan veranderen, en dat Zijn liefde niemand buitensluit, ongeacht wat je hebt gedaan of wat iemand jou heeft aangedaan.

TJC-II

Sjavoet (Pinksteren)

door Arlene Stucki

Sjavoet vindt dit jaar plaats op zondag 5 juni (**6 Sivan van het Joodse jaar 5780**) op dezelfde dag waarop volgens de kerkelijke traditie Pinksteren gevierd wordt. Deze belangrijke dag, één van de drie pelgrimsfeesten, werd aan de kinderen van Israël gegeven als afsluiting van de voorjaarsfeesten.

Sjavoet vindt plaats vijftig dagen na het aanbieden van de eerste landbouwopbrengst in afwachting van de oogst die komen zal. Joodse mensen tellen de dagen van Pesach tot Sjavoet. Sjavoet vertegenwoordigt het ultieme doel van de verlossing van het volk Israël uit hun slavernij in Egypte. Toen zij bij de berg Sinaï aankwamen ontdekten ze het doel van hun bevrijding – om een koninklijk van dienend priesterschap te zijn voor alle volken zodat alle mensen toegang zouden hebben tot de Heer van het Universum, door Zijn Geest, en Hem zouden kennen (Exodus 19:1-24:18). De Heer verscheen in vuur aan het volk Israël op de berg Sinaï en gaf hen Zijn geboden. Zij stonden bevend voor Hem. Dit is het enige moment in de geschiedenis geweest dat een volk voor God stond. En tot de dag van vandaag is Israël in leven. Israël is het enige levende getuigenis van het feit dat God bestaat en dat de Bijbel waar is.

Dit volk dat onherroepelijk door God gekozen is, ontving Zijn onderwijs bij de berg Sinaï en heeft de waarheid doorgegeven zodat mensen uit alle volken zouden weten dat wij allemaal een Verlosser nodig hebben. In geestelijke zin laat Sjavoet (Pinksteren) ook het ultieme doel zien van het offer van Jesjoea de Messias (Jezus Christus) – de belofte van het Nieuwe Verbond (Jeremia 31:31-34). Onder het Nieuwe Verbond wordt het onderwijs van de Heer in het mensenhart gegrift door de uitstorting van de Ruach HaKodesj (Heilige Geest) op allen die tot geloof in Hem komen.

Het tempelritueel behorende bij dit feest (Leviticus 23:15-22) hield onder andere in dat de priesters twee met gist bereide broden voor de Heer ophielden en heen en weer bewogen. In de Bijbel kan gist zonde vertegenwoordigen. Ik geloof zelf dat de twee broden van Sjavoet een beeld geven van Jood en niet-Jood die beiden een Verlosser nodig hebben. Terwijl zij samen opgeheven worden, vertegenwoordigen zij ook een beeld van de Ene Nieuwe Mens, zoals beloofd in Efezen 2:11-3:6. De visie van TJC-II is gefundeerd op deze belofte.

TJC-II

Mijn weg als voorbidder voor TJC-II

door Ans Leitner



Mijn weg met TJC-II begon in 2003 toen mijn man en ik mgr. Peter Hocken ontmoetten in Castelcandolfo, Italië. Het was tijdens een Conferentie van de Internationale RK Charismatische Vernieuwing, waarbij de mogelijkheid was om vragen te stellen. We kwamen met slechts één vraag: "Hoe kijken de leiders van deze conferentie naar Israël als de olijfboom, beschreven door Paulus in Romeinen 11?"

Van 1975 tot 1978 heb ik in Israël gewoond en gewerkt voor Unesco en heb ik ook de Hebreeuwse taal geleerd. In die tijd ontmoette ik Messiasbelijdende joden en begon ik de schuld te zien die wij als christenen hebben tegenover het Joodse volk. Terug in Nederland ben ik met een aantal mensen een gebeds- en verzoeningsgroep begonnen. .

Dat duurde 9 jaar. Ik heb veel geleerd uit boeken en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarna hebben mijn man en ik mensen van allerlei denominaties bij ons thuis en in zaaltjes uitgenodigd om te luisteren naar sprekers over Israël en de kerk. Toch wilden we weten of we op de goede weg waren.

Onze vraag werd niet beantwoord door de leiders van deze conferentie in Italië, omdat "deze van theologisch aard was". Maar de Heer kende ons hartsverlangen naar de waarheid en gaf ons de gelegenheid om daar Mgr. Peter Hocken te ontmoeten. Hij hoorde ons verhaal en nodigde ons uit voor de TJC-II consultatie in Wenen die in september 2004 zou plaatsvinden. Daar ontmoetten we christenen van allerlei denominaties en Messiasbelijdende Joden. We voelden ons als "een vis in het water", helemaal thuis! Aan het eind deze consultatie werd een oproep gedaan voor een TJC-II Nationaal Coördinator voor de verschillende Europese landen. Mijn man, René, voelde zich door de Heer geroepen om deze bediening op zich te nemen. Samen met vrienden begonnen we de eerste TJC-II brochure te vertalen. Daarna planden we een bijeenkomst op 22 april 2005 met mensen waarvan we wisten dat ze geïnteresseerd waren in verzoening en eenheid met Israël. Een van de aanwezigen bood aan een website voor TJC-II te maken. Uit deze en volgende bijeenkomsten ontstond in 2007 het Nationaal Comité.

Ik begon nu weer thuis eens per maand een kleine TJC-II voorbedegroep. In 2006 gingen we naar Jeruzalem voor de internationale TJC-II gebedsconferentie. Hier ontmoette ik andere voorbidders en werden we bemoedigd. Ook leerde ik dat voorbede voor TJC-II van groot belang is.

In 2007 werd René gevraagd door Johannes Fichtenbauer (Europees directeur van TJC-II) om een Europese TJC-II conferentie in Nederland te organiseren. Tijdens deze conferentie begon ik een netwerk van voorbidders uit verschillende landen met één contactpersoon uit bijna elk land dat deelnam. De TJC-II Europese gebedsbrief was geboren! Maandelijks werd de brief met belangrijke gebedspunten gemaakt en verstuurd naar de contactpersonen. Dezen vertaalden de gebedsbrief zo nodig in hun eigen taal en stuurden hem naar de TJC-II voorbidders in hun land. Ik heb dit tot 2012 gedaan. Toen mocht ik het aan anderen overdragen. Peter Hocken schreef in die tijd een handboek voor TJC-II voorbidders en vroeg ons en Elisabeth en Hans Heimbucher, voorbidders uit Oostenrijk, om hem hierbij te helpen.

In 2009 was de Internationale TJC-II conferentie in Gnadental, Duitsland, met de ILC (internationale leiders), voorbidders en anderen van over de hele wereld. Dave en Raquel Pyles, de internationale gebedsleiders, besloten daar om elk jaar 2 weken naar Jeruzalem te gaan met een groep voorbidders om voor en tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ILC te vasten en te bidden. Vele jaren hebben René en ik deze gebedstijden meegemaakt. In deze bijeenkomsten hebben we veel geleerd over voorbede voor TJC-II. Ook hebben we ervaren hoe diep de pijn is van de Messiasbelijdende joden betreffende de Christelijke Kerk. We hebben veel vrienden gekregen en onze liefde voor Zion is daardoor groter geworden.

Die liefde heb ik ook proberen vast te leggen op mijn schilderijen. Deze kunt u zien op: www.atelieryaffa.com of via de TJC-II website. Hier kunt U ook nog meer lezen over mijn weg met de Heer.

Nog steeds komen de TJC-II voorbidders maandelijks bij ons bijeen om voorbede te doen.

GETUIGENIS VAN ELI DORFMAN



Ik ben geboren in 1976 in Sint-Petersburg, Rusland. Ik ben opgegroeid met een sterke Joodse identiteit vanwege mijn grootvader die een van de weinigen was, die de Joodse traditie in stand hield, de synagoge bezocht en Joodse feesten vierde, zelfs ten tijde van het communistische regime. Op dertienjarige leeftijd maakte mijn hele familie aliya naar Israël, waar ik naar school ging, Hebreeuws leerde en enige basiskennis opdeed uit de Tenach.

Toen ik achttien jaar was, begon ik aan mijn militaire dienstplicht. Op een dag ontmoette ik een jonge soldaat in de trein, die in een Nieuw Testament zat te lezen. Hij nodigde me uit om een kleine Russisch- sprekende evangelische gemeente te bezoeken. Ik kreeg een exemplaar van het Nieuwe Testament en wat extra literatuur, en daarmee begon mijn spirituele reis. Het grootste deel van deze reis maakte ik alleen op de militaire basis.

Ik werd geconfronteerd met de typisch Joodse geloofsvragen over: wie Yeshua is, waarom ons volk Hem door de geschiedenis heen verwierp, hoe ik christen kon worden en mijn Joodse identiteit behouden, enz. Door Gods genade werd na een jaar de waarheid over Yeshua aan mij geopenbaard en werd ik gedoopt in de Jordaan. Enkele jaren later sloot ik me aan bij een andere gemeente, die deel uitmaakt van een van de grootste en snelst groeiende bewegingen in het land, en sinds 2009 ben ik pastor in één van de lokale gemeenten in Karmiel.

In 2006 begon de Heer tot me te spreken en opende mijn ogen voor de bredere christelijke wereld. Ik heb mooie dingen ontdekt in de historische (katholieke en orthodoxe) kerken zoals liturgie en eucharistie, en ik heb ook veel open en geestvervulde gelovigen uit deze kerken ontmoet. Ook heb ik deelgenomen aan enkele conferenties, georganiseerd door de Helsinki-Consultation (zie: <http://helsinkiconsultation.squarespace.com/helsinki-consultation/>), die belangrijke mijlpalen werden op mijn spirituele reis. Ik ben tot de sterke overtuiging gekomen dat het de roeping van Joodse discipelen van Yeshua is, om genezing en eenheid te brengen in het universele lichaam van de Messias. Het werd één van mijn belangrijkste passies en doelstellingen en ik ben betrokken bij verschillende initiatieven in deze richting, zoals TJC-II en ik hoop verder te groeien en bij te dragen aan het welslagen van deze visie.

TJC-II

TJC-II Webinar

Op 8 april 2022 was er een zeer geslaagde TJC-II Webinar. Centraal stond de inhoud van de brochure 'Jesus, King of the Jews?' De opname van deze Webinar kunt u hier terug zien:

<https://www.tjcii.nl/publicatie-presentatie/video/>



Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit initiatief dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen secretaris:
Marty Waldman Email: egs@tjcii.org

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183

U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:

IBAN: **NL35 INGB 0001 5643 88**

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:

www.tjcii.nl www.tjcii.be www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.