

MESSIASBELIJDENDE JODEN EN EEN BREED OECUMENISCH GEZELSCHAP IN GESPREK MET ELKAAR

- verslag derde Europese Overleg, oktober 2004 in Wenen -

Kees Slijkerman

Het aantal Joden dat gelooft in Jezus als de Messias - de zgn. messiasbelijdende Joden - neemt nog steeds toe. Ook het aantal messiasbelijdende gemeenten in Israël groeit*. Van 19 tot 22 oktober 2004 werd in Wenen voor de derde maal een Europees Overleg georganiseerd door het comité Toward Jerusalem Council II. Messiasbelijdende Joden - vooral uit Israël, Oekraïne en Rusland - spraken daar met oosters-orthodoxen, rooms-katholieken, anglicanen, luthers en protestanten en pinksterchristenen uit heel Europa en uit het Midden-Oosten over de huidige betekenis van Romeinen 11. In Romeinen 11 heeft Paulus het over de bekering van Israël en over de edele olijfboom (Israël), waarop takken van een wilde olijfboom (heidenen** die in Jezus geloven) geënt zijn. Paulus gebruikt dit beeld voor de Kerk, maar volgens mgr. dr. Peter Hocken gebruikt geen enkele christelijke kerk dit beeld in haar kerktheologie. Naast Hocken spraken ook Kardinaal Schönborn van Wenen en de messiasbelijdende Jood Benjamin Berger, een oudste uit Jeruzalem.

EEN NAZI-DOCHTER

De bijeenkomst werd geopend met twee indringende getuigenissen. Het eerste getuigenis illustreert waarom christenen verlegen staan tegenover de Joden na alles wat zij in de loop der eeuwen en vooral in de Tweede Wereldoorlog de Joden hebben aangedaan. Verena Lang vertelde dat zij de dochter was van een hooggeplaatste Oostenrijkse nazi. Haar vader had er mede voor gezorgd dat Hitler Oostenrijk binnenkwam en bleef Hitler steunen. Verena werd in 1944 geboren en haar vader zat na de oorlog lang gevangen. Ze miste hem erg en besloot als kind haar vader trouw te zijn zodat ze hem niet nogmaals moest missen. Later is ze gaan zien hoe fout de nazi's en haar vader waren. Bij verschillende gelegenheden heeft ze vergeving gevraagd voor de fouten van haar vader en haar volk. Met haar man geeft ze nu leiding aan de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Oostenrijk.

DE ZOON VAN HOLOCAUST-OVERLEVENDEN

Het tweede getuigenis kwam van de Jood Marty Waldman, bij wie het project Toward Jerusalem Council II begonnen is. Zijn vader en moeder waren Joden in Polen en overleefden de Holocaust. Zijn ooms en tantes en de rest van de familie werden door de nazi's vermoord. Nog voordat zijn ouders, direct na de oorlog, vanuit Oostenrijk met een visum naar de Verenigde Staten konden vertrekken werd Marty verwekt. Hij is dus in zekere zin Europeaan, ook al werd hij geboren in New York. Hij groeide in een zeer gesloten orthodox-joodse omgeving op. Voor zijn twaalfde jaar zag hij nooit een kerstboom. Maar in januari 1975 kreeg hij een innerlijke openbaring dat Yeshua van Nazaret*** de Messias is waar zij als Joden naar uitzagen. Toen hij dat aan zijn moeder vertelde zei ze: 'Nu sta je aan de kant van Hitler'. Bij zijn familie lag hij eruit, maar samen met andere Joden begon hij een messiasbelijdende gemeente (in het Engels gebruiken ze het woord *congregation*). Hij is nu senior rabbi van de Messiasbelijdende Congregatie Baruch HaShem in Dallas, Texas. Een van de grootste messiasbelijdende gemeenten ter wereld.

VOORBIDDERS NODIG

Meer informatie kunt u krijgen bij de Nederlandse deelnemers René en Ans Leitner (zie Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2004, nr. 5) en Kees Slijkerman en bij de eveneens aanwezige pater Daniël Maes uit Vlaanderen. Zie ook www.tjcii.org of www.kcv-net.nl/stucom (rubriek Joden - christenen).

Om de messiasbelijdende Joden in het Lichaam van Christus de plaats te geven die hun toekomst is veel gebed en verzoening nodig. In Wenen was ook een protestants echtpaar uit Den Haag, dat al jaren meedoet in de voorbedengroep die de bijeenkomsten van Toward Jerusalem Council II ondersteunt met gebed. Wilt u meebidden dan kunt u zich aanmelden bij Ans en René, tel. 040-2515183.

* Het zijn er nu 100, waarvan in juni 2004 de grootste bestond uit 450 leden, onder wie 350 Joden. Deze cijfers staan in de pas verschenen Engelse brochure 'The Messianic Jewish Movement: An Introduction', geschreven door Daniel Juster en Peter Hocken. Zie www.tjcii.org of document 0122 op website StuCom, www.kcv-net.nl/stucom

** Met het woord 'heidenen' wordt in de Bijbel bedoeld de mensen die niet tot het Joodse volk behoren.

*** Yeshua: de Hebreeuwse vorm van de naam Jezus. #

Dit artikel werd met toestemming overgenomen Bouwen aan de Nieuwe Aarde, januari 2005 en het is document 0128 op website StuCom , <http://home.hetnet.nl/~stucom> of www.kcv-net.nl/stucom

in de rubriek Joden - christenen, waarin meer artikelen over dit onderwerp te vinden zijn.

Voor een abonnement op Bouwen aan de Nieuwe Aarde, kunt u mailen naar info@kcv-net.nl