



Gods trouw

door Arlene Stucki

Onlangs vierden we het niet tot de drie grote, door God ingestelde, feesten behorende "Lotenfeest", ook Purim genoemd. Dat vond dit jaar plaats vanaf de avond van 9 maart tot de avond van 11 maart 2020 (de Joodse maand Adar 13-15, 5780).

Bijbelgeleerden hebben opgemerkt dat het woord "God" niet voorkomt in de boekrol van het boek Esther, hoewel het duidelijk is, dat de Heer Zijn volk redde van de doodsbedreiging in het hele Perzische rijk (na hun wegvoering uit het thuisland Israël in de zesde eeuw voor Christus). "Waar was God? Waarom wordt Hij niet genoemd in dit boek?" We weten niet waarom God niet wordt genoemd in het boek. Toch is dit festival één en al vreugdevolle herinnering aan de bevrijding van het Joodse volk van de poging om "hen van de aardbodem te verdrijven" door de boosaardige Haman, de Agagiet, een afstammeling van Amalek, de eeuwige vijand van God!"

Eén maand na Purim gedenken wij Jom HaSjoa, de herinnering aan de Holocaust, op 21 april



Een mooi versierde Esther-boekrol

(Nisan 27, de twaalfde dag van de oertelling van Pesach tot Pinksteren van het Joodse jaar 5780). Heel veel mensen hebben gevraagd: "Waar was God? toen een derde van Zijn verbondsvolk omkwamen door de Nazi-haat." Ik herinner me heel goed dat toen ik in 2008 Auschwitz bezocht en over het pad liep vanwaar de veewagens werden gelost en de Joodse gevangenen naar de gaskamers werden geleid, ik me heel erg bewust was dat Jesjoea dat pad ook heeft gelopen. "In al hun benauwdheden was ook Hij benauwd." (Jesaja 63:9) Hij wás daar! Ik kan het mysterie van het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen niet verklaren, maar dit weet ik: "ISRAEL LEEFT". Er is geen andere verklaring voor die waarheid dan het eeuwigdurende en onherroepelijk verbond, dat de Heer sloot met Zijn volk. Israël is het enige historische, levende getuigenis op aarde, van het feit dat God bestaat en dat Zijn Woord waar is. Terwijl wij door de visie van TJC-II zoeken naar de eenheid waar onze Redder om bad, moeten we trouw zijn in onze gebeden, zodat deze visie vanuit Gods eigen hart realiteit zal worden volgens Zijn volmaakte wil en dat de Naam van God zal worden geheiligd op aarde.

In dit nummer:

*Gods trouw
pagina 1*

*Woord ter
bemoediging
van het
Internationale
kantoor
pagina 2*

*Nieuws van
TJC-II
wereldwijd
pagina 2*

*Waarom Jezus en
waarom het
Bloed?
pagina 3 en 4*

Woord ter bemoediging

Van het internationale kantoor van TJC-II (in vervolg op pagina 1)

“Moge de Heer jullie liefde nog sterker maken, zodat jullie nog veel meer van elkaar en van anderen gaan houden, net zo veel als ik van jullie houd! En ik bid dat de Heer jullie kracht geeft. Dan zullen jullie als volmaakte en heilige mensen voor de troon van onze God en Vader staan. Dat zal gebeuren op de dag dat onze Heer Jezus komt met al zijn engelen”.

**1 Tessalonicenzen 3:12-13
(Bijbel in Gewone Taal)**

Nu we allemaal overstroomd worden met wereldwijd nieuws over het coronavirus, willen we naar jullie uitreiken. Het artikel op de vorige bladzijde gaat over Gods trouw. Wij zijn vol vertrouwen dat Hij trouw blijft, zelfs in de meest uitdagende tijden. Gelet op de manier waarop het virus zich verspreidt over de wereld, is het mogelijk dat we allemaal in verschillende stadia verkeren binnen onze respectievelijke landen. Sommigen zijn mogelijk in

**Herinner uzelf eraan
dat Hij trouw is!**

quarantaine, anderen misschien in “lockdown”, nog anderen wellicht in landen waar het virus nog niet heeft toegeslagen en weer anderen zijn mogelijk ziek. Waar u ook bent en in welk stadium uw woonplaats of land ook mag zijn, weet dat we voor u bidden. Herinner uzelf eraan dat Hij trouw is.

We moedigen u aan om via Internet naar elkaar om te zien. Ondersteun elkaar in deze ongewone tijd. Heb extra geduld met je geestelijke en nationale (TJC-II-) leiders, die proberen te navigeren op

onbekend terrein. Heb elkaar lief op nieuwe en creatieve manieren. Blijf alstublieft uw plaatselijke gemeente ondersteunen, ook als er alleen maar via Internet wordt

samengekomen. We vragen u ook om onze TJC-II teams wereldwijd in gebed te gedenken. Dit is een moeilijke tijd voor ons allemaal. En blijf alstublieft ook TJC-II ondersteunen, nu we op creatieve manieren doorgaan om deze belangrijke visie en opmars van Gods koninkrijk gestalte te geven.

TJC-II

Nieuws van TJC-II wereldwijd

door Marty Waldman

In het vorige Communiqué vroegen we uw gebed voor TJC-II teams wereldwijd. We kunnen u inmiddels het volgende nieuws berichten:

- TJC-II Japan heeft een Facebookpagina gelanceerd waar nieuws van TJC-II Japan, TJC-II Korea en TJC-II wereldwijd worden gedeeld.
- De TJC-II Azië teams van Zuid-Korea, Japan en Hong Kong kwamen maandelijks samen, maar kunnen elkaar nu vanwege het coronavirus niet ontmoeten. Zij blijven trouw bidden voor opwekking en voor de visie van TJC-II. Wilt u voor hen een speciale plaats in uw gebeden blijven geven?
- Voor vrucht na het weekend dat begin maart 2020 gehouden is in Seebenstein, Oostenrijk, om uit te reiken naar mensen die nog onbekend zijn met de Messiaans-Joodse beweging.
- Graag uw gebed dat TJC-II Hongarije weer van de grond mag komen. Voor een nieuwe website, nieuwe mensen in het Nationaal Team en jongeren voor de Now-Generation.
- De leiders van TJC-II Israël hebben een ontmoeting gepland met elkaar voor begin april 2020 (die vanwege het coronavirus waarschijnlijk via Internet zal moeten plaatsvinden). Dit betreft de bestuursleden Benjamin Berger, Avi Mizrachi, Marcel Rebiai, David Friedman en Eyal Friedman. Bid voor hen.
- Van 19 tot en met 23 oktober 2020 staat de Internationale Leiderschapsteam vergadering gepland in Jeruzalem. Van 12 tot 23 oktober zal een groep internationale voorbidders van TJC-II in voorbereiding en tijdens de vergadering bij elkaar komen voor gezamenlijk gebed.

- Van 25 tot 27 oktober 2022 zal er een voorbereidende Vergadering plaatsvinden voor de Tweede Vergadering van Jeruzalem, waar TJC-II naar “Op Weg” is. Bid alstublieft dat de Heer alles zal voorbereiden, alles wat te maken heeft met deze vergadering zal beschermen en om Zijn leiding in alle dingen. We vragen ook gebed voor de logistiek hieromtrent en alles wat te maken heeft met het huren van de juiste locaties, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.



Een maaltijd van TJC-II Oostenrijk

- De TJC-II Now-Generation Vormingschool die in Hainburg, Oostenrijk zou plaatsvinden van 20 April tot 26 mei is uitgesteld tot nader orde. Graag uw gebed om Gods timing voor de nieuwe data.
- TJC-II Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland bereiden een leidersseminar voor in augustus 2020 dat zal plaatsvinden in Bregenz.

TJC-II

Waarom Jezus en waarom het Bloed?

door Marty Waldman

Twee vragen over Pasen en Pesach:

Waarom moest Jezus komen? Waarom al dat gepraat over bloed?

Dit zijn vragen die aan mijn vrouw Marleen gesteld werden toen ze een cursus over antisemitisme volgde bij het Joodse Gemeenschapscentrum in Dallas. De vrouw die les gaf stelde voorop dat het Christendom de wortel is van antisemitisme.

Deze opvatting over antisemitisme is het droevige verhaal van de Joods-Christelijke relatie van de afgelopen twee millennia (zie Romeinen 11 voor de juiste verhouding tussen Joden en Christenen). Maar de vragen die gesteld werden door een anonieme Joodse man tijdens deze les zijn buitengewoon belangrijk binnen Gods verlossingsplan voor de mensheid, zowel voor Jood als voor niet-Jood.

Gods verlossingsplan wordt het duidelijkst geopenbaard in twee uiterst belangrijke historische gebeurtenissen:

ten eerste door het Pesachfeest in Egypte en ten tweede in de kruisiging op Golgotha.

Pesach wordt jaarlijks door het Joodse volk gevierd met een "seder"maaltijd in herinnering aan Gods verlossende verbondshandelen ten behoeve van Israël. Deze beide genadige gebeurtenissen worden gevierd op een gedenkwaardige manier.

Bijna vijfendertig honderd jaar geleden, toen God Israël bevrijdde uit de slavernij van Egypte, zei Hij: **"Als ik het bloed zie, zal ik uw huis voorbij gaan."**

Het oordeel van God zou over Egypte komen, maar wanneer Hij het bloed zou zien, zou Zijn oordeel voorbij gaan aan hen, die in geloof het bloed van een onschuldig lam aan hun deurposten hadden gestreken. In wezen was het bloed van het lam de enige bescherming die God gaf tegen Zijn ontzagwekkende oordeel. Het was op dat moment niet voldoende om Joods te zijn. Iedere Jood had dat bloed nodig om beschermd te zijn tegen Gods wraak en vrij te zijn door Gods verlossing.

Ook Christenen over de hele wereld verkondigen Gods verlossende werk door middel van het kruis van Golgotha als ze het Heilig Avondmaal vieren (of communie zoals sommigen het noemen). Dit is ook een herdenkingsfeest, dat herinnert aan het verlossingswerk van Jezus (Zijn dood aan het kruis) ten behoeve van allen die hun vertrouwen op Hem stellen. Jammer genoeg vieren de meeste Christenen het Heilig Avondmaal in een historisch vacuüm, dus zonder oog te hebben voor de historische context ervan.

Historisch gezien stelde Jesjoea (Jezus) het Heilig Avondmaal in tijdens de Pesachviering. Meteen nadat

Jesjoea met zijn discipelen de sedermaaltijd had gevierd (sommigen spreken daarom van het Laatste Avondmaal) gaf Hij vrijwillig Zijn leven als het onschuldige Paaslam. Dus toen Jesjoea de beker met wijn ophief en zei: **"deze beker, die wordt uitgegoten voor u, is het nieuwe verbond in Mijn bloed,"** (Lukas 22:20), verwees hij speciaal naar de beker van verlossing, de derde beker wijn tijdens de sedermaaltijd. Om de volle betekenis te begrijpen van de relatie tussen deze derde beker en het bloed van het nieuwe verbond, moet je je realiseren, dat er gedurende de sederviering vier afzonderlijke bekers wijn werden geschonken en gedronken. Deze vier bekers zijn gebaseerd op vier verschillende uitspraken in Exodus 6:6,7:

1. de beker van heiliging, vers 6 **"Ik zal jullie uitleiden."**
2. de beker van de plagen/redding, vers 6 **"Ik zal jullie redden."** (ook Exodus 3:19-20)
3. de beker van verlossing, vers 6 **"Ik zal jullie verlossen."**
4. de beker van lofprijs (ook bekend als de beker van de vervulling), vers 7

"Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn."

De beker die Jesjoea gelijk stelde aan het bloed van het nieuwe verbond was de derde beker, de beker van verlossing. Verlossing betekent "terugkopen" of "terugkrijgen door betaling van een prijs". De lofprijs, die betaald werd bij zowel het Pesachfeest bij voor het



Wijn en matses bij de Pesachmaaltijd

Heilig Avondmaal is het bloed van een lam. Het verbazingwekkende aspect tijdens dit laatste Pesachmaal dat Jesjoea vierde, was niet het feit dat Hij en Zijn discipelen aten van het geslachte lam of dat zij dronken van de Pesachwijn, maar het was het schokkende besef dat Jesjoea bij de derde beker Zichzelf vergeleek met het Paaslam dat werd geslacht voor de verlossing van het volk van God! Marvin Wilson beschrijft in zijn uitstekende boek: *"Onze Vader Abraham, Joodse wortels van het Christelijk Geloof"*, een aantal relevante zaken met betrekking tot Jesjoea/Jezus als het Paaslam:

"Wat betreft Zijn dood als een offer, vergeleek Jezus Zichzelf met het Paaslam. (Zie Openbaring 5:12 'Het Lam dat geslacht is')."

"Johannes de Doper noemt Hem 'het Lam van God' (Joh. 1:29,36). Paulus gebruikt dezelfde symboliek: 'Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus' (1 Cor. 5:7). En Petrus schrijft dat Gods kinderen verzoend zijn 'met het kostbare bloed van de Messias, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam' (1 Petrus 1:19)."
"Deze door bloed verzoende gemeente wordt ook beschreven als 'een vers deeg, dat ongezuurd is' (1 Corinthiërs 5:7).

(vervolg op pagina 4)

Waarom Jezus en waarom het Bloed?

door Marty Waldman (vervolg van pagina 3)

“De profetische betekenis van Jezus’ dood: ‘Niet één van Zijn beenderen zal verbrijzeld worden’ (Joh. 19:36), is duidelijk afkomstig uit het Oude Testament, waar staat dat ‘geen been van het Paaslam mocht worden gebroken’ (Exodus 12:46; Numeri. 9:12; Ps. 34:21).”

Dus, “waarom moest Jezus komen en waarom al dat bloed?”

In *Leviticus 17:11* staat, dat “de ziel van het vlees is in het bloed en Ik (de Heer) heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.” Onschuldig bloed was en is vereist door God als losprijs voor iedere mensenziel.

Waar halen we vandaag het bloed vandaan?

Er is nu niet langer een altaar in een Tempel en er worden geen Paaslammeren meer geslacht jaar op jaar. De vraag wordt daarom “Is Jesjoea werkelijk dit laatste geslachte lam, wiens onschuldig bloed voor mijn ziel heeft geboet en mij heeft verlost van totale ondergang?” De profeet Jesaja beantwoordt deze vraag “Waarom moest Jezus eigenlijk komen?” in *Jesaja 53:6-8*:

“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.”

Het feit dat Jesaja spreekt tegen het volk Israël over iemand die moest sterven als boetedoening voor zonde, kan niet over het hoofd gezien worden.

Hoewel sommige van mijn Joodse broers en zusters van mening met mij mogen verschillen, is mijn conclusie omtrent Jesaja’s profetisch woord eenvoudig onmiskenbaar – Jesaja spreekt hier over niemand anders dan **Messias Jesjoea/Jezus!** Eén van de merkwaardige elementen van

Jesaja’s profetie is het feit, dat deze werd geschreven zevenhonderd jaar vóór de geboorte van Jezus.

Waarom moest Jezus komen?

Omdat God had gezegd dat Hij de dood (en het bloed) van een onschuldig mens wilde gebruiken om Zijn volk te verlossen van hun zonden. Daardoor kon Gods toorn aan Zijn volk voorbijgaan. Hoe tragisch ook voor deze Onschuldige, kan Gods volk zich toch verheugen over Zijn verlossende werk ten behoeve van hen, want Jesjoea was niet zomaar een mens en de dood kon Hem niet vasthouden. Jesjoea, het Paaslam leeft en is gezeten aan Gods rechterhand!

Tegen mijn Joodse broers en zusters die zouden kunnen vragen: “**Waarom Jezus?**” of “**Waarom bloed?**” zou ik willen zeggen: “**de tijd van Pesach is de tijd van verlossing**”. Je kunt worden verlost en vrij gezet door vandaag nog te geloven in Jesjoea de Messias! Gods woord zegt, “**vandaag is de dag van verlossing, dus verhardt uw harten niet!**”

Tegen mijn Christen broers en zusters zou ik willen zeggen dat Gods verlossingsplan voor de mensheid oorspronkelijk werd geboren in een Joodse context. De schrift bevestigt dat zelfs met de woorden: “**het heil is uit de Joden.**”

Het is tijd om te onderkennen dat God altijd maar één verlossingsplan heeft gehad voor de hele mensheid, inclusief het Joodse volk. God heeft Israël niet vervangen door de Kerk, maar Hij heeft Christenen geplaatst binnen het gemenebest van Israël (*Efeze 2:11-13*) en geënt op een Joodse olijfboom (*Rom. 11:17-24*).

Dit jaar, wanneer we allemaal Gods verlossende werk voor Zijn volk vieren, wil ik jullie eraan herinneren, dat Jesjoea in *Marcus 14:25* heeft gezegd, dat Hij ernaar uitzielt om de vierde beker (de beker van de vervulling of van lofprijs) met ons te drinken in het Koninkrijk van God!

Tot volgend jaar in Jeruzalem!

CHAG PESACH SAMEACH en een GEZEGEND PAASFEEST!

TJC-II



Gepubliceerd door TJC-II,
een non-profit initiatief
dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris:
Marty Waldman
Email: egs@tjcii.org

Lay-out: Ruth Bosselaar

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-25 151 83

U kunt uw belastingaftrekbare giften overmaken
naar:

IBAN: **NL35 INGB 0001 5643 88**

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:
www.tjcii.nl www.tjcii.ch www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de Christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.