



De voor- en najaarsfeesten

door Arlene Stucki

Inmiddels hebben we zowel Pasen als Pinksteren alweer achter ons liggen. Als we de voor- en najaarsfeesten van Israël samen beschouwen, voorzeggende deze de eerste en tweede komst van Jesjoea. Het eerste voorjaarsfeest, Pesach (Pascha), is de jaarlijkse viering van de geboorte van de Joodse natie, nadat zij 430 jaar in de "schoot" van Egypte had gezeten (Zie Genesis 15 en Exodus 2). S'firat HaOmer (Feest van de Eerstelingen), op de derde dag van de Paschaweer, vindt zijn vervulling in Jesjoea's (Jezus') opstanding. Sjavoet (het Wekenfeest, of Pinksteren) wordt afgerond door Israëls aankomst bij de berg Sinaï en in de uitstorting van de Roeach HaKodesj (de Heilige Geest). Vanuit historisch en Bijbels perspectief is geen van deze gebeurtenissen compleet zonder de andere.



Een schilderij van Ans Leitner naar het bijbelboek Ruth (zie ook: www.atelieryaffa.com), één van de feestrollen die met het Wekenfeest (Sjavoet) in de synagogen gelezen worden.

"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat is uitgegoten voor jullie." (Lucas 22:20). Zijn bloed, vergoten voor de zonden van de wereld, was het perfecte offer voor de zonden van hen die op Hem vertrouwen.

Volgens Johannes, bekend als de "geliefde discipel," was het direct na deze uitermate belangrijke Sedermaaltijd, dat Jezus in zijn "hogepriesterlijk gebed" bad voor zijn discipelen, voordat Hij zijn dood tegemoet ging. Omdat alleen Hij "zonder smet" was, kon Hij de wet van Mozes vervullen én verzoening bewerken voor de zonden van het menselijk geslacht. Jezus verklaarde zijn onsterfelijke liefde voor zijn Vader, toen Hij afstevende op de uiteindelijke vervulling van zijn komst. Jezus' hogepriesterlijk gebed is de "ruggengraat" van de visie van TJC-II. Hij bad: "Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt" (Johannes 17:20, 21). Wij bidden, dat dit de generatie mag zijn die, door de kracht van de Heilige Geest, dit gebed in vervulling zal zien gaan.

Geschiedkundig zien we in het offer van het Paaslam, waarvan het bloed werd gesmeerd aan de deurposten en de bovendorpel van de huizen van de Hebreëen, het teken van het Joodse vertrouwen in het woord van de Heer: "Als Ik het bloed zie, zal Ik jullie voorbijgaan" (Ex. 12:12, 13). Dit is de belofte, die de Hebreëen bevrijdde uit de slavernij in Egypte.

Vanuit **Bijbels perspectief** zien we de vervulling van de voorjaarsfeesten in de dood en opstanding van Messias Jezus, ons Paaslam (I Korintiërs 5:7). Jezus zei tijdens het laatste Pesachmaal dat Hij met hen vierde tegen zijn discipelen:

In dit nummer:

De voor- en najaarsfeesten pagina 1

Gezegend in deze dagen! pagina 2

Open Dag TJC-II Nederland pagina 3

TJC-II Zuid-Amerika pagina 4

Gezegend in deze dagen!

door Zr. Mary Paul Friemel

Gedurende deze hoogst ongewone tijden van COVID-19 heeft het gezegde “Samen komen we hier doorheen” een nieuwe betekenis gekregen, nu de hele wereld met een gemeenschappelijk probleem te worstelen heeft. Alles verandert, alles is nog steeds aan het veranderen. Plannen, programma's, het gewone leven, het is allemaal voor een poosje stilgelegd. We zullen deze dagen nooit vergeten. Toch zien we dat de Heer bezig is om ondanks alle verandering Zijn doeleinden te bereiken.

Dat zien we bijvoorbeeld in Hainburg, Oostenrijk, in het voormalige huis van Pater Peter Hocken, het tegenwoordige thuis van Zr. Mary Paul en het Vormingscentrum van TJC-II. Het voorjaar van 2020 zou naar verwachting een drukke tijd in het huis zijn – de keuken zou gerenoveerd worden, in maart zouden meerdere verschillende groepen elkaar daar ontmoeten, inclusief het leidinggevende team van de Now Generation van TJC-II. Ook de Vormingscursus van TJC-II zou hier in april en mei plaatsvinden, met deelnemers uit Australië, Kenia, en Brazilië. De huidige pandemie heeft onze koers echter gewijzigd.

De vergadering van het leidinggevende team van de Now Generation van TJC-II werd gehouden van 12 tot en met 15 maart. Het weekend begon normaal, hoewel we ons ervan bewust waren dat we voorzichtiger moesten zijn om geen ziektekiemen te verspreiden. Onze gesprekken gingen vaak over het laatste nieuws en over wat er gebeurde in verschillende delen van de wereld. Aan het einde van het weekend waren vluchten geannuleerd, grenzen gesloten en restricties van kracht. Verschillende mensen vroegen om bij ons in Hainburg te mogen blijven om geen potentieel gevaar over te brengen naar hun ouderlijk thuis. Bij het schrijven van dit artikel is dat inmiddels alweer zeven weken geleden! Intussen was ons groepje van zes à zeven personen uitgegroeid tot een levendige gemeenschap. Iedereen hier is op één of ander niveau betrokken bij TJC-II en zaken als eenheid, Israël, vernieuwing, leven in de Heilige Geest en de tweede komst van de Heer betekenen veel voor ieder van ons. Ons dagelijks leven heeft een bepaald ritme gekregen van gebed, aanbidding, voorbede, en natuurlijk het onvermijdelijke koken, schoonmaken en elkaar helpen, om nog maar niet te spreken van onze gemeenschap met elkaar.

Gedurende de week van Pesach en het Feest van de Opstanding hadden we daarnaast ook tijden van onderwijs en gesprek met een aantal anderen via Zoom. We hadden een ontroerende Pesachviering in een ruimte die uitkeek over de zeventiende eeuwse synagoge, die naast ons

huis ligt. Drie van ons waren hier vorig jaar ook voor de Vormingscursus en we realiseerden ons hoezeer deze dagen *aanvoelen als* we de Vormingscursus nu we ons leven zo samen delen. We zijn écht gezegend in deze dagen!

In deze tijd waren we ook bezig met de voorbereiding van Vormingscursus van april/mei. De Heer had blijkbaar andere plannen. Na veel gebed en overleg (nadat we in het begin nog hoopten dat het mogelijk was om de cursus een maand uit te stellen), realiseerden we ons, dat we de Vormingscursus voor 2020 moesten annuleren. Dank aan allen die ons hierbij hebben ondersteund en die met ons samen en voor ons hebben gebeden.

Echter, de ervaring die we hadden in dit huis in Hainburg is



Pesachmaaltijd met uitzicht op de zeer oude synagoge (witte gebouw op de achtergrond)

een katalysator geweest voor een nieuw idee. Er bestaan plannen voor een “Kom en Zie” cursus via internet, die hopelijk in juli van start kan gaan. Deze cursus vervangt de TJC-II Vormingscursus niet, maar we proberen hiermee in deze tijd van uitdagingen en veranderingen nieuwe gelegenheden te scheppen. De lessen zullen via internet gegeven worden en we hebben de hoop dat er in verschillende landen kleine groepjes bij mensen thuis kunnen worden gevormd, waar het onderwijs kan worden besproken en alle andere aspecten van het leven (lofprijzing, voorbede en samenleven) kunnen worden

beoefend, zodat we op deze manier aan de relaties en het netwerk die zo cruciaal zijn voor TJC-II kunnen bouwen. De keus voor deze kleine lokale, met elkaar samenwonende gemeenschappen hangt natuurlijk samen met de overheidsrestricties, persoonlijke en gemeenschappelijke veiligheid en de persoonlijke vrijheid. Individuele personen en de nationale leiders zullen deze zaken in ogenschouw moeten nemen wanneer er zo'n groepje wordt gevormd. We beseffen dat de situatie van plaats tot plaats verschilt en we respecteren elke lokale beslissing. We zullen nooit mensen vragen om zichzelf of hun geliefden onnodig bloot te stellen aan een COVID-19 besmetting.

Deze cursus (van 29 juni - 15 juli) is inmiddels reeds via internet van start gegaan. Er zijn meer dan 200 deelnemers uit: Australië, Israël, Hong Kong, China, Singapore, Oeganda, Kenia, Argentinië, Brazilië, Peru, Uruguay, Bolivia, Mexico, Verenigde Staten, Oostenrijk, Tsechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, België, Polen, Portugal, Slowakije, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne en ook 2 uit Nederland!

TJC-II

TJC-II Nationale Open Dag

zaterdag 14 november 2020

Samen ... in schuld, verootmoediging en verzoening *- Kerk en Israël voor de Troon van God -*

Het is Gods liefde die kerken en christenen het voorrecht biedt Zijn medewerkers te zijn in Zijn plan voor Israël en de wereld. Maar ons leven en dienen is niet altijd heilzaam geweest. Steeds meer beseffen we dat er aan onze kant ook sprake is van schuld.

Maar schuld is een beladen thema. Zuiver persoonlijke schuld kan al een bron van conflict vormen; als het echter gaat om gemeenschappelijke schuld, dan gaat er nog veel meer spelen. De balk-en-de-splinter-dynamiek, het eigen-sstraatje-schoonvegen, de ik-was-er-niet-bij-reactie. En de kerk is daarop geen uitzondering.

Maar als wij als christenen bidden, zouden we ons dan niet moeten afvragen: *hoe* staan wij als kerk voor God? Als één grote christelijke geloofsgemeenschap of als afzonderlijke denominaties, of individuele bidders? Zeker als het gaat om de schuldvraag rond de houding van de christelijk kerk tegenover het Joodse volk of over de medeverantwoordelijkheid van de christelijke theologie voor de Holocaust.

De Rooms-katholieke kerk en de Anglicaanse kerk, maar ook allerlei Protestantse kerken hebben de gemeenschappelijke christelijke schuld tegenover het Joodse volk onder woorden gebracht. Maar wat betekent dat voor wie vandaag leeft en bidt? En voor de ontmoeting met het Joodse volk? En valt er nog meer te zeggen en te doen met betrekking tot verootmoediging en verzoening?

Ds. Robbert Jan Perk en **zuster Mary Paul Friemel** zullen deze thematiek belichten vanuit de Bijbel, de kerkgeschiedenis en de actualiteit van de hedendaagse ontmoeting met het Joodse volk. Beiden zijn actief betrokken bij deze thematiek.

Plaats: Kerkgebouw de Ark, hoek Stationsweg en Willem-Alexanderplein (t.o. het NS-station) te Nijkerk

Tijd: Van 10.30 tot 16.00 uur ; zaal open vanaf 10.00 uur. Het programma zal komen op www.tjcii.nl

S.v.p. zelf uw lunch meenemen; voor koffie, thee en melk wordt gezorgd.

Deelname aan de dag kost € 10,=. U dient zich aan te melden door dit bedrag per persoon over te maken op rekening: NL35 INGB 0001 5643 88 t.n.v. : Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven

onder vermelding van: **Open Dag, naam en woonplaats.**

Aanmelding is verplicht uiterlijk 1 november!



Ds. Robbert Jan Perk is al op jonge leeftijd tot persoonlijk geloof in Jezus Christus gekomen in een koffiobar van Youth for Christ in Arnhem. Tijdens zijn theologiestudie in Brussel en Leiden heeft hij werk gemaakt van exegese Nieuwe Testament

en Praktische Theologie. Sinds 1983 was hij als predikant werkzaam in kerken van Hervormde en Protestantse signatuur. Hij is betrokken geweest bij de initiatieven op het terrein van berouw en verootmoediging o.a. het Milleniumgebed en Wij kiezen voor Eenheid. De verbondenheid met Jodendom en Israël neemt daarin een grote plaats in. Johannes 17 is een bijbels hoofdstuk dat hem boeit en inspireert. Zie ook www.biddeniseenweg.nl



Mary Paul Friemel, RK zuster, geboren in Texas, heeft de afgelopen 10 jaar gediend in het Mysterium Christi-huis (www.facebook.com/mysteriumchristi) in Hainburg, Oostenrijk (de thuisbasis van wijlen mgr. Peter Hocken).

Ze is nu o.a. beheerder van het huis in Hainburg en samen met twee anderen geeft ze leiding aan het TJCII Formation Programma. Vanaf haar vijftiende ervoer ze een roeping van de Heer om betrokken te zijn bij de bedieningen van genezing en verzoening. Ze studeerde pedagogiek, onderwijsadministratie en theologie en heeft een Master in Educational Administration en theologie. Sinds 2012 is Zr. Mary Paul actief betrokken bij TJCII, als voorbidder, als lid van de Now Generation en meest recentelijk als kandidaat voor de International Leadership Council.

TJC-II Zuid-Amerika

door Marty Waldman

Argentinië:

In September 2019 heeft de 7e TJC-II conferentie over Messiaans Jodendom plaatsgevonden in Buenos Aires, waarbij Rabbijn José Lewin (de Nationaal Leider van TJC-II in Argentinië, aangesloten bij Chosen People's Ministries) samen met leiders uit de Evangelische, Protestantse en Katholieke Kerken aanwezig waren.

Toen de TJC-II visie werd gedeeld, kreeg een groepje Katholieken het op hun hart om naar voren te komen en in gebed om vergeving te vragen voor de zonden van de Katholieke Kerk tegen de Joden. Rabbijn José Lewin riep geëmotioneerd uit: "Het is de eerste keer dat ik als Jood verootmoediging over deze dingen vanuit de Katholieke Kerk heb meegemaakt." In 2019 zijn nieuwe TJC-II voorbede groepen gestart in Buenos Aires, Córdoba en Mendoza. Onder de wereldwijde corona lock-downmaatregelen gaan de tweemaandelijks netwerkbijsamelingen door via Zoom. Aan deze bijeenkomsten hebben twee Katholieke priesters deel genomen, één leider van de Katholieke Charismatische Beweging en pastoren en leiders uit Evangelische, Anglicaanse en Pinksterkerken. Pastor Agustín Marsal heeft tijdens deze bijeenkomsten gedeeld over onderwerpen als de Joodse wortels van het Christendom, de geschiedenis van verdeeldheid binnen de Christelijke Kerk tijdens de laatste twintig eeuwen en de huidige Messiaans Joodse beweging wereldwijd.

Uruguay:

Begin 2020 is een TJC-II voorbede team vanuit Peru naar Uruguay afgereisd om hun contacten met de Katholieke, Pinkster-, Waldensische, Evangelische en Anglicaanse kerken uit te breiden.

Peru:

Op 4 december 2019 vond in Peru de eerste TJC-II gebeds- en verootmoedingsreis plaats waarbij een bezoek werd gebracht aan het Inquisitiemuseum in Lima. Daar is gebeden om verootmoediging en genezing van de wonden die in Lima in 1569 en 1570 zijn veroorzaakt door de Spaanse Inquisitie. Peruaans Jodendom is terug te voeren op de Spaanse koloniale periode toen Joden van het Iberische Schiereiland in de Nieuwe Wereld (Zuid-Amerika) een veilig heenkomen zochten toen zij op de hielen werden gezeten door de Inquisitie. Vandaag de dag is Peru het thuis van ongeveer 2500 Joden, waarvan de meesten in de hoofdstad Lima wonen.

Bolivia:

In mei 2020 is TJC-II begonnen de eerste zaadjes te zaaien van verzoening in Bolivia! TJC-II Argentinië was uitgenodigd om de TJC-II visie te delen en tevens deel te nemen aan voorbede en Messiaanse lofprijzing via Zoom en Facebook Live. Dit tijdens Pinkstervieringen die waren georganiseerd door Evangelische kerken in Bolivia. De Heer heeft de Boliviaanse kerken wakker gemaakt voor het bestaan van de wereldwijde Messiaans-Joodse beweging. In reactie op het horen van de visie van TJC-II, bad de leidinggevende pastor via internet voor verootmoediging en verzoening van de Boliviaanse kerken met hun Joodse broeders en zusters. De Heer heeft een deur geopend in Bolivia om door te gaan met het zaaien van de TJC-II visie. De huidige Joodse bevolking van Bolivia bedraagt vandaag de dag zo'n 400 mensen.

TJC-II



Gepubliceerd door TJC-II,
een non-profit initiatief
dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris:
Marty Waldman
Email: egs@tjcii.org

Lay-out: Ruth Bosselaar

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-25 151 83

U kunt uw belastingaftrekbare giften overmaken
naar:

IBAN: **NL35 INGB 0001 5643 88**

T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:
www.tjcii.nl www.tjcii.ch www.tjcii.eu www.tjcii.org

De visie van TJC-II

- **Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen: Joh. 17** – Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen.
- **Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand. 15** – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.
- **Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11** – Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de Christelijke als de Messiaans-Joodse bedieningen.
- **De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8** – Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.