

Het geheim van de olijfboom

Langzaam gaan de ogen binnen de wereldkerk een beetje open voor 'het geheim van de olijfboom'. Ja, we wisten wel dat de apostel Paulus over dat 'geheim' sprak, maar echt begrijpen deden we het niet. Paulus noemt het namelijk een 'geheim' dat niet-Joodse gelovigen **mogen** delen in het heil door Gods Messias Jezus tot stand gebracht, heil vanuit het midden van het volk Israël en in de eerste plaats voor het volk Israël.

Door een Joodse Messias en vanuit Jeruzalem heeft de zegen ons bereikt. Wij als christelijke kerken zijn blind geweest voor die weg van God. Die weg vanuit het volk Israël naar ons toe. Het 'geheim' waarvan Paulus ondersteboven was, begrepen we niet meer omdat het Joodse volk en zelfs de Joodse gelovigen in Jezus voor ons christelijke gevoel geen wezenlijke rol meer speelden.

Maar langzaam gaan onze ogen nu open. Door de schok die de moord op 6.000.000 Joden teweeg bracht en ook door de Joodse staat in het midden van de aarde. Maar ook doordat wereldwijd steeds meer Joodse gelovigen in Messias Jezus van zich laten horen. Ze profileren zich nadrukkelijk als Joodse volgelingen van Jezus. Ze kloppen aan de deur van onze kerken en theologische overtuigingen. Het 'geheim' is volgens Paulus dat niet-Joodse gelovigen *samen* met Joodse volgelingen God mogen kennen en liefhebben. Dat de HERE God 'ons' – uit de volken afkomstig – laat meedelen in Zijn zegen! Dat is niet vanzelfsprekend, maar een geheim dat ons uitgelegd moet worden.

ds. Edjan Westerman (emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland)
Aalsmeer